

Marian Rijk: Polderpioniers, het verhaal van een boerenfamilie

Marian Rijk dook in archieven en raadpleegde dienstbodenregisters. Want het verhaal van arme boeren die eind jaren 1930 vanuit Zeeland naar de pas drooggemalen Wieringermeerpolder in de kop van Noord-Holland verhuisden is een boek waard.

Adriana Rijk, een landarbeidersdochter, is in 1832 geboren. Ze groeit op in de polders bij Nisse. Als ze 24 jaar is gaat ze als dienstbode in Goes werken. Bij stoffenhandelaar Frans Knitel, vader van drie zonen. Ludo, de jongste, is ziek en Adriana verzorgt hem. Op 26 september 1859 keert Adriana terug naar haar ouderlijk huis. Ze is dan 27 jaar, ongehuwd en zes maanden zwanger. Op 9 januari 1860 wordt Jan geboren. Hij krijgt zijn moeders naam, Rijk. Of Ludo Knitel de vader is? Het staat nergens maar het kan bijna niet anders. Adriana krijgt van Frans Knitel de belofte mee, 'dat er voor het kind zal worden gezorgd'.

Die buitenechtelijke Jan legt de basis van het geslacht Rijk. Hoewel haar eigen familie de basis legt voor dit verhaal is dit een boek over het leven van boerengezinnen, de familieperikelen over de verdeling van grond en de positie van vrouwelijke nakomelingen.



Uitgeverij Ambo | Anthos, € 18,99

Anouska Kroon