

De hoogste tijd

Monique Leyenaar, Jantine Oldersma en Kees Niemöller

Het is de hoogste tijd dat vrouwen in Nederland eindelijk volledig kiesrecht krijgen, schrijft het AD in 1918. Daarmee begint De hoogste tijd, een eeuw vrouwenkiesrecht. In twaalf uitgebreide hoofdstukken beschrijven de auteurs de weg naar 100 jaar vrouwenkiesrecht, chronologisch ingedeeld in verschillende tijdsvakken vanaf 1885 tot nu.

Het is zo'n boek dat je misschien niet pakt omdat je wat vluchtig leesvertier zoekt. Het leest echter wel makkelijk weg en geeft een uitgebreid beeld van de ontwikkelingen in ruim een eeuw rondom vrouwen en vrouwenkiesrecht. Van hoe de vrouw geen enkel recht op een publieke rol had (en een groot deel van de vrouwen daar ook helemaal niet mee bezig was) tot de hedendaagse situatie. Een aanrader om te lezen!

Uitgeverij Athenaeum

