

## Brieven aan mijn zus- Harry Poelman

Een boek over liefde, hoop, verlangen en verdriet.

Brieven aan mijn zus geeft een inkijkje in de persoonlijke briefwisseling van Harry Poelman aan zijn zus Christa. Vanaf het moment dat bij Christa de diagnose darmkanker werd gesteld tot aan de dag van haar overlijden schreef Harry haar gedurende een periode van vier jaar honderden brieven. Vanwege de afstand Loppersum-Hatterum koos Harry ervoor om zijn zus brieven te gaan schrijven. Om haar op te beuren, te betrekken in zijn leefwereld én haar even afleiden van haar eigen zorgen. Het zijn merendeels 'dagboekachtig' geschreven brieven. De schrijfstijl is poëtisch, luchtig van toon, mooi van taal.

