

**Programma van dag tot dag  
Portugal 8 – 18 september 2019**



**Zondag 8 sept** – vlucht naar Porto vanaf Schiphol.

**Maandag 9 sept** – Guimarães en Braga. We rijden naar de steden Guimaraes en Braga, even ten noorden van Porto. In Guimaraes vinden we het eerste Wonder van Portugal op onze reis: het meer dan 1000 jaar oude Romaanse kasteel. Toentertijd was Guimaraes één van de belangrijkste steden van het land, wat de aanleiding was voor de bouw van het kasteel, dat gelegen is in het oude centrum van de stad. Vervolgens rijden we naar het historische Braga, dat door haar schoonheid, architectuur en vele kerken en kloosters ook wel het 'Rome van Portugal' wordt genoemd. De stad neemt ook een belangrijke plaats in in religieus Portugal. Bezienswaardig zijn vooral de kathedraal en het naastgelegen bisschoppelijk paleis. Even buiten de stad brengen we een bezoek aan Bom Jesus.

**Dinsdag 10 sept** – Porto Porto, de tweede stad van Portugal is natuurlijk bekend om haar port. De stad ligt op beide oevers van de rivier de Douro en wordt verbonden door een markante stalen brug met twee verdiepingen. Het gehele oude centrum staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. We maken onder leiding van de gids een wandeling langs de belangrijkste bezienswaardigheden zoals de kathedraal en het bisschoppelijk paleis. Daarna bekijken we Porto vanaf het water door middel van een boottocht over de Douro, waarbij u uitzicht heeft op de prachtige bruggen. We brengen tot slot een bezoek aan één van de vele wijnkelders in Villa Nova de Gaia. Hier kunt u zien hoe de Port in de wijnkelders in houten vaten ligt te rijpen. Uiteraard wordt er van de port geproefd! Aan het eind van de middag rijden we naar ons hotel in Viseu, waar we de komende drie nachten zullen verblijven.

**Woensdag 11 sept** – Aveiro en Coimbra. Vanochtend rijden we naar het sfeervolle vissersplaatsje Aveiro. Het stadje is beroemd om zijn binnenmeer en wordt doorsneden door een aantal kanalen. Mede door de gondels wordt de stad ook wel het Venetië van Portugal genoemd. De stad staat ook bekend om het zeezout dat er gewonnen wordt. In de middag laten we Aveiro achter ons en bezoeken we het geliefde Coimbra, de geboortestad van zes koningen. De fraaie bovenstad bestaat uit nauwe straatjes, middeleeuwse muren en gewelven en vele historische gebouwen.

**Donderdag 12 sept** – Serra da Estrela. Vandaag maken we een mooie natuurtocht door de Serra da Estrela, de grootste bergketen van Portugal met toppen tot 2000 meter. Het is een schitterend gebied met kronkelende wegen, diepe ravijnen, met rotsblokken bezaaide hellingen, bossen, meertjes en prachtige vergezichten. Natuurliehebbers mogen het sterrengebergte dan ook niet missen. In het park ligt de hoogstgelegen stad van Portugal, Guarda. In het centrum vindt u mooie stadspaleizen, kleine kerken en middeleeuwse huizen met de azulejos (Portugese tegels).

**Vrijdag 13 sept** – Castelo de Vide Na het ontbijt rijden we verder zuidwaarts richting onze volgende standplaats: Castelo de Vide. Het wordt ook wel het best bewaarde middeleeuwse vestingstadje van Portugal genoemd. U kunt het kasteel en de Joodse synagoge bezichtigen. Een wandeling door de schilderachtige straten is eveneens een aanrader.

**Zaterdag 14 sept** – Natuurtocht Serra de Sao Mamede en Marvao Even. Ten zuiden van Castelo de Vide ligt het natuurpark Serra de Sao Mamede. De oorspronkelijke mediterrane vegetatie van Portugese amandelbomen, eucalyptussen en steeneiken wordt afgewisseld met aardbeienstruiken, brem of hei. We maken een stop in Portalegre. De strategisch gelegen stad met drie kasteeltorens heeft een rijke barokarchitectuur. In de oude stadskern kunt u heerlijk wandelen, het klooster of het taptijmuseum bezoeken. Voordat we terugkeren in Castelo de Vide bezoeken we Marvao, schitterend op een hoogte van ruim 850 meter op een granietwand. Het is volledig ommuurd, staat vol kenmerkende witten huizen, heeft een burcht en een bijzonder klooster. Geniet daarnaast van het schitterende uitzicht!

**Zondag 15 sept** – Tomar en Bedevaartsoord Fatima. Allereerst bezoeken we Tomar dat in een glooiend rivierlandschap ligt. Het plaatsje biedt vele historische monumenten en een enorme burcht en staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Fatima is één van de belangrijkste Mariabedevaart-plaatsen in de katholieke wereld en wordt jaarlijks door ruim anderhalf miljoen pelgrims bezocht. U kunt onder andere een bezoek brengen aan de basiliek en de kapel van de verschijningen. Na dit bezoek rijden we naar ons hotel in Perniche, waar we de laatste nachten van onze reis zullen verblijven.

**Maandag 16 sept** – Sintra en de kust. Ook deze dag is schitterend ingevuld! We rijden langs de kust naar Kaap Roca, het meest westelijke puntje van het Europese vasteland. In de middag maken we een stop in Sintra. Het stadsbeeld wordt bepaald door het indrukwekkende en kleurrijke Palacio de Pena. De stad kent daarnaast een schat aan bezienswaardigheden uit het Moorse tijdperk en de middeleeuwen, zoals paleizen, kerken en kastelen. Via de prachtige Costa Lisboa rijden we terug naar het hotel.

**Dinsdag 17 sept** – Batalha, Alcobaca en Obidos. Niet ver van Perniche ligt Batalha. De bouw van het immense Dominicaanse klooster van Batalha nam maar liefst anderhalve eeuw in beslag onder heerschappij van zeven koningen. Koning Johan I gaf eind 14e eeuw de opdracht voor de bouw van het klooster, na de overwinning van de Portugezen op de Castillianen. Vervolgens bezoeken we het even verderop gelegen Alcobaca, centrum van de wijnbouw. We brengen hier een bezoek aan het immense klooster Santa Maria, het grootste en oudste klooster van Portugal. Tot slot bezoeken we het vestingstadje Obidos, waar het lijkt of de tijd heeft stilgestaan. Het volledig ommuurde middeleeuwse dorp is één groot openluchtmuseum met een doolhof aan kleine straatjes en steegjes rondom het 12e eeuwse fort.

**Woensdag 18 sept** – Lissabon en terugreis. Helaas, onze laatste dag in Portugal. We sluiten af met Lissabon, dat door haar ligging tot één van de mooiste Europese steden behoort. We bekijken de belangrijkste bezienswaardigheden zoals het Jerónimos klooster (één van de wonderen), het São Jorge kasteel, het 100 meter hoge Christusmonument en uiteraard de Toren van Belèm. De beroemde Gotische verdedigingstoren aan de monding van de Taag. Niet ver hiervandaan maken we een stop bij de Pasteis de Belèm, waar u het beroemde gebakje kunt proeven. De rest van de middag kunt u naar eigen inzicht besteden in Lissabon. Erg leuk is de wijk Alfama met zijn smalle straatjes, kleurige gevels en romantische pleintjes. Een opvallend bouwwerk is de metalen lift die de benedenstad met de bovenstad verbindt. Aan het einde van de middag rijden we naar de luchthaven.

Programma onder voorbehoud.