

noord-holland

vrouwen van nu 

vrouwen van nu staat te popelen!

Het jaar 2021 is begonnen, een jaar met goede vooruitzichten. Het is nog even doorbijten maar dan kunnen we kiezen: wel of niet laten vaccineren.

Dat is toch mooi in Nederland, je mag kiezen. Maar door het vaccineren is het vooruitzicht: (een beetje) terug naar 'het oude normaal'. Dat we met elkaar kunnen gaan genieten van het voorjaar, heerlijk fietsend of wandelend door het mooie Nederland, de bijeenkomsten van Vrouwen van Nu bijwonen, theater, bij elkaar op bezoek, noem maar op. Ik zie er al naar uit om een kopje koffie met een heerlijk puntje appeltaart te bestellen op een gezellig terras. Of kunnen deelnemen aan een Vrouwen van Nu activiteit. En zo kan ik nog wel even wegdrumen....



Vrouwen van Nu staat te popelen om te beginnen. Het jaar is al volgepland met mooie, gezellige en interessante bijeenkomsten en activiteiten. Zo heeft de provinciale commissie Cultuur&Zo al diverse activiteiten ingepland, bekijk hiervoor de provinciale website.

Je vindt daar ook het TextielKunst programma en de bedrijven waar we mee samenwerken waardoor je korting hebt op deelname. En het prachtige reisprogramma met Europese reizen. Ook bij de afdelingen ligt het programma klaar. Je ziet, er ligt veel moois in het verschiet maar nu nog even een pas op de plaats.

Ik hoop dat als ik mijn volgende voorwoord inlever voor ons magazine, ik kan denken; Jee, dat was me wat die Coronacrisis maar we hebben het als vereniging doorstaan en gaan vol met goede en mooie plannen verder om er nog een sprankelend jaar van te maken. We gaan door met ontmoeten en verbinden.

Op naar een mooi voorjaar,
Gea Klein-Hamming, voorzitter provincie Noord-Holland

we houden contact!

Het provinciaal bestuur probeert in het contact met de verschillende afdelingen zoveel mogelijk activiteit te stimuleren en verbinding te houden. Uit de reacties van deze verschillende ontmoetingen kwamen leuke, zorgzame, maar ook heel creatieve en originele ideeën naar voren. Maar niet ieder bestuur heeft de gave van creatief denken en daarom noemen we hieronder wat er zoal gedaan is. Misschien inspireert het om de komende weken, maanden nog iets extra's voor de leden te bedenken. Het is gebleken dat de reacties van de leden heel positief zijn en de verbinding daarmee enorm versterkt wordt.



elwin.nu

Doorgaan

Wat een heel fijn gevoel geeft, is dat er door corona eigenlijk niemand heeft opgezegd. Dat alleen al is een teken dat de vereniging een steun in de rug is in deze bizarre tijden. Ook zijn afdelingen met interessegroepjes op vindingrijke manieren toch doorgedaan. Bij leden met grote huiskamers, in kleinere groepjes en dan weer in contact via de mail of de app.

Hieronder een aantal ideeën dat ons ter ore kwamen:

- Bonbons
- Een plantje
- Bon van € 15,00 van de Spar + choco reep Tony Chocology
- 2x in de zomer een tuinmiddag met hapjes en drankjes.
- Extra mooie kerstkaart, jaarboekje en VVV-bon van € 10,00
- Chocolateletter
- Tulpen samen met het Nut van 't Algemeen
- Betrokken en informerende nieuwsbrieven
- Bij overlijden mail rondsturen aan alle leden en daar waar het door de familie gewaardeerd werd, volgde een oproep om een erehaag langs de weg te vormen in het dorp

- Sinterklaas speculaaspop
- Met kerst een tasje met flesje goede wijn, kaars in doosje en kaart met een schilderij gemaakt door een lid, mooi gedrukt.
- Een ander lid maakte de kافت van het jaarboekje
- Anekdoten, foto's en gedichten gevraagd aan leden voor de nieuwsbrief, daar is goed op gereageerd
- Lief en leed kreeg aandacht
- Groepjes die in de buitenlucht door konden gaan melden dat met een verslagje in de nieuwsbrief
- Voor de verjaardagskaarten van 2021 is iedereen gevraagd foto's in te sturen van de omgeving, gemaakt tijdens deze tijd
- In juni theepakketjes rondgestuurd
- twee ontmoetingblokken van 1,5 uur, daar is niet massaal op gereageerd, maar het was wel erg gezellig
- Kerststolletje met eigen gemaakte kerstkaart
- Kerstkrans
- Nieuwsbrief met daarin ook verhalen en gedichtjes van leden
- Chocolateletter met rijm
- DA-bon met een tijdschrift, geurtje, kaart en rijm
- Af en toe iets kleins
- Aanbellen en praatje maken
- Op straat aanspreken

- Van landelijke site afgehaald: dansende dame om in te kleuren, erg leuk
- Boeken rondgestuurd en met 3 personen aan huis een boek besproken
- St Maarten: lampionnen uitgedeeld met waxinelichtje en voor de ramen gezet
- Een Oud/Nieuw scheurkalender gemaakt en rondgedeeld met kerstkaart
- Kerstpakket van de Swan met streekproducten zoals jam, nootjes, kaasje en kaartje met zelfgemaakt gedichtje erbij

Er werd door vele leden enthousiast gereageerd op de leuke gestes, wat voor zowel de ontvanger als organisators een warm gevoel gaf.

Ook het rondbrengen bleek voor beide partijen even een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Daarbij was het verrassingselement en de blijde gezichten als reactie een heerlijke bijkomstigheid!



eva vriend

Eens ging de zee hier tekeer

Na het voltooiën van de Afsluitdijk in 1932 rekende de overheid op economische voorspoed in de nieuwe IJsselmeerpolders, maar de kustbewoners langs de voormalige Zuiderzee moesten zich voortaan maar zien te redden.

Het IJsselmeer kromp, werd zoet, de vissers moesten voortaan het zeegat uit, steeds verder de Noordzee op. Velen moesten een andere broodwinning zoeken. Vissersdorpen werden tenslotte openluchtmusea.

In 'Eens ging de zee hier tekeer. Het verhaal van de Zuiderzee en haar kustbewoners' maakt historica en schrijfster Eva Vriend, die zelf in de Noordoostpolder opgroeide, aan de hand van levensverhalen van vier verhalen van families uit Urk, Wieringen, Volendam en Spakenburg duidelijk hoe ingrijpend het bestaan er is veranderd en wat de afsluiting heeft betekend voor de cultuur en de identiteit van de bewoners.

We nodigen Eva Vriend uit om te vertellen over haar onderzoek en haar boek in de

Grote Kerk van Edam op 20 april om 14.00 uur.

Grote Kerkstraat 57, 1135BC Edam

Kosten € 12,50 incl. koffie/thee. Niet leden € 15,00.

Aanmelden voor 13 april bij Ineke Naber, hjnaber@tele2.nl

Tel. 06 51911772.

Banknr. NL33RABO 0327706007 t.n.v. NBvP, Comm. Maatschappij NH, Vrouwen van Nu, o.v.v. uw naam en tel.nummer.



ned. bond van plattelandsvrouwen

Onlangs kwam ik in het bezit van een boekje van het provinciaal bestuur van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen in Noord-Holland uit 1967- 1968. Het was geweest van Maatje Nobel-Zilver die in het provinciaal bestuur had gezeten.

Het is leuk om door te bladeren en te zien wat er toen al allemaal georganiseerd werd. Cursussen die over herindeling van gemeentes gingen, over samen leven en samen denken, ontwikkelingen in de streek en de provincie, de toekomst van jongeren, maar ook aandacht geven aan ouderen.

Life style

Er was ook al een handwerkcommissie, een perscommissie, een woningcommissie, die een excursiedag organiseert om nieuwe indrukken op te doen voor de woninginrichting. Tegenwoordig zien we dit bij programma's op de tv.

Ook is er een kledingcommissie, die wel naar afdelingen wil komen met een praatje over 'Hygiëne, houding en foundation'. De foundationkoffer is herzien en aangepast. Ik zou wel eens de inhoud van die koffer willen zien.

Cultuur

Er komt een nieuwe commissie, nl. een culturele commissie. Er wordt gedacht dat de hedendaagse cultuur en haar uitingen 'onze geest kan verrijken'. Aandacht zal worden besteed aan schilderkunst, muziek, toneel, literatuur en cabaret.

Rol van de vrouw

De economisch-sociaal voorlichtster van de Bond kan een discussie leiden over 'De rol van de vrouw in de landbouwonderneming' en 'Bedrijf en gezin'. Ook zijn er discussie-avonden over 'Het wel en wee van de TV'. De gezelligheid is weg. En zien we nu niet iedereen op zijn mobieltje?

Via de Internationale commissie zijn er uitwisselingen met vrouwen uit Duitsland, Engeland en Ierland. De volkshogeschool in Bergen, maar ook in Meridon in Frankrijk, wordt bezocht.

Roots

Sinds begin deze eeuw spreken we niet meer over de Bond van Plattelandsvrouwen, maar over Vrouwen van Nu. De meeste leden hebben nu geen agrarische achtergrond, maar daar lagen wel 90 jaar geleden onze roots. En de maatschappelijke en culturele waarden staan nog steeds hoog in het vaandel van Vrouwen van Nu.

Judith Swenne-Voorbach





Het is een rare tijd waar we in leven. Corona beheerst ons leven. En hoe ziet het er in de toekomst uit? Niemand die dat nog kan zeggen.

Voor onze Commissie Cultuur & Zo weten we het op dit moment ook niet. Welke plannen kunnen we maken, gaan de musea weer open?

Stedelijk Museum Alkmaar

Ik heb eens op de website van het Stedelijk museum Alkmaar gekeken. Tot 28 februari is er een prachtige tentoonstelling 'Weids', over ons mooie Noord-Hollandse landschap. Schilderijen o.a. van ons waterschap het Hollands Noorderkwartier. Maar ook een bijzondere voorstelling van Pé Okx, een kunstenaar die de Westfriese Omringdijk heeft gelopen en elke drie kilometer een foto maakte. Deze 40.000 foto's worden afgedraaid. Helaas kunnen we dat waarschijnlijk niet meer zien.

Nollen

Per 1 april zijn er nieuwe tentoonstellingen te zien in Alkmaar. Eén tentoonstelling is gewijd aan de kunstenaar Rudi van de Wint. Van de Wint is bekend van het landschap kunstwerk De Nollen, ten zuiden van Den Helder. Onze commissie probeert nog steeds of het mogelijk is daar een excursie naar toe te organiseren.

Museum Kranenburgh

In museum Kranenburgh in Bergen is tot 13 juni een tentoonstelling van de kunststroming Die Brücke. De stroming ontstond in 1905, was expressionistisch, anti-burgerlijk, anti-academisch. Onder andere was Ernst Ludwig Kirchner een schilder uit deze stroming.

Ook is er tot 13 juni in Kranenburgh een tentoonstelling van Thé Tjong-King, vooral bekend van illustraties in kinderboeken zoals 'Waar is de taart?'. Het zijn magische, sprookjesachtige tekeningen. Op de website is ook iets te vinden voor kinderen

In deze tijd is het leuk om op websites van musea te kijken. Maar voorlopig zijn de musea nog dicht en moeten we zelf ons vertier zoeken. Misschien een mooi boek, of mooie gedichten.

Maatregel

Mensen die een bril dragen, ofwel een gehoorapparaat, worden vanaf volgend jaar verplicht gesteld tot de afdracht van kijk- & luistergeld
Levi Weemoedt

voorlopig programma 2021

Commissie Kunst & ZO is heel blij dat we de Opstapcursus Creatief Schrijven Online met Peet van Duijnhoven kunnen aanbieden. Een unieke kans om online plaats te nemen in de Schrijfkeuken van Peet van Duijnhoven.

Op 20 april is de lezing door schrijfster Eva Vriend over haar boek "Eens ging de zee hier te keer" in Edam. Het is onzeker of deze lezing door kan gaan, het is belangrijk dat je bij aanmelding je naam en telefoonnummer noteert, zodat je bereikbaar bent bij afgelasting.

Zo mogelijk volgt in juni de excursie naar Beeldenpark "De Nollen" in Den Helder. Waarover in het meinummer van dit Magazine meer informatie.

In het najaar is de voorstelling "Je derde naam" van Anne van Delft gepland en nog een mooie excursie waarover in mei ook meer bekend zal zijn.



online opstap cursus creatief schrijven

Drie lessen door Peet van Duijnhoven.

Data: 16 en 30 maart en 13 april

Online via Zoom: Je hoeft niks te installeren, je hebt wel een laptop, tablet of pc nodig met een camera - functie (webcam).

Tijd: 13.30 - 15.30 uur

Kosten: € 30,00 voor 3 lessen.

Aanmelden bij Ineke Naber, hjnaber@tele2.nl

Tel. 06 51911772.

Banknr. NLRABO 0327 706 007 t.n.v. NBvP, Commissie Maatschappij NH, Vrouwen van Nu o.v.v. uw naam.

verhalenvertelster anne van delft

In deze bijzondere tijd is het een gegeven dat er veel digitaal geregeld moet worden. Zo ook dit interview. Geen persoonlijke ontmoeting, wat mijn voorkeur heeft maar alles via de moderne technieken.

De website van Anne van Delft ziet er professioneel uit en je merkt dat alleen de benaming "verhalenvertelster" de lading lang niet dekt. Er is zoveel meer. Vertelprojecten, workshops, voorstellingen om maar eens iets te noemen; het komt ruimschoots aan bod op de website www.anevandelft.nl.

Wat is er zo leuk aan verhalen vertellen?

"Ieder mens heeft een verhaal, ik raak geïnspireerd door naar anderen verhalen te luisteren, maar ook door eeuwenoude verhalen die ik vind in boeken uit de hele wereld. Als ik zeg dat ik vertelster ben, denken mensen soms dat ik sprookjes voorlees voor kinderen. Dat is heerlijk en goed om te doen! Ik lees mijn kleindochter heel graag voor. Maar vertellen is anders, zonder boek, een beetje zoals een cabaretier, en het heeft ook het sfeervolle van sprookjes.

Ik combineer graag eeuwenoude verhalen met elementen uit het leven van nu. Met mijn verhalen treed ik vooral op voor volwassenen. Wat ik er zo leuk aan vind is, dat je als verteller en luisteraar samen in het verhaal zitten, plezier hebt in hoe spannend of romantisch of geestig het verteld wordt maar ook dat je elkaar verstaat, dat er begrip komt voor elkaar."



Verhalenprojecten

Anne houdt er ook van om anderen hun verhaal te laten vertellen. Ze heeft veel verhaalprojecten opgezet die verbonden waren aan een specifieke omgeving of een beroepsgroep. Bijv. havenarbeiders, boeren, mensen in de zorg, ouderen in Amsterdam Nieuw-West.

"Altijd verdiep ik mij grondig in de cultuur van bijv. een boerengemeenschap en van tevoren verken ik de streek of de stadswijk waar het over gaat. Ik lees, ik kijk en luister ter plekke. Als iedereen zijn verhaal heeft verteld, componeer ik alles tot een sprekend geheel. Op het podium of in een wandelroute doen de betrokkenen vervolgens hun eigen verhaal. Dat zijn vaak onvergetelijke gebeurtenissen, voor het publiek en voor de vertellers zelf.

Bijzonder

Ik maak nu iets heel bijzonders mee. Vijftientig jaar geleden maakte ik een voorstelling waarin vluchtelingenkinderen vertelden wat ze wilden vertellen, sprookjes die voor hen betekenis hadden of hun belevenissen. Die tieners van toen zijn nu volwassenen van een jaar of 40. Een van hen heeft die groep weer bij elkaar gezocht en een documentaire gemaakt over hoe het nu met hen gaat. Fijn dat zij allemaal goed hun weg hebben gevonden in Nederland, maar ook hartverwarmend om te horen hoe belangrijk het voor hun ontwikkeling is geweest dat zij toen hebben mogen vertellen in een fijne voorstelling."

Maar om bij jezelf te blijven, iedereen heeft een levensverhaal. Je bent ergens geboren, opgegroeid, je hebt je ontwikkeld. Bepaalde momenten en ontmoetingen zijn je bij gebleven, je hebt ervan geleerd, daardoor keuzes gemaakt. "Ja, door verhalen te delen komt er inzicht, leer je jezelf en anderen beter kennen. Er zijn verhalengroepen, mensen die regelmatig met elkaar verhalen uitwisselen. In een verhalenronde mag ieder op zijn beurt zijn verhaal vertellen over een bepaald thema, ononderbroken. Het gekke is dat dat juist niet te lang duurt, en met mooiere aandacht dan bij discussies. Mensen voelen zich gehoord en komen er verder mee.

levensverhalen

Er is ook belangstelling voor vertelprojecten waarin ouderen hun levenservaring door kunnen geven aan jongeren. De Stichting Platform Levensverhalen is al vijftien jaar bezig met verhalengroepen helpen opzetten. Er worden inspiratiebijeenkomsten gegeven voor begeleiders van verhalengroepen, en een training over de methodiek van het werken met ervaringsverhalen in ouderenwerk, welzijnswerk, kunstzinnige vorming, opbouwwerk. Op dit moment wachten sommige groepen tot ze weer bij elkaar kunnen komen, en andere proberen contact te houden via telefoon en Zoom.



In memoriam

Ook als iemand overlijdt maken we graag een goed levensverhaal, een In Memoriam. Hoe vaak zeggen we niet: dat had diegene zelf moeten horen! Ja, je kunt ook een levensverhaal maken samen met iemand die nog leeft, dat is zo mooi om te doen! Omdat ik altijd bezig ben met levensverhalen, geef ik ook les in het maken van een levensverhaal voor bij een uitvaart, of voor een andere bijzondere gelegenheid. En ook mensen die gewoon lekker willen vertellen voor hun kleinkinderen of voor een bijzondere verjaardag, of in hun dorps huis of in het park, kunnen bij Anne advies of les krijgen.”

Je derde naam

Binnenkort verzorgt Anne van Delft een optreden voor de “Vrouwen van Nu” van provincie Noord-Holland, en ook bij verschillende afdelingen. Anne heeft in het verleden vaker optredens en workshops gegeven aan Vrouwen van Nu, leuk om er weer te worden uitgenodigd. Het thema is: “je derde naam” .

“Ik kende een oud Indiaans verhaal over hoe je naam in de loop van je leven verandert. Je eerste naam krijg je van je ouders, de tweede verdien je met iets wat je goed kan, je derde naam zegt iets over wie je werkelijk bent, en die derde naam kies je zelf, op het moment dat je daar aan toe bent. Het oude verhaal vertelt hoe een jongen zijn tweede naam verdient, een prachtig kort verhaal. Maar nu ik wat ouder begin te worden realiseerde ik me: nu ben ik zelf toe aan mijn derde naam, wat zou mijn derde naam zijn? Ik moet hem zelf kiezen, hoe vind ik hem, waar vind ik mijn derde naam?

Zoektocht

Die zoektocht, daar gaat de voorstelling over. Bij het ouder worden merk je veranderingen aan je buitenkant, maar die aan de binnenkant, die vind ik het spannendst. Een soort innerlijke metamorfose die je zelf in gang moet zetten. Ik weet het wel: jonge helden ontdekken onbekende nieuwe werelden, en oudere wijze helden doen iets anders, die heb-



ben de moed om de wereld om hun heen met nieuwe ogen, met frisse blik te bekijken, en als dat lukt geeft dat vrijheid, plezier, schoonheid, magie. Dat kun je soms echt zien bij mensen. Ik vind het echt spannend of dat mij gaat lukken. Ik maakte er een verhaal van.

In dit tijdperk van fakenews gaat Anne op zoek naar haar ware naam. Onderweg vraagt ze het aan wijze schildpadden en boze godinnen, mythologische helden en dagelijkse uitblinkers. Niemand kan helpen, de keuze is aan haar! Ze groeit als vrouw, maar haar naam krimpt. Anneke, Anne, An. Wat blijft er van haar over als zij geen mooie derde naam vindt?

Dit verhaal werd heel humoristisch en aanstekelijk. Na afloop begint het publiek als vanzelf met elkaar nieuwe namen uit te wisselen.

je
derde
naam
zegt
iets
over
jezelf

let op! update comm. reizen

,De informatiemiddag op 19 maart 2021 in De Rijp is geannuleerd.

Op basis van de huidige corona-maatregelen en beperkingen heeft de Commissie Reizen het besluit genomen om de informatiemiddag te annuleren. Kijk voor actuele informatie over de reizen op de website van de Vrouwen van Nu Noord-Holland.

Stand van zaken Commissie Reizen

2021 wordt al het 'jaar van misschien' genoemd. Dat geldt zeker voor de reizen die we dit jaar op het programma hebben. Misschien gaan ze door, misschien worden ze opnieuw uitgesteld. Op dit moment weten we nog niet hoe het gaat lopen. We zullen proberen om iedereen zo goed en tijdig mogelijk te informeren. En vragen zijn altijd welkom, mail daarvoor naar comreizen.nh@gmail.com

oplossing kerstpuzzel



Hier is de oplossing van de kerstpuzzel!

Omdat we zulke leuke reacties en goede oplossingen kregen, heeft het provinciaal bestuur besloten niet alleen 10 cadeaubonnen van 25 euro te verdelen, maar ook de overige inzendingen te belonen met een cadeaubon van 10 euro. De winnaars zullen binnenkort hun prijs thuisbezorgd krijgen. Hartelijk dank voor uw enthousiaste en positieve berichten!

Bij peet in de schrijfkeuken online.



Drie creatief schrijven lessen online

In de schrijfkeuken staat vooral het schrijfplezier voorop. Wil jij je ook laten verrassen door prikkelende schrijfoopdrachten? Heb je zin om zelf ook eens iets op papier te zetten, maar weet je niet goed hoe? Kom dan vooral meedoen.

Door korte stimulerende schrijfoopdrachten wordt jouw creativiteit aangewakkerd en komen de ideeën vanzelf op gang. De schrijfdocent zorgt iedere keer voor een andere inspiratiebron; foto's, je zintuigelijke waarneming, een gedicht, een herinnering, een thema.

De ene keer schrijf je vanuit de eigen ervaring en soms word je uitgedaagd om je fantasie in te zetten. Alle opdrachten worden zorgvuldig opgebouwd, zodat iedereen op zijn eigen niveau mee kan doen. Je leert beeldend vertellen op papier, dialoog schrijven, het Instagramgedicht, een column en nog veel meer. De geschreven teksten worden tijdens de les aan elkaar voorgelezen.

Schrijfervaring is niet nodig, nieuwsgierig zijn en zin hebben is een mooie start.

Over de schrijfdocent:

Peet van Duijnhoven is altijd bezig met verhalen: als docent creatief schrijven, als schrijfster, als scriptbegeleider en als theatermaakster.

Sinds 1990 geeft Peet schrijfcursussen op diverse centra voor de kunsten. Ze kan het gewoonweg niet laten. Momenteel geeft ze schrijfcursussen bij De VAK, centrum voor de kunsten in Delft en bij Crea in Amsterdam. Daarnaast is ze hoofddocent bij Dactylus, academie voor schrijfdocenten. Met regelmaat wordt ze gevraagd voor schrijftrainingen aan filmers.

Schrijven is een avontuur; het leert je opnieuw naar je wereld te kijken.

Data: 16 en 30 maart; 13 april

Tijd: 13.30 – 15.30 uur

Online via Zoom: Je hoeft niks te installeren, je hebt wel een laptop of pc nodig met een camera-functie (webcam).

we gaan deze zomer gewoon door!

Wie weet..... als het straks mooier weer wordt en we beter beschermd zijn en we elkaar deze zomer weer voorzichtig mogen ontmoeten, zij het misschien met afstand en nog steeds aangepaste maatregelen, wie weet.....kunnen we dan buiten, of in ruime lokalen met open ramen, in ruime tuinen met de zon in ons gezicht, elkaar weer zien. Zeker voor de groepjes, zoals de leeskringen, gespreksgroepen, fietsclubs, wandelgroepen, een enkele lunchgroep (die eigengemaakte hapjes kunnen nuttigen, of misschien zelfs weer op een terras!), maar misschien ook om elkaar gewoon weer eens te spreken.

Schuifkaas

Misschien klinkt dit nu nog wel erg voorbarig, maar wij blijven optimistisch en enthousiast mogelijkheden zien. Plannen maken en dromen geeft energie, ook al weet je, dat je misschien nog wel een keer moet schuiven. In Westfriesland had men vroeger in arme gezinnen de boterham met schuifkaas. Een droge boterham met een te klein plakje kaas. Bij elke hap at je het droge brood en je rook slechts aan de kaas, terwijl je het voor je uit schoof. Bij de laatste hap at je de kaas dan op en wat smaakte dat dan heerlijk!

Geen zomerstop

Laten we dus gewoon doorgaan met plannen maken en daar dit jaar niet meer stoppen als de zomer begint, maar juist gebruik maken van die dagen van het jaar. Wie weet hoe we alles dan extra gaan waarderen!

Vanmorgen heeft het PB weer vergaderd via Zoom. Er was genoeg om over te praten, want één ding is zeker, ook al zijn de ontmoetingsmogelijkheden klein, er gebeurt evengoed heel erg veel.

Over het algemeen krijgen we positieve berichten uit de afdelingen met zeer originele alternatieve ideeën om in deze lastige tijd verbinding te blijven maken met de leden en de energie erin te houden. Complimenten daarvoor! Voor een aantal afdelingen is het zeker niet makkelijk. Ons advies is dan, neem contact op met het PB, dan kunnen we samen kijken of er een oplossing te vinden is voor de specifieke uitdaging waar jullie afdeling mogelijk voor staat. Vindt jullie bestuur het lastig om iets te verzinnen, in de laatste nieuwsbrief hebben we al een aantal ideeën vermeld die de afdelingen bedachten, maar hieronder geven we er nog een paar.



Inspiratie

Zo waren er afdelingen die de nieuwsbrief gebruikten om ervaringen van leden te delen. Anekdoten, liefst positieve of ontroerende verhaaltjes, niet te lang, maar wel prikkelend, waardoor de leden kunnen lezen hoe anderen hun tijd doorbrengen en welke originele oplossingen ze daarvoor hebben. Een opbeurend lief en leed, zonder te klagen. Nieuwe leden kunnen zich zo misschien voorstellen of misschien heeft iemand wel een erg leuke bezigheid die ook voor anderen interessant kan zijn. Een nieuwsbrief 'van en voor' leden, dat kan in deze tijden een verbindende factor zijn. Doe maar eens een oproep, of nog beter, benader je leden persoonlijk, want bescheidenheid speelt soms een rol. Misschien zijn er leden die een bijzonder gedichtje willen delen en vertellen ze daarbij waarom dit zo bijzonder voor hen is. Oftewel, gebruik de nieuwsbrief om leden centraal te zetten en zo verbindend bezig te zijn. (Wie weet is dit wel een idee dat blijft....)

Boeken

Er was ook een afdeling die boeken ronddeelde aan leden die graag lezen. Via Zoom kan dan later samen over deze boeken gesproken worden, maar wat dacht je van tijdschriften die kunnen worden doorgegeven? Je geeft via de mail door welke bladen/ boeken je hebt gelezen en de brievenbus is een veilig doorgeefluik.

Mocht je een origineel idee willen delen, geef het dan ook even door aan het PB, dan kunnen wij ervoor zorgen, dat het ook bij de andere afdelingen terecht komt.

Houd vol, blijf positief en ga verbindend te werk!

Optimistische groet,

Namens het bestuur

Anneke Dercksen – Bobeldijk

Vice voorzitter PB, Vrouwen van Nu Noord Holland