

Genomineerde Vrouwen van Nu Verschilmaker 2022



Nienke Slump, brengt recht letterlijk dichterbij en maakt zo het verschil in mensenlevens

Twee jaar geleden stond ik aan de basis van Samen Recht Vinden en hing na 28 jaren mijn advocatentoga aan de wilgen. In een 'SRV-busje' proberen we recht dichterbij burgers te brengen. Dat doen we door 'samen' te zoeken naar de beste oplossing voor alle betrokkenen. Die oplossing kan ook praktisch zijn: zoals een lager dak van een fietsenhok voor minder overlast voor burens. Zo

probeer ik - altijd samen met anderen -verschil te blijven maken in mensenlevens.

Na jaren werken als advocaat arbeidsrecht ontdekte ik franchisenemers. Zij zaten - net als werknemers - in een afhankelijkheidsrelatie, maar zonder veel rechtsbescherming. 'Contractsvrijheid' klinkt mooi, maar geeft machtige partijen de ruimte om regels te dicteren. Hoge kosten en wurgcontracten hielden franchisenemers 'klein', soms met schulden en psychisch leed als gevolg. Met anderen streed ik voor de Wet Franchise die sinds 2021 geldt!

In mijn vrijwilligerswerk voor het Zeeuws Vrouwenplatform en de Soroptimisten staat de positie van vrouwen hoog op de agenda. Ieder jaar organiseren we inspirerende evenementen rondom Internationale Vrouwendag en Orange the World.

Kleine middenstanders, vrouwen, maar ook 'gewone' burgers komen moeilijk aan hun recht. Regels zijn zelden in hun voordeel. Rechters uit goede wiegjes kunnen zich niet altijd in hen verplaatsen. Dit alles leidt tot een serieus verlies van vertrouwen in de rechtsstaat (toeslagenaffaire). In de relatie tussen mens en recht probeer ik verschil te maken.