

zeeland

vrouwen van **nu** 



fijne
kerstdagen
en een
gezond
2021 met
vrouwen van **nu** 

op weg naar 2021

Dit **decembernummer** nodigt meer dan ooit uit om terug te kijken naar het bijzondere jaar dat we binnenkort afsluiten.

Onze wereld werd begin maart opgeschrikt door een rondwarend virus, dat ons leven overhoop gooide.

Bij het schrijven van dit artikel heerst nog steeds onzekerheid over de maatregelen in de nabije toekomst. Het ziet er naar uit dat we de gezellige decembermaand anders moeten inrichten dan andere jaren, zowel met de familie als met de Vrouwen van Nu.

Laten we proberen om buiten de negatieve gevoelens die de veranderingen oproepen, toch **lichtpuntjes** te ontdekken. Soms is het nuttig als een samenleving wordt opgeschud. We worden uit ons gebruikelijke ritme gehaald en moeten nieuwe wegen inslaan. Boos worden, klagen of schuldigen aanwijzen heeft hierbij geen zin. Er is maar één oplossing: de situatie eerlijk onder ogen zien en handelen naar bevind van zaken.

Wat kunnen we nog wel?

Binnen de afdelingen zien we allerlei nieuwe initiatieven ontstaan om mensen bij elkaar te houden en vereenzaming te voorkomen. Dat alles inspireert en wakkert onze creativiteit aan. Ook zien we een groeiende belangstelling voor digitaal vergaderen via Zoom of Skype. Of we het leuk vinden of niet, de digitalisering van de samenleving gaat door. Dit is een moment om er eens goed voor te gaan zitten. Het PB vergaert al maanden via Zoom en ervaart dit als positief.

Ook het landelijk bestuur, de redactiecommissie van het Magazine en steeds meer afdelingsbesturen spreken elkaar via Zoom. Als voordeel geldt natuurlijk: geen lange reistijden en geen reiskosten. We waarderen het bijzonder dat Corrie Kalisvaart (TA) zich bereid heeft verklaard extra lessen te geven om onze leden met Zoom vertrouwd te maken.



2020 wordt 2021

Het is goed te bedenken dat de natuur zich niets aantrekt van onze perikelen. Op 21 december zullen we als ieder jaar de kortste dag beleven, daarna zullen de dagen weer gaan lengen. De trekvogels volgen onverstoord hun eeuwenoude routes en de sneeuwkllokjes steken binnenkort hun kopje weer boven de grond. We wensen jullie inspiratie en moed om de komende feestdagen anders dan anders te vieren. Vertrouw erop dat we deze periode met elkaar goed doorkomen. Het zou mooi zijn als deze tijd ons iets meer wijsheid heeft gebracht.

Foto en tekst door het PB

mijn passie...kantklossen

Na 2 sportieve "passies" uit de vorige nummers nu een creatieve passie van Lilian van de Bosch van de afdeling Terneuzen.

Het begin

Mijn moeder was naaister en kon heel mooi handweken. Zaans stikwerk, Noorse motieven breien en natuurlijk onze kleding naaien. Dat heb ik ook gedaan toen de kinderen klein waren.

Les in Nederland en België

In 1984 kwam in contact met een mooi kantkloswerkje en dat wilde ik ook graag kunnen. Ik ben begonnen met een basiscursus en leerde veel kantsorten kennen. In het begin was ik georiënteerd op de klassieke kantsorten maar op een gegeven moment heb ik ingeschreven voor een tekencursus hedendaagse kant ontwerpen in het Kantcentrum in Brugge bij Martine Bruggeman en van het een komt het ander.

In Gent aan de kantacademie heb ik verder les gevolgd in hedendaagse kant en de klassieke kant bleef ook trekken. Elk jaar wordt afgesloten met een eigen ontworpen kant, getekend en uitgeklost.



Helemaal van deze tijd

Kantklossen is niet oubollig en je kan er je creativiteit in kwijt. In het Withof klooster in Etten Leur ben ik 5 jaar op les geweest om de Withof Duchesse kant te leren bij Zr. Judith de Kreijger die uit Zeeuws Vlaanderen afkomstig was.. Er zijn heel veel mooie patronen maar een eigen patroon ontwerpen en uitwerken geeft veel voldoening. Russisch kant en Withof Duchesse zijn mijn favorieten. Je kunt kantklossen met verschillende materialen zoals katoen, linnen, zijde en zelfs metaaldraad. Naast kleedjes is er kant aan kleding en is er een hele waaier aan objecten die je kan maken waaronder sieraden, je kunt kant ook combineren met bv keramiek en vilt. Bij de Vrouwen van Nu heb ik de workshop klossenlos, ketting klossen en een basiscursus gegeven.

In 2013 hebben we een stuk van de route naar Santiago de Compostella vanuit Portugal gelopen en de schelpen die aan onze rugtassen hingen waren door mij geklost.

Wedstrijden en tentoonstellingen

Als er een wedstrijd of tentoonstelling is doe ik ook graag mee en dat geeft mooie contacten in binnen en buitenland. Bij het Kantcentrum in Brugge loopt momenteel de tentoonstelling "A P - Lace together" Daarvoor heb ik in de 1e lock down kantjes geklost waarvan ik er 2 heb ingestuurd. Het ene is een regenboogkantje, het andere is vervormd met het tekenprogramma Knipling. De tentoonstelling loopt nog tot 31 december 2020. Momenteel ben ik een kerstgroep aan het klossen en die wordt ook tentoongesteld op de kerststallententoonstelling in Hengstdijk maar dat zal waarschijnlijk vanwege de corona wel een jaartje op zich laten wachten.

Meer afbeeldingen van kant zijn te zien op mijn website:

www.kantklossen.com



Tekst en afbeeldingen: Lilian v.d. Bosch, afd. Terneuzen



kapelle-biezeling 70 jaar

Op 1 november j.l. bestond de afdeling Kapelle-Biezeling 70 jaar.

Het jaarthema van 2020 **"Vier je successen, het is een feest waard"** paste precies in ons jubileumjaar. Ook wij wilden dit jaar de vlaggetjes ophangen. Helaas wordt dit i.v.m. de coronapandemie uitgesteld. Wij hopen nu in 2021 **"70 + 1 jaar"** te vieren.

110 leden

Wij kunnen ons gelukkig prijzen met een flink ledenbestand. Momenteel hebben we ca. 110 leden in de leeftijd tussen 56 en 99 jaar. Onze afdeling bestaat dus 70 jaar en het is frappant dat een groot deel van onze leden dezelfde leeftijd heeft. Wij willen dan ook heel graag dat er jongere leden bijkomen, maar dat is niet zo makkelijk.

Ten tijde van de oprichting werd er gewerkt aan de ontwikkeling van de vrouw. Er werden veel cursussen georganiseerd o.a. op huishoudelijk en landbouwkundig gebied en ook politieke scholing. Het was tevens belangrijk dat de dames een avondje weg konden om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Er is natuurlijk na die 70 jaar in onze afdeling veel veranderd. Het sociale aspect is nog steeds belangrijk. Elkaar ontmoeten en samen iets ondernemen is toch fantastisch.

Voor elk wat wils

Onze afdeling organiseert jaarlijks een nieuwjaarsbijeenkomst en 9 zeer gevarieerde avonden, waarvan de kerstbijeenkomst meestal het hoogtepunt is. Verder zijn er talloze interessegroepjes n.l. bloemschikken, fietsen, natuurwandelen, cabaretgroep, zwemmen, leeskringen, museumclubs en een tuinclub.

Februari was onze laatste bijeenkomst. In mei hebben we de leden een gevuld tasje bezorgd.



Klaarmaken van attenties voor de leden

Fijn om zo toch alle leden weer een keer gezien en gesproken te hebben.

In november, onze officiële jubileummaand, hebben we alle leden een mondkapje met de Zeeuwse knop gegeven met bijbehorend briefje:

"Beste dames, in de jubileummaand van onze afdeling bieden we jullie allemaal deze attentie aan. Wanneer we dit gaan gebruiken waar het nodig is, kunnen we op deze manier ons steentje bijdragen om het coronavirus zo snel mogelijk te beteugelen. Wij als bestuur staan te popelen om jullie allen weer te kunnen begroeten bij onze activiteiten. We wensen dat we met z'n allen gezond door deze nare periode komen".

Trots op de afdeling

Dat we zo'n bruisende vereniging zijn is alleen mogelijk dankzij de vele leden die zich hiervoor inzetten. We zijn dan ook trots op onze afdeling. Vol goede moed gaan we verder en het bestuur staat al in de startblokken om (weer) met de activiteiten te beginnen.



Museumclub 1 was in het Openluchtmuseum

doe je ook mee?

Het PB is op zoek naar een vervangster voor Emelie van Lokhorst.

Zij heeft ervoor gekozen om haar creatieve talenten verder te gaan ontwikkelen en gaat daarom haar bestuurlijke taken gedeeltelijk afbouwen.

We zijn dan ook op zoek naar een nieuw PB lid en iemand die de taak van Emelie in de TA over kan nemen.

Dit hoeft niet dezelfde persoon te zijn. Als er iemand is die graag in het PB wil komen, maar het niet ziet zitten om mee te doen in de TA is dat geen bezwaar en dat geldt andersom natuurlijk ook.

Bij de TA zijn de taken meestal computergerelateerd, dus enige handigheid met computers is wel gewenst.

Voor de plaats in het PB kun je informeren bij de andere bestuursleden, voor de TA bij Ine Derksen of Corrie Kalisvaart.

Vele handen maken licht werk!

zoomen

Nu ik dit schrijf (21 november) overtreffen de aanmeldingen voor de zoom trainingen ruimschoots onze verwachtingen.

Al 56 Vrouwen van Nu hebben zich aangemeld. Het programma opent mogelijkheden voor bestuursvergaderingen, leeskringen en er is zelfs een afdeling die van plan is om een workshop koken te organiseren.

Fijn dat er zo enthousiast op gereageerd wordt.

Als er afdelingen of individuele leden zijn die na het verschijnen van het Magazine ook nog graag een training willen volgen dan kunnen die via de mail contact opnemen met Corrie Kalisvaart: aandijke@zeelandnet.nl

geschenkwoningen



Geschenkwoning uit Noorwegen

Scandinavische woningen in het Zeeuwse landschap.

Wanneer je door het Zeeuwse landschap rijdt of fietst kun je in dorpen of steden langs je route in straatjes of rondom een pleintje nogal "Scandinavisch" uitziende houten woningen aantreffen. De straatnamen, Koning Haakonstraat of Koningin Maudplein doen je aan Scandinavië denken. De vraag rijst dan op hoe die woningen hier gekomen zijn.

De watersnood van 1953 leidde tot een ramp van ongekende omvang. In Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant werd 165.000 hectare land door de zee overspoeld en kwamen 1836 mensen om het leven. Duizenden woningen en boerderijen raakten beschadigd, onherstelbaar verwoest of waren geheel weggespoeld. Hulp kwam uit alle hoeken van de wereld, onder meer in de vorm van kleding, geld en goederen.

Geschenken uit Scandinavië

Er is echter een bijzondere categorie geschenken die minder bekend is. Met name de Scandinavische landen, Noorwegen, Zweden en Denemarken, schonken behalve geld en hulpgoederen ook woningen.

Scandinavië en dan vooral Noorwegen waren door de tweede wereldoorlog zwaar getroffen en bouwden voor zichzelf prefab woningen. De woningen bleken door onvoldoende isolatie ongeschikt voor het koude klimaat van Noorwegen.

De Scandinavische landen hadden nu woningen over en Zeeland had behoefte aan woningen die snel gebouwd konden worden.

Deze houten woningen konden, omdat ze als bouw pakket per spoor en schip via de Rotterdamse haven naar Nederland kwamen, snel naar het getroffen gebied vervoerd en gebouwd worden.

Bouwpakketten

Vanaf eind 1953 verrezen honderden geprefabriceerde "geschenkwoningen" in de getroffen steden en dorpen. Nederland was nog niet algemeen bekend met houten prefab bouw, ook hout als materiaal voor complete woningen was nieuw. Door de nieuwe bewoners werden de woningen in dank aanvaard. Voor de 50-er jaren waren deze woningen een luxe. Ze waren voorzien van een hal, een ruime keuken en een woonkamer. Op de eerste verdieping waren vier slaapkamers en een douche ondergebracht.

Beschermde monumenten

In de loop der jaren is een aantal verbouwd, ommuurd of zelfs gesloopt. Een groot deel is nog altijd bewoond en voldoen ook nu nog. De nog aanwezige woningen markeren een belangrijk stuk geschiedenis. Er worden nu pogingen ondernomen om ze te bewaren. Een heemkundige kring vindt het belangrijk om een aantal woningen aan te wijzen als beschermde monumenten.



Zoals het vroeger was.....

Het Streekmuseum de Meestof in Sint Annaland heeft een Noorse woning die afgebroken moest worden herbouwd op het terrein van het museum. De inrichting is geheel in de stijl van de jaren 50. Een feest van herkenning! De woning is tijdens de openingstijden van Streekmuseum de Meestof, Bierensstraat 6, Sint Annaland te bezoeken.
Tekst en foto's Pia Krijger.

snelle appeltaart

Hebben jullie dat nou ook wel eens.....
Ineens een telefoontje van een vroegere vriendin die in de buurt vakantie aan het vieren is en nog eens langs komt? En ook nog niets in huis voor bij de koffie? Dan is dit recept in een uurtje gemaakt.

Nodig:

ingevette bakvorm van 20 cm.
2 of 3 appels
150 gr. zelfrijzend bakmeel
140 gr. suiker
50 ml. olie
50 ml. melk
2 eieren
kaneel

Het is ook lekker om een gedeelte van de appels te vervangen door bijv. rabarber of walnoten.

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 200 graden. Meng bakmeel, suiker, olie, melk en eieren tot een beslag.

Schil en snij appels (rabarber of walnoten) in blokjes en strooi wat kaneel over de appels.

Meng dit door het beslag, giet alles in de bakvorm en plaats deze zo laag mogelijk in de oven. Bak de taart in 45 minuten gaar en goudbruin.

Eet de taart warm met een bolletje ijs of afgekoeld.

Eet smakelijk!