



noeste arbeid

Gevonden borduurkleed Plattelandsvrouw 1958

Tijdens het opruimen van mijn kast kwam ik een doos tegen met allemaal borduurwerkjes.

De een nog mooier dan de ander. En wat schetst mijn verbazing, een borduurwerk met "**de Plattelandsvrouw**" onderop geborduurd en **het jaartal 1958**.

Mijn moeder wist niet van het bestaan af, dus ik denk dat het van mijn schoonfamilie afkomstig is.

Maar wel heel leuk en zeker omdat dit borduurkleed vertelt over de veehouderij.

Wij hebben zelf ook een veebedrijf dus dat spreekt wel aan.

Als penningmeester buiten bestuur bij de Vrouwen van Nu Flevoland is dit leuk om bij het opruimen tegen te komen.

Ieder jaar ga ik vaak met mijn moeder naar een handwerk-tentoonstelling in een andere provincie.

De eerste keer was in 2010 in Friesland. Ik keek mijn ogen uit zoveel mooie handwerken er tentoongesteld lagen.

Wat een werk is dat geweest.

Veel geduld en menige uurtjes zitten erin.

Ik hoop dat volgend jaar de handwerk-tentoonstellingen weer door kunnen gaan, want dat is echt een aanrader.

Je kunt de data vinden in het voorjaarsmagazine en natuurlijk op de website. Jeanette van der Meer- Mol



40 jaar vrouwen van nu zeewolde



Ontwerp vooraanzicht Social Sofa

een social sofa voor zeewolde

Menigeen heeft al wel eens zo'n fraaie gemozaïekte bank zien staan, er zijn al meer dan 1000 van deze banken te bewonderen in Nederland. Alleen al in Flevoland staan er meer dan 25, allemaal verschillend.

Wat begon als een idee, vorig jaar ingebracht door een van de leden van onze afdeling, gaat nu echt werkelijkheid worden.

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van onze afdeling, willen we in ons jubileumjaar 2020 **een Social Sofa aanbieden aan Zeewolde**. Een rustplek waar je even een praatje kunt maken met een ander om een van de grondslagen van onze vereniging gestalte te geven, namelijk "ONTMOETEN EN VERBINDEN"

Van idee naar uitvoering

Zo'n prachtige gemozaïekte bank staat er natuurlijk niet van vandaag op morgen. Allereerst werd aan de leden gevraagd wat ze van dit idee vonden. Het was de bedoeling om met elkaar in een paar maanden de bank te gaan beplakken. Het enthousiasme hierover was groot. Dus werd begonnen met het vormen van een werkgroepje, dat een verzoek indiende bij de gemeente om de bank te mogen plaatsen. Liefst natuurlijk op een plekje in het centrum, waar veel mensen langs zouden komen. De toestemming kwam, weliswaar pas na enkele maanden, maar er was intussen een begin gemaakt met de zoektocht naar de nodige financiële middelen, zo'n bank kost een behoorlijk bedrag.

Hoe zou de bank eruit moeten komen te zien?

Ook niet onbelangrijk! Aan de leden werd gevraagd om ideeën en van de aangebrachte voorstellen maakte het duo Ben en Sylvester v.d. Hengel uit Zeewolde een schitterend ontwerp. Bij het zien van de vrolijke kleuren werd iedereen helemaal blij, nu nog hopen dat de leverancier van de bank, firma Duvelhok uit Tilburg, dit ook zag zitten. Zij zouden de tekening op de kale bank aanbrengen.

Met een enkele kleine aanpassing was het in orde, nu moest er eerst voldoende geld zijn om de bank te kunnen bestellen.

Verloting, acties en sponsoring

Op een ledenavond in oktober 2019 hielden we een grote verloting, die een prachtig bedrag opbracht. In december stonden we, met veel eigen gemaakte en gekregen spullen,





S O C I A L T A L K

met een kraam op de kerstmarkt, ook dit leverde weer geld op. We deden mee aan acties van de Rabo en ING bank en de actie van de Heidemij, Kern met Pit. Voor de laatste twee werden we ook genomineerd, een super opsteker. Er zijn heel veel 'bedel'-brieven de deur uitgegaan, mondelinge toezeggingen gedaan etc.

Het resultaat was dat er in april voldoende geld was om de bank te kunnen bestellen.

Het plan was om als leden gezamenlijk in ca. vier maanden de bank te gaan bekleden met tienduizenden mozaïeksteentjes. Daarvoor stelde een van de leden haar garage ter beschikking, we hadden er zin in !

Invloed Coronavirus

Maar toen kwam helaas het coronavirus roet in het eten gooien.... Plakken met een groepje in een kleine ruimte was onmogelijk geworden. Met drie personen maximum zou nog kunnen, maar dan duurde het minstens acht maanden voor de bank klaar zou zijn. Het was nu juist de bedoeling om de Social Sofa in september aan te kunnen bieden. De beslissing over wat nu te doen was niet makkelijk. Met pijn in ons hart, maar toch, hebben we moeten besluiten om de bank te laten beplakken in het grote atelier van de leverancier.

Daar wordt gewerkt met reïntegreerders op de arbeidsmarkt, in elk geval een sociaal goed alternatief.

Nog meer geld nodig

De laatste hobbels, nog meer geld vinden want de kosten werden vanzelfsprekend ook hoger, werd op een geweldige ma-

nier voor ons opgelost. We kregen o.a. **een flinke cheque van de "Ondernemer van het Jaar"** Arjen Verschure, die zijn prijs aan ons gunde. De feestelijke symbolische **overhandiging** daarvan gebeurde **op 23 juni**, de datum waarop 40 jaar geleden de afdeling werd opgericht.

En nu gaat het toch echt lukken!

We gaan het bankje aanbieden in september.

Hij komt op een super mooie plaats te staan.

Als afdeling gaan we er in elk geval een flink feestje van maken!

De komende jaren staat er trots **een Social Sofa**, geschonken door Vrouwen van Nu, **aan het Marktpad in Zeewolde**.

Neem even plaats op onze Vrouwen van Nu bank, rust wat uit, bewonder het kleurrijke ontwerp.

Je bent van harte welkom! Hannie Dekker



Zijkant bankje met mozaïek

Nieuws PB

Tulpenactie

Zoomen op de camping

De mussen vallen van het dak als ik dit stukje schrijf. Buiten is het 37 graden, met de neus in de ventilator is het met 33,5 graden binnen wel te doen. Oei, wat is het heet deze dagen en wat heeft premier Rutte weer een donderpreek gehouden over de tweede Corona golf die op ons af lijkt te komen.

1,5 meter afstand houden

Een zeer goed alternatief – samen Zoomen – op een afgesproken tijd kruipt een ieder achter haar computer en maakt contact met degene die mee wil doen

Vanuit het landelijk bureau worden **"Zoom cursussen"** georganiseerd en met een paar instructies en wat handige tips heb je het zo onder de knie!! En waar je bent is geen probleem; als je Wifi hebt en een laptop of tablet of mobiele telefoon met camera dan kun je al meedoen.

Tijdens de ledenraad van 19 juni j.l. spraken we een van de deelnemers die op dat moment in Zwitserland verbleef. En toen ik onlangs meedeed aan een Zoom cursus die door het landelijk bureau werd georganiseerd logde ik in vanaf de camping. Zo simpel is het. Het is een zeer goed alternatief. Evelien was een uitstekende coach die mij (en anderen) er zo doorheen hielp.

Als **PB Flevoland organiseren** we dit jaar geen inspiratiedag op locatie. Wat we wel kunnen organiseren is een **Zoom meeting, introductie cursus**. Wie interesse heeft geeft zich op door haar e-mailadres te sturen aan: **vrouwennu.pb@flevoland@gmail.com** Begin november gaan we dan inspiratie op doen met Zoom. Sterkte in de komende tijd die weer veel geduld van ons zal vragen. Maar zorg voor elkaar en blijf gezond, graag tot Zoom!! Marjo van der Sluijs. Zie originele tekst op de website: vrouwennu.nl/flevoland

Dronten.

"Hebben jullie nog wat voor het Magazine van de Vrouwen van Nu?" Tja, een leuke vraag in Coronatijd! Zoals overal in Nederland kwam ook in Dronten alles abrupt stil te liggen. Dit wordt dus geen verslag van een leuke avond of excursie of de aankondiging van een bijzondere bijeenkomst in het najaar.

Want ook dat is allemaal nog onzeker. De bijeenkomst in september gaat niet door en verder bekijkt het bestuur het per maand. Een groot deel van onze leden valt nu eenmaal in de risicogroep. Gelukkig hebben we niet helemaal stil gezeten.

Per informatiebrief werden de leden op de hoogte gehouden. Met een mooi gedicht of opwekkend praatje probeerden we positief te blijven.

Ook werden we via via meestal op de hoogte gehouden van minder prettige gebeurtenissen onder onze leden en werd daar, waar mogelijk, aandacht aan besteed.

Heel positief werd gereageerd op **onze tulpenactie**. Met dank aan de contactdames en een aantal bestuursleden werd bij ieder lid een mooie bos tulpen met kaartje gebracht.

In augustus is bij alle leden **een mooie kaart** met een nieuwsbrief gebracht. Eind juni werd het wandelen in een klein groepje weer hervat.

Ook hebben dames van de lunchgroepen bij Kini een keer gezellig koffie gedronken: In de tuin met voldoende afstand.

Wat het bestuur fijn vond om te horen was dat **de activiteiten echt gemist** werden: Geen tuinbezoeken, geen fietstochten, geen wandelingen, geen leeskring, geen breien, geen lunchgroep, geen museumbezoek enz.

De bezoeken aan de avonden in de "Open Hof" liggen normaal ook na april stil.

Maar al die leuke, gezellige uitstapjes werden deze zomer gemist.



Gré van Opstal en Coby van der Wal

Toch bleek uit gesprekjes dat we dankbaar zijn dat wij in deze Coronatijd **in Dronten** mogen wonen.

Al spoedig konden we, dank zij het mooie weer, in de tuin met iemand een praatje maken of koffie drinken.

Ruimte genoeg!

Tja. En hoe nu verder met ons programma?

We wachten af, houden de landelijke richtlijnen en berichten in de gaten. In ieder geval hebben we weer een mooi programma samengesteld.

Er is een spreekwoord dat zegt: "Wat in het vat zit verzuurt niet."

Hopelijk kunnen we spoedig onze avonden en activiteiten weer hervatten.

We wensen alle leden gezondheid, positiviteit en sterkte toe.

Namens het bestuur,
Gré van Opstal-van Marle.

Agenda

i.v.m. het Coronavirus geen bijeenkomsten gepland

Verder **info** op de website: vrouwennu.nl/flevoland

Kopij inleveren voor **20 oktober 2020** vrouwennu.redactieflevoland@gmail.com