

het coronavirus heeft ook bij vrouwen van nu geleid tot noodzakelijke maatregelen om ieders veiligheid en gezondheid te beschermen. op het moment van inzending van de kopij van de provinciale redactie is nog onduidelijk hoe lang deze maatregelen van kracht blijven. alle genoemde data in het provinciale katern zijn dan ook onder voorbehoud.

impact

Impact persoonlijk

Er is geen ontkomen aan. Ik word dagelijks geconfronteerd met de impact van het coronavirus op mijn leven. Aanvankelijk denk ik, het is een griep. Ik zie wel. Het is niet de vraag of het komt maar wanneer het komt? Inmiddels kijk ik hier anders tegen aan. Het keerpunt komt als bij mijn dochter, werkzaam als verpleegkundige in het ziekenhuis, de eerste corona patiënt is opgenomen en ze vertelt dat de longarts erg zenuwachtig door de gangen loopt.

Definitief wordt afgezien de Provinciale Vergadering door te laten gaan. Alle andere PB activiteiten worden stilgelegd. Ik volg het nieuws nauwlettend. Bij mijn ouders blijf ik bij bezoek buiten staan en zij binnen. Op mijn werk bij een zorginstelling worden dagelijks updates gehouden. Allerlei protocollen waaraan ik moet voldoen maar net zo snel veranderen. Direct is er een tekort aan desinfectiemiddel, handschoenen en mondkapjes. In de winkels wordt gehamsterd. Ik hou me in en koop een pak koffie extra. Mijn dochter belt of ze paracetamol moet meebrengen. Zij maakt zich druk over mij. In haar ogen horen wij bij de risicogroep. Gek, zo zie ik dat helemaal niet. Ik maak me juist zorgen om haar omdat zij dicht bij het virus werkt. Ik kom nergens meer. Werk-thuis. Werk-thuis. Werk-thuis. Vreemd genoeg geeft het een bepaalde rust.

De eerste gevallen van het virus komen de gemeentegrenzen binnen gegolft. Het provinciaal bestuur ontdekt het video vergaderen. Eenmaal ingelogd werkt het efficiënt en bijkomend voordeel, het is duurzaam.

Ik zie mooie dingen om me heen ontstaan. Mensen kijken weer naar elkaar om. Mijn overbuurmeisje heeft koekjes voor mij gebakken. Keurig staat ze ruim 1,5 meter van de voordeur, de koekjes op de grond. Vast een opdracht van de digitale juf en ik besef dat ik in haar ogen stokoud ben.

Ik volg niet al het nieuws meer. Ik kan daar niet goed tegen. Door de maatregelen van de regering wordt een van ouderdom overleden familielid begraven in besloten kring. Ik heb

daar grote moeite mee. Ik ben vandaag een bloemetje naar haar graf gaan brengen. Even afscheid nemen in stilte.....

Impact Vrouwen van Nu

De impact voor de leden, afdelingen, kringen en provincie is groot. Activiteiten gaan niet door of zijn opgeschort. Veel leden vallen onder de risicogroep. Veel leden zijn oma. Juist voor de leden is het belangrijk zich niet alleen te voelen. Daarin zijn wij samen sterk. Ieder kan naar een ander omkijken. Informeren hoe het gaat en of je iets voor de ander kan betekenen. Dit kan jij als lid maar ook de besturen en kringteams kunnen er voor elkaar zijn. Nu het samenzijn wordt gemist kan jij het verschil maken. Iedereen krijgt ermee te maken. De behoefte aan contact groot. Brabant is als eerste getroffen door het virus, waarbij enkele afdelingen precies in de brandhaarden vallen.

De provincie wil graag een brug bouwen en opent een facebook pagina waarin voorzitters van afdelingen elkaar kunnen ontmoeten. Zie www.facebook.com/group/voorzitters-groepvrouwenvannunb.nl Het is de bedoeling elkaar te steunen, nieuws en tips uit te wisselen. De provinciale website pagina is ook aangepast.

Door het volgen van alle richtlijnen van de RIVM en de maatregelen van de regering hoop ik dat het virus snel beteugeld gaat worden. Inmiddels weet ik dat het nog heel lang gaat duren en moeten we andere manieren gebruiken voor contact te onderhouden. Tot zover. Zorg goed voor elkaar en blijf gezond. Mario Klaus 6 april 2020.



wisselingen in het bestuur

Interview met het vertrekkend provinciaal bestuurslid Paulie Geerts.

Wanneer we dit stukje schrijven zitten we midden in de Corona perikelen.

Afgelopen week heeft het Provinciale Bestuur van Vrouwen van Nu Noord-Brabant enkele keren, middels videobellen, met elkaar overlegd over het annuleren van de diverse activiteiten die voor onze Vrouwen van Nu op stapel stonden. Jammer, maar het kan nu niet anders. We hopen van harte dat, bij het uitkomen van het Magazine, dit grotendeels achter ons ligt en dat we als vereniging weer kunnen doen waar we voor staan; elkaar ontmoeten en inspireren.

Paulie wanneer ben je in het provinciaal bestuur gekomen?

Zo'n vier en een half jaar geleden, in 2015, werd ik gevraagd of ik er iets voor voelde om provinciaal bestuurslid te worden en in april 2016 ben ik in het Provinciale Bestuur gekozen.

Waarom heb je destijds ja gezegd?

Zoals jullie weten zijn in januari 2015 de KVO en Vrouwen van Nu samengegaan en is er in Noord-Brabant een grote en mooie vrouwenvereniging gekomen. Ik vond het belangrijk dat de provinciaal bestuursleden uit alle regio's van de provincie kwamen. En omdat er uit Brabant Zuidoost, waar ik destijds woonde, nog geen bestuurslid was heb ik ja gezegd. Dit was natuurlijk niet de enige reden. Ik ben een echte "Vrouwen van Nu" vrouw en voel me erg betrokken bij de vereniging.



De vrouwenkaravaan tgv het 80 jarig bestaan van de provincie, in Drunen

Wat bedoel je met een echte Vrouwen van Nu vrouw?

Bij Vrouwen van Nu heb ik heel veel mensen leren kennen. Ik wil zelfs zeggen: heel veel leuke mensen leren kennen. Bij mijn afdeling en kring heb ik vele gezellige, interessante en leerzame activiteiten bijgewoond. E wat voor mij ook heel belangrijk is, is dat ik veel heb geleerd van allerlei cursussen en ik heb ook veel geleerd van het bestuurswerk dat ik binnen de vereniging gedaan heb.

Bestuurswerk binnen de vereniging?

Zo'n dertig jaren geleden ben ik lid geworden en al snel afdelingsbestuurslid en enkele jaren later afdelingsvoorzitter. Weer enkele jaren later kringbestuurslid van kring Eersel. Na bovengenoemde fusie werd ik lid van het kringteam Brabant Zuidoost en in 2016 dus lid van provinciaal bestuur en afgevaardigde voor de Ledenraad. Het is leuk om te brainstormen over welke richting we met Vrouwen van Nu in willen slaan en welke activiteiten we willen organiseren. Ook geeft het veel voldoening om deze activiteiten mee te organiseren. Na de fusie is er de eerste jaren hard gewerkt om een goede structuur op te zetten. Daar hebben we nu profijt van. Momenteel willen we Vrouwen van Nu zichtbaarder maken. Het is zo'n mooie vereniging, die mag gezien worden. Met het aanbieden van workshops, themadagen en cursussen geven we onze afdelingsbestuursleden handvaten om die zichtbaarheid te vergroten.

Waar heb je de beste herinneringen aan?

De beste herinnering is moeilijk te zeggen. Wat ik nooit meer zal vergeten is de Vrouwenkaravaan in 2018. In twee weekenden trokken we met een theaterwagen en een bus vol met tafels, stoelen en versnaperingen door de provincie. In elke kring zijn voorstellingen gegeven en hebben we met de leden kunnen buurten.

Leerzaam en gezellig waren de diverse cursussen en workshops. Van Zwart-Wit borduren, Modern Quilten, Creatief met WORD en Power Point maken tot een persbericht schrijven en "Het gezicht van Vrouwen van Nu". Teveel om allemaal op te noemen.

De waardevolste herinneringen heb ik aan de vele vrouwen die ik gesproken heb op de diverse bijeenkomsten met bestuursleden van afdelingen en kringen. Ik ben onder de indruk van het enthousiasme en de creativiteit van hen.

Andere goede herinneringen heb ik aan de vele PB vergaderingen. We zijn een echt team waar ieder haar eigen inbreng heeft.

Waarom ga je stoppen als bestuurslid?

Ik ben druk met mijn werk in ons bedrijf en bovendien zijn we verhuisd naar Limburg. Jammer genoeg is er geen Vrouwen van Nu in Limburg, daarom blijf ik lid in Brabant. Jullie gaan me zeker nog tegenkomen.

Heb je nog een tip voor nieuwe bestuursleden?

Vrouwen van Nu is een waardevolle vereniging, aan jullie de opdracht om ze de toekomst in te loodsen. Blijf in contact met je leden.

twee nieuwe bestuurders stellen zich voor

Mijn naam is Maaïke van Breugel-Smolters, 53 jaar oud, gehuwd, drie volwassen kinderen.

Ik combineer diverse functies en taken:

De zakelijke en sociale kant: (zelfstandig) boekhouder, Budgetbeheer & Bewindvoering, mentor.

Lid cliëntenraad van een zorginstelling.

Politiek: Raadslid gemeente Heeze-Leende voor een lokale partij.

Agrarisch: Praatboerin op het echtelijk melkveebedrijf te Sterksel; ontvangst van groepen/schoolklassen etc.

Binnen de Vrouwen van Nu wil ik een vertaalslag maken naar de vrouw van toekomst. In denken en doen en dus ook in strategie en activiteiten.

Ik ben Jannie Meeuwisse en getrouwd met Henk. Samen hebben we twee kinderen en ben ik de trotse oma van twee kleinkinderen. We wonen in het buitengebied van Fijnaart. Ik



heb ruim 42 jaar gewerkt bij een bank als intern specialist verzekeringen, vertrouwenspersoon en ambassadeur. Hierna ben ik als vrijwilliger aan de slag gegaan als mantelzorg- en netwerkcoach bij een zorginstelling en de Gemeente Moerdijk. Verder ben ik zelf mantelzorger voor een familielid. Mijn grootste hobby's zijn zwemmen, wandelen, tennissen, lezen en tuinieren. Een dag niet gesport, is een dag niet geleefd. De sociale contacten tijdens het sporten leveren mooie relaties op.

Van 2010 tot 2019 ben ik voorzitter geweest van de Vrouwen van Nu, afdeling Noordhoek. Tijdens deze periode hebben we binnen de vereniging een tuin-, cultuur- en kookclub opgericht. Vanaf 2019 ben ik toegetreden in het kringbestuur van de Vrouwen van Nu, kring West-Brabant. Hierbij ben ik voorzitter van het project 'Vrouwen vieren 75 jaar vrijheid' en voorzitter van het project 'plastic' met alle kringen van Brabant.

Ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren en samen met anderen activiteiten of projecten te organiseren en netwerken te bezoeken. Plannen en organiseren is voor mij een feestje. Hier sluit de rol PR en communicatie, die ik in het Provinciaal bestuur ga betreden goed op aan. Samenwerken en van elkaars kwaliteiten gebruik maken en de zichtbaarheid van het Provinciaal bestuur zijn punten waar ik me voor ga inzetten. Ik hoop jullie te ontmoeten als ambassadeurs van Vrouwen van Nu!



Je kon een speld horen vallen

Godelieve Spaas, lector op Avans Hogeschool Breda, gaf een boeiende lezing voor Vrouwen van Nu Ulvenhout op 3 februari 2020.

Onderwerp: "De nieuwe economie van de toekomst"

Na onze jaarvergadering, waar 87 dames gehoor aan gaven, gaf Erna het woord aan Godelieve.

Godelieve doet onderzoek over hoe de economie van de toekomst eruit zou moeten zien. Zij hoopt dat die er anders uit zal gaan zien dan die van vandaag. Zoals het nu gaat maken we de aarde stuk en laten we heel veel mensen in armoede leven. Er zijn veel mensen die wel weten dat het anders moet, met onze economie, maar niemand weet eigenlijk hoe!

Zij begon haar verhaal over een besluit dat ze moesten gaan nemen over een investering in een enorm windmolenpark op zee. Maar toen kwamen de twijfels bij haar. Was dit ecologisch en voor mensen en dieren allemaal wel zo goed? Vogels en insecten, die zich te pletter vlogen in de wieken?? En potvissen die er zelfs doof van kunnen worden. Banken willen alleen maar groter worden en geven leningen aan snelgroeiende bedrijven, bedrijven die WINST maken!

Wat er ook gebeurt, we moeten niet kijken naar wat iemand gedaan heeft, maar meer kijken naar de "gevolgen". Gevolgen voor de mens, de aarde en de dieren.

Na haar studie ging zij er naar, naar Ségou in Mali (Afrika). Hier ontmoette zij Mustafa op een groot muziekfestival. Hij leerde haar, dat wanneer een bedrijf te groot werd, zij het moest verdelen in meerdere kleine bedrijfjes.

GROEIEN IS DUS DELEN! GROEIEN IS EEN MAAT KIEZEN EN JE ER AAN HOUDEN

Inmiddels helpt zij bedrijven opzetten, die op een andere manier willen ondernemen en groeien, die geloven in liefde, die zorgen voor mensen, de aarde en die WILLEN DELEN. Allemaal zijn zij verbonden met haar bedrijf. Liefst 15.000 mensen werken inmiddels hier aan mee!

Godelieve is enorm trots op wat zij al bereikt heeft en een begin heeft gemaakt met de start van een "NIEUWE ECONOMIE."

In de zaal heerste een doodse stilte! Bedankt Godelieve, voor jouw boeiende "voorstelling." Het was levendig en zeer leerzaam! José bedankt voor het organiseren. TOP!

Marijke Smit.

brabant bakt

In het vorige nummer van ons magazine stond een recept voor het bakken van heerlijke wafels. Dit keer een recept voor een heerlijke brownie. Wat zou het leuk zijn om in het magazine een terugkerende rubriek te hebben zoals Brabant bakt. Daarom vraagt de redactie van het magazine haar lezers om ook lekkere leuke recepten in te sturen. Zoet of hartig, alles is mogelijk. Wie weet, staat uw recept in het volgende magazine.

Het onderstaande recept van Canadese fudge brownies is al een oud recept, meegenomen door remigranten vanuit Canada naar Nederland. Het vult de koektrommel en blijft wekenlang lekker.

Canadese fudge brownies

Nodig: 175 gram boter, 250 gram suiker, 2 eieren, 150 gram bloem, 6 afgestroken eetlepels cacao, 1 zakje vanillesuiker, zout, 75 gram walnoten, voor het lekker nog een handje cranberries of als je kan krijgen zure gedroogde kersen.

Bereiding: oven voorverwarmen op 175 graden.

Boter zacht roeren met de suiker. Eieren toevoegen en mixen tot het crèmig en lobbijg is. De bloem vermengen met de cacao, het zout en de vanillesuiker. Dit zeven en toevoegen aan het beslag. De walnoten en cranberries erdoor roeren en alles overdoen in een vierkante brownievorm. Ca. 25 minuten bakken in de oven. Het binnenste moet nog zacht zijn.

Als de brownie uit de oven komt het glazuur maken. Je smelt 2 eetlepels boter met een beetje warme melk, dit voeg je toe aan een kopje poedersuiker met 3 afgestroken eetlepels cacao. Even roeren tot het er mooi glanzend uit ziet en dan smeer je het uit over het gebak. Laten afkoelen en in vierkantjes snijden. Bewaren in een koektrommel. Veel bakplezier en smakelijk eten.



bericht van de redactie

Ada van Oosterhout is toegetreden tot de redactie. Marjo, Diana en Ans zijn blij met haar.

Ieder magazine van Vrouwen van Nu is gevuld met een midden katern van Noord Brabant. De redactie zou het fijn vinden als alle afdelingen af en toe iets inzenden. Zo kijken we bij elkaar in de keuken. Heb je een leuke activiteit, weetje, grapje, een recept of wat dan ook, alles is welkom. Kopij opsturen voor 2 september. vrouwenvannu.redactienoordbrabant@gmail.com.