

Jelte van der Kooi (Odoorn, 1965) is schrijver en verteller.

Hij bezorgt u een avond op maat waarin de luisteraar centraal staat

Het thema van de avond is tevens de titel van zijn laatste roman: "ik, Lente"

Jelte zet in op een interactieve vertelling over woorden die je meedraagt in de palm van je hand; over toeval en cirkels.

Hij belooft dat zijn publiek in het verhaal wordt gezogen. Je bent onderdeel van het verhaal! De voorstelling gaat onder andere over ik, Lente, de roman die Jelte in 2013 lanceerde, een roman waarbij de vorm en de inhoud ruimte op elke bladzijde overlaten om tussen de regels door te lezen.

Jelte neemt tijdens dit optreden mee, daagt uit en gaat samen met het publiek op zoek naar de ruimte die iedereen heeft.

"ik, Lente" is een voorstelling; een verhaal; een meanderende vindtocht die zich afspeelt in Ter Apel, New York en Onstijn en overal daar tussen in. Het is het verhaal van een dromer die tijd heeft om alleen te zijn en net zo makkelijk optreedt voor 123 mensen (of meer).

De avond gaat over schrijven; over dagboeken, gedichten en verhalen.

Het is het verhaal van Lente, het meisje van zestien dat samen met haar moeder Zwaan, haar vriend Storm en 'opa met de prikkeldraadbenen' op zoek gaat naar waarheden die ze vindt tot ver voorbij de bommenrij...

Het is een interactieve voorstelling over koffers, mysterieuze dagboeken, een marionettepop die uit het goede hout gesneden is en over de basketbal van meester Korneel.

Nieuwsgierig wat Jelte voor uw publiek kan betekenen en hoe hij zijn avond kan laten aansluiten bij uw wensen?

Op <http://www.jeltevanderkooi.nl> staat meer over Jelte.

Neem contact met hem op voor de mogelijkheden, prijzen en het maken van een afspraak!

Jelte van der Kooi

vanderkooijelte@gmail.com

06 22906504

