

we zijn weer los!

De draad van het verenigingsleven is weer opgepakt!

Er wordt met elkaar gewandeld en gefietst, er worden bijeenkomsten gehouden en activiteiten georganiseerd, zowel met afdelingen als provinciaal.

En er kan weer wat gevierd worden. Zo heeft afdeling Gorredijk op 28 maart, een jaar na dato, haar 75-jarig jubileum met de leden gevierd in de Skâns en afdeling Leeuwarden op 21 april haar eeuweest in de Koperen Tuin.

Internationale Vrouwendag hebben we gevierd op woensdagmiddag 9 maart in Sneek. Twee jaar geleden was dit de laatste provinciale activiteit vóór corona en nu de eerste na de pandemie.

We mogen ons gelukkig prijzen, dat dit weer mogelijk is, we in een vrij land leven, een 'thuis' hebben en iets voor anderen kunnen betekenen.

Afdeling Reduzum e.o. heeft in maart op Wereld Vrouwendag namens de leden een bijdrage geleverd aan de inzamelingsactie voor Oekraïne met babyvoeding en maandverband.

een jubilaris

Dit voorjaar kon de **afdeling Lemsterland** 5 leden verrassen met bloemen voor een jubileum-lidmaatschap van Vrouwen van Nu. Eén van hen, mevrouw **Roelofje Kroes-de Boer** uit Echtenbrug, is zelfs al **65 jaar lid**. Met Roelofje Kroes (en haar man) hebben we even teruggekeken op deze 65 jaar.

Ze was nog jong, getrouwd en had 4 kleine kinderen toen ze door buurvrouwen werd uitgenodigd om eens mee te gaan naar een bijeenkomst van de Plattelandsvrouwen.

Op het boerenbedrijf in Bantega hadden ze destijds nog geen elektriciteit, kraanwater en telefoon; dus werk genoeg, ook voor de boerin.

Maar Roelofje ging met de andere dames mee op de fiets van Bantega naar Echten, waar een middag georganiseerd was met een lezing, het voorlezen van een boek of een cursus. Er komen mooie herinneringen boven, zoals het maatschappelijke initiatief van de afdeling waarbij speeltoestellen voor kinderen van de peuterspeelzaal werden aangeboden en de toneeluitvoeringen, samen met de gymnastiekvereniging. En natuurlijk de uitjes met de bus door het hele land naar steden waar o.a. kerken werden bekeken.

Ze heeft 6 jaar in het afdelingsbestuur gezeten, een functie-training gevolgd en met andere bestuursleden de 3 trainingdagen op Ameland meegemaakt.

Op de vraag, wat ze zoal geleerd heeft bij Vrouwen van Nu, is dat: besturen en het notuleren van bestuursvergaderingen. Eén van de dochters is lid in Sintjohannesga.

Hoe ziet u de toekomst van Vrouwen van Nu? 'Als er geen jongere leden bijkomen, wordt het een toer, om te blijven bestaan. Ik ben nog met plezier lid en ga naar de afdelingsbijeenkomsten!



Roelofje Kroes-de Boer

De betrokkenheid van de eigen leden, we hebben nog 39, vind ik fijn. De bijeenkomsten zijn gezellig; je kunt even met elkaar bijpraten en wat opsteken van een lezing. Alle leden krijgen hiervoor een uitnodiging op papier. En verder blijf ik op de

hoogte van de vereniging door het magazine.'

De vereniging is mevrouw Kroes altijd blijven boeien tot op de dag van vandaag!

Jantsje Kalsbeek en Aaltje Pen

wêr fine jo sa'n romte?

Dat twa minsken itselde sjen kinne, en dêr dan beide hiel oars oer tinke, is my fan 'e wike wer ris dúdlik wurden. Ofrûne wike wiene wy mei ús rinklup fan de 'Vrouwen van Nu' te rinne yn de omkriten fan Jorwert. Foar my bekend terrein. Nico komt fan Weidum, ik ha jierren yn Boazum wenne, en tegearre ha wy ek noch 12 jier yn Winsum wenne. Allegearre yn it âlde Baarderadiel, midden yn de greidhoeke. En de namme seit it al. It is dêr ien en al greide, sa fier as men sjen kin. Ik ha in part fan myn libben dêr trochbrocht, dus foar my is it gewoan, dat griene, flakke lân, mei hjir en dêr in boskje, de fearten dy't der troch hinne slingerje, de tuorkes fan de doarpen al fan fierren sichtber. As ik dêr dan rin, op sa'n moaie sinnige dei as fan 'e wike, dan genietsje ik der fan. Dit is foar my Fryslân. Rom en wiid, in plak om jin ek letterlik ferromme te fielen.



foto's Froukje Hijlkema-Schaap

No rinne der yn de groep ek froulju út oare streken fan Fryslân mei, sels út Drinte. Froulju dy't dat romme, dat wide, net sa wend binne. Dan merke je, dat dy der dochs wat oars nei sjogge. 'Wat is it hjir keal en flak. Gjin beamwâlden, gjin bosk, gjin beskutting.' Dat is foar harren Fryslân, beamkes, bosk, oeral ljite fine kinne. Fansels fyn ik it ek wol moai om ris even yn de bosk te wêzen. It 'smûkskaadzjend beamtegrien' fan de wâlden is hearlik op in waarme simmerdei. Dochts bliuw ik in bern fan de romte, fan de wide fierten, dêr leit myn hert. As it hert fan oaren yn de bosk leit, fyn ik dat prima. It plak dêr't men opgroeit, lit syn spoaren nei, dat is wol dúdlik.

wandelvrouw van nu

Aeltsje de Groot

Deze keer heb ik contact gezocht met een wandelvrouw die met pensioen gaat, na een werkzaam leven van bijna 38 jaar in het bakkersvak: Aeltsje de Groot (67) uit Stiens. Samen met haar man Nico had ze een bakkersbedrijf, waar ze met heel veel passie en plezier hun bakkersvak uitvoerden.

Op 2 april j.l. is de bakkerij in Stiens in andere handen over gegaan.

Aeltsje: 'Een nieuwe levensfase staat voor de deur, en ik kijk er vol verlangen naar uit. De banden met de bakkerij blijven voorlopig nog wel, omdat mijn man Nico er nog drie dagen in de week blijft



It kin noch ekstremer. As men totaal gjin bining mei in streek hat, sa as bygelyks mei de greidhoeke, dan kin men der noch op in hiel oare manier nei sjen dan allinne: 'wat is it hjir keal.' Ik hearde fan immen dy't hjir net wei kaam: 'hier kan veel gebouwd worden, wat een ruimte!' Ja, sa kin men dus ek nei de romte fan Fryslân sjen. In romte om te bouwen. En earlik sein ha ik ek it gefoel, dat der sa soms nei ús prachtige provinsje sjoen wurdt. Immen achter in buro hat in grutte kaart fan Nederlân foar him/har, en set krúskes op de grutte griene romten dy't der noch binne. Plakken om huzen te bouwen. En lit der no krekt yn Fryslân in protte fan sokke griene stikken wêze...

Lokkich binne der genôch Friezen en net-Friezen, dy't hjir har tsjin fersetste. Fansels moat der boud wurde. Fansels binne der te min huzen. En fansels sil dêr ek (greide)lân foar brûkte wurde moatte. Mar oan ús prachtige greidhoeke moatte se net komme. Ik moat der net oan tinke, dat wy it ferske 'wêr fine jo sa'n romte', songen troch Lenie Dijkstra, net mear meisjonge kinne, om't der gjin romte mear is! Wy meie de dingen sjen sa as wy sels wolle. Wy hoege de dingen net te sjen, sa as in oar dat sjocht. Mar romte en ljocht, wide loftten, it heart by Fryslân, wy kinne der ek net sûnder.

Ik hoopje dat wy it dêr mei elkoar oer iens wêze kinne, as wy no út de wâlden komme, de bouhoeke, de greidhoeke, it súdeasten of it súdwesten.

Aeltsje de Groot, afd. Leeuwarderadeel

werken. Sinds 2004 ben ik met het wandelvirus besmet. Toen liep ik met een aantal mensen de 'Slachte', die ik inmiddels al vier keer heb gelopen. Er werden wandelschoenen en sokken aangeschaft en het serieuze werk kon beginnen!

Vanaf het begin van de wandelgroepen van de VvN heb ik mee gelopen. Dat was in maart 2005 toen de VvN-wandelvrouwen met het Jabikspaad zijn gestart; als een 'jonge blom', volop aan het werk, met nog thuiswonende kinderen.

In de loop van de jaren heb ik buiten de tochten van Vrouwen van Nu ook verschillende andere tochten gelopen, zoals een aantal keren de Pieter Stuyvezandtocht, de Lytse Doarpen rintocht in de Greidhoeke en vooral niet te vergeten de Fjoertoertocht op Terschelling, dit jaar voor de tiende keer.

Het is voor mij altijd een 'gemakkelijke' sport geweest, je kunt lopen in je eigen tijd. Ik heb jaren gehad, dat ik door mijn drukke werk weinig tijd over had, maar een uurtje wandelen is snel geregeld: schoenen aan en naar buiten.



Nu ik meer tijd heb, merk ik wel, dat ik me er meer toe moet zetten om te lopen. Toch knap je er altijd weer van op, even een wandeling van ongeveer een uurtje à anderhalf uur. Goed voor lijf en leden, maar zeker zo goed voor je hoofd! Ik ben zeker van plan om nog eens een meerdaagse wandeltocht te maken, een dag of vier à vijf door Friesland lopen (om te beginnen) lijkt me al fantastisch, een soort pelgrimstocht. Maar zien wat er op je pad komt, wat er gebeurt, onverwachte ontmoetingen, gesprekken, het lijkt me een heerlijk nieuwe uitdaging in mijn 'nieuwe' leven!!!

Froukje Hijlkema-Schaap

Ynterfryske frouljusmoeting 2022

Van **dinsdag 13 t/m vrijdag 16 september** zijn de tweejaarlijkse 'interfrieze' ontmoetingsdagen voor vrouwen uit West-, Oost- en Noord-Fryslân; deze keer zijn de Westfriezen de gastvrouwen en dus komen de vrouwen naar onze provincie.

Ook zijn deze keer de vrouwen van het Westfries Genootschap in Westfriesland (Noord-Holland) uitgenodigd. De gasten verblijven in groepsaccommodatie '**Kleastermar**' in

Eastermar. Van hieruit heeft de werkgroep een mooi programma bedacht en opgesteld, waarbij het met elkaar kennismaken, ideeën uitwisselen en gezelligheid voorop staan. Nieuwsgierig naar wat deze ontmoeting inhoudt en wat er deze dagen zoal op het programma staat? Kijk dan op de provinciale website in het blokje 'Ynterfryske Frouljusmoeting 2022'.

De kosten voor het hele programma, incl. overnachtingen, zijn € 200,-

Er is ook de mogelijkheid om één (of twee) dagen mee te gaan, zoals op woensdag 14 september naar **Beetsterzwaag**, met een ontvangst door de burgemeester van Opsterland in het gemeentehuis, een lunch in de Buorskip en 's middags een rondwandeling door het dorp en de Tropische Kas. Bij terugkomst in Eastermar is er een gezamenlijk stampotbuffet, waarna de dag wordt afgesloten met een gezellige avond. De kosten voor deze dag zijn €45,-.



Donderdag 15 september is de ontvangst in it **Skûtsjemuseum** in **Eernewoude** en 's middags **rondvaart**, met lunch, op de 'Princenhof' door de **Alde Feanen**. Deze dag wordt afgesloten met een Chinees Buffet en een muzikale avond in Eastermar. De kosten voor deze dag zijn € 55,-. Opgave (vóór 1 juni) en informatie bij: Akkie Lindeboom-Jager:

E: alindeboomjager@hetnet.nl of T: 06 20 58 27 09

De kosten voor het hele programma of één dezer dagen overmaken op de bankrekening van de Fryske Rie: NL51RABO 0103744711, o.v.v. Frouljusmoeting 2022, met naam en adres.

provinciale fietsdag

Georganiseerd door de afdeling Haule en Haulerwijk.

Datum: woensdag 8 juni

Start en finish: Dorpshuis 'de Mandé'

Dorpsstraat 57, 8432 PL Haule.

Ontvangst: vanaf 9 uur met koffie of thee.

Kosten: 20,- euro p.p. (incl. royale lunch).

Ledenpas graag meenemen.

Opgave: bij Sjoukje Kramer; E: sjoukjesuurd@live.nl,

o.v.v.: naam, adres, mailadres, telefoonnr., afdeling en lidnr.

Betaling: kosten, evt. inclusief fietshuur (zie onder), overmaken op rekeningnummer:

NL56RABO0370642449 t.n.v. BvPF, Vrouwen van Nu

o.v.v. FIETS 22, naam, lidnummer en afdeling.

Telefoonnummer voor info: 0516- 426631 of 0516-422178.

Maximum aantal deelnemers is 100 dames; Vol is voll!

Eenieder fietst op eigen risico.

Een fiets huren? Neem dan contact op met:

Kramer fietsservice, Boerestreek 12, 8426 BP Appelscha.

T: 0516-431607, E: info@fietsverhuurappelscha.nl

Kosten-bike 23,50 per dag en stadsfiets 10,- euro per dag.

De fietsen worden bij de startplaats afgeleverd en opgehaald.

Betaling fietshuur samen met de aanmelding betalen!

TOT ZIENS OP 8 JUNI IN HAULE

provinciale tennisdag

Datum: donderdag 25 augustus 2022

Locatie: TV Stiens

Ieleane 4, 9051 LP Stiens

T: 058 2571511

Beschrijving: Om 09.30 uur staat de koffie/thee klaar. De start is om 10.00 uur en de dag duurt tot 16.00 uur. Graag op tijd aanwezig zijn i.v.m. uitleg en indeling

Organisatie: Vrouwen van Nu, afdeling Leeuwarderadeel

Deelnemers: er kunnen zich voor deze dag max. 32 vrouwen opgeven.

Kosten: € 20,- (= incl. koffie en lunch)

Opgave: bij Ineke Nicolai; E: inekenicolai@kpnplanet.nl

T: 058 2573307

o.v.v. Tennis 22, afdeling, naam telefoonnummer/emailadres

Betalen: de opgave dient te worden bevestigd door overmaking van € 20,- op rekening NL56RABO 037.06.42.449 ten name van BvPF, Vrouwen van Nu, o.v.v. Tennis 22, afdeling, naam en lidmaatschapsnummer.

redactie & kopij

Het volgende magazine verschijnt eind september.

Aanleveren highlights vóór 15 augustus en

kopij vóór 5 september op het redactieadres:

vrouwenvannu.redactiefryslan@gmail.com

u reist toch ook
met de
vrouwen van nu

Laatste kans! om je op te geven voor de

6-daagse busreis Moezel en Rijn Duitsland!

Van 28 augustus t/m 2 september 2022

Je reist door het schilderachtige gebied van Rijn en Moezel.

Via een bezoek aan Keulen rijden we naar het hotel met zicht

op de Moezel. We bezoeken pittoreske dorpjes maar ook de

eeuwen oude stad Trier met zijn stadspoort Porta Nigra. Een

Rijn-cruise naar Koblenz waar u de Altstadt kunt bezoeken. Er

is een bezoek aan een Edelsteenslijperij en een chocoladefabriek.

U wandelt langs mooie vakwerkhuisen. De Moezel be-

varen. Een middeleeuwse stadje bezoeken en lekker een ter-

rasje nemen. Een ontspannen reis met een ontspannen dag-

programma en voldoende momenten om van het riviereenge-

bie te genieten.

De inschrijfdatum is verlengd naar 28 mei 2022

Opgave bij: Rose Jager, E: rwjjager@gmail.com

of Siepie van der Leij, T: 0517-233460

