

## Fietsweek in en rondom De Lutte

17 juni werden we gastvrij ontvangen met koffie en appelgebak/ kwarkgebak in het mooie hotel 't Kruisselt. Het smaakte heerlijk vooral omdat de meesten van ons er toch al een hele rit op hadden zitten, de vrouwen uit Zeeland waren zondag al aangekomen en hadden al lovende woorden over het hotel. Na kennismaking, bijkletsen en een heerlijke lunch werd het tijd om de koffers naar de kamers te brengen en op de fiets te stappen.



We gingen deze middag niet zover, we fietsen door het mooie Twentse landschap met af en toe een drink/ snoep stop, we drinken iets op het terras in Lonneker een gezellig dorpje. Als we bijna bij het hotel zijn moeten we stoppen voor de koeien die oversteken om naar de stal te gaan een mooi gezicht om te zien. Het is heerlijk weer om te fietsen en na 35 km zijn we weer terug, we gaan direct aan tafel en krijgen een heerlijk 3 gangen diner voor geschoteld. 's Avonds is er een modeshow op het terras van het hotel.

De volgende morgen om 9.00 uur vertrekken we richting Duitsland het is nog iets warmer als maandag, iedereen is goed ingesmeerd en heeft voldoende water mee. Het is een hele klim om in de vestingstad Bad Bentheim te komen en ook nog een gedeelte kinderkopjes. De kaffe mit kuchen smaakt heerlijk en iedereen is vrijaf om het stadje in te gaan of om het kasteel te bezoeken.



Na de lunch gaan we weer richting Nederland natuurlijk af en toe drink en snoep stop. In Losser drinken we iets en is iedereen nog even vrij om dit leuke plaatsje te bekijken, na 50 km zijn we weer in De Lutte en na het diner geeft Riet Blenke

een demonstratie poppen maken, erg leuk om te zien er staan verschillende in de eetzaal.

Woensdag vertrekken we weer om 9.00 uur het is erg warm en er is onweer op komst, we fietsen richting Denekamp waar we onze koffiepauze houden bij restaurant de Watermolen het is een idyllisch plekje met het landgoed Singraven en de mooie tuin, helaas is hier geen tijd voor we vervolgen onze weg richting Oud Ootmarsum/ Ootmarsum hier krijgen we een tasje uitgereikt van de VVV met o.a. kortingsbonnen en lunch en drink vouchers een ideale manier om Ootmarsum te verkennen, iedereen gaat haar weg om dit mooie stadje te verkennen af en toe een stevige bui maar schuil mogelijkheden genoeg.



Om 16.00 uur vertrekken we weer richting hotel helaas hebben een paar dames wat pech en we fietsen in 3 groepen terug naar het hotel na wat oponthoud komt toch iedereen aan tafel en gaan de meesten vroeg slapen.

Donderdag hebben we een route van 60 km het is gelukkig afgekoeld heerlijk om te fietsen, we fietsen weer een prachtige route onze koffiepauze is in buurtschap Het Stift dichtbij Weerselo bij restaurant de Stiftschuur een prachtige locatie met een Stiftskerk en een voormalig Benedictijnenklooster. Hier krijgen we koffie met lekkere krentewegge. We vervolgen onze route met de prachtige ver gezichten. Om 13.00 uur staat onze lunch klaar in Hertme een klein Twents dorpje, een heerlijke pannenkoek.

Johanna en Roelie waren vanmorgen in het hotel gebleven maar sluiten zich tijdens de lunch weer bij ons aan. De laatste 30 km gaat voorspoedig met nog een pauze bij landwinkel 't Duvelshofke in Oldenzaal hier wordt heel veel zelf gemaakt van de bessen en aardbeien die ze verbouwen, heerlijke vruchtensappen maar ook diverse kazen en biologisch groente en vlees.

We zijn mooi op tijd in het hotel waar we weer een heerlijk diner voorgeschoteld krijgen. Om 19.15 gaan we met 15 dames naar Ootmarsum waar de boerendansers in een café een optreden geven. Het was een prachtige avond wat hebben we gelachen en ook nog mee gedanst.



In het hotel nog even een afzakkertje en toen heerlijk slapen.

De laatste dag alweer en nog steeds mooi weer de koffers zijn al gepakt maar we fietsen toch nog 29 km, via mooie binnenwegen en door het bos komen we in Oldenzaal daar is iedereen vrij om lekker koffie te drinken of om nog even te shoppen om 12.00 uur stappen we weer op de fiets en om 12.30 uur hebben we nog een heerlijke lunch bij hotel 't Kruisselt daarna nemen we afscheid van elkaar en zit het erop het was een prachtige fietsweek in een schitterende omgeving met een gezellig en gevarieerd gezelschap.

