

Dagtocht alleenstaanden 13 juli 2019

Tegen half 10 verzamelden ruim 80 vrouwen zich op de parkeerplaats bij Staasbosbeheer Spier om deel te nemen aan de verrassingstocht. Om 10 uur vertrokken we met 2 touringcars en werd verteld waar de 1^e stop was.

We gingen naar Aardbeien kwekerij Kalter te IJsselmuiden waar de koffie met heerlijk aardbeiengebak klaar stond. Er werd uitgebreid uitleg gegeven en een rondleiding door de kwekerij. Daarna kon je nog aardbeien of andere lekkernijen kopen in de bijbehorende winkel.

Om 1 uur weer in de bus richting Garderen waar een bezoek gebracht werd aan de zandsculpturen, zeker de moeite waard om dat te bekijken. De dag werd afgesloten in Staphorst waar een goed verzorgd diner klaar stond. Tegen half acht waren we weer in Spier waarna iedereen weer met de auto naar huis ging.

Het was een mooie dag.

