

Reis door de Baltische Staten, Estland, Letland en Litouwen van 11 t/m 21 mei 2019

Ja het was weer vroeg opstaan want we vertrokken vanaf Schiphol al rond de klok van elf. Maar dat is zoals gewoonlijk voor ons geen punt. De stemming was gelijk opperbest. Iedereen had er zin in. Toch een beetje een onbekend gebied wat we gaan ontdekken. Het is in Litouwen een uur later, des te mooier dat we vroeg weg gingen. Na aankomst in het hotel maken we daarna direct een rondwandeling door Vilnius. Dit ook omdat het morgen zondag is en we dan niet in alle kerken terecht kunnen. Zondag morgen doen we eerst een rondje stad met de bus en daarna te voet verder. We bezoeken de Russisch orthodoxe kerk en de grote kathedraal. Na een heerlijke lunch gaan we op weg naar een Amber workshop. Leuk om te doen, verbeten gezichten en maar schuren. We mochten ons eigen werkstuk mee nemen. Daarna een momentje tijd voor jezelf. Het was mooi weer dus de terrasjes nodigen uit plaats te nemen of in de gezellige winkelstraat rond te kijken. De volgende dag met de bus verder, richting Kaunas met onderweg een stop in Trakai, dit was vroeger de hoofdstad van Litouwen. Hier bezoeken we het kasteel dat op een klein schiereiland ligt. De lunch is weer op het vasteland, vlak bij allerlei kraampjes waar weer druk gehandeld werd. Daarna door naar Kaunas, ons hotel lag midden in de stad achter de "Ramblas", waar menigeen 's avonds nog ff een rondje liep. Volgende morgen nog een kleine rondwandeling door de oude stad met huizen naar Duits voorbeeld gebouwde vakwerkhuizen en langs het slot aan het water, ooit gebouwd tegen de indringers. Hierna richting Klaipeda aan de Oostzee. De volgende morgen gaan we met de ferry naar het nationaal park de Koerse Schoorwal. Een prachtig natuurgebied waar we vanaf de heuveltop Rusland konden zien. Na weer een prima verzorgde lunch bezochten we het Amber museum om vervolgens naar het huis van Thomas Man te gaan, wat een mooi plekje en een geweldig uitzicht. De gids trakteerde ons nog op worteltjestaart, erg zoet, maar toch best lekker. Na een goede nachtrust vertrokken we met koffers en al nu richting Riga. Onderweg stopten we bij de Kruisheuvel in Siauliai een nationaal bedevaartsoord. Onvoorstelbaar al die kruisen, veel staan rechtop maar soms liggen ze ook op hoopjes. (het 3e weekend in juli is er de Kruisheuvel traditie, dan wordt er gebiecht, geëerd en gekampeerd om te herdenken) Wanneer we de grens met Letland zijn gepasseerd bezoeken we, na eerst een heerlijke lunch, het barokke Rundale paleis. Mooi en groots, prachtige tapijten, schilderijen en meubels. Ook de tuinen daar waren zeker de moeite, niet iedereen kwam daar meer aan toe. De volgende morgen vertrekken we naar het Gauja Nationaal Park, waar we het Turaida kasteel bezoeken en vervolgens ook de ruïnes van het kasteel van de orde van Zwaardbroeders kunnen bekijken. We hebben vandaag een lunch op een bijenboerderij op een hele mooie locatie midden in de natuur, prima verzorgd en bovendien lekker. Na afloop konden er nog diverse bijenproducten gekocht worden. Doen natuurlijk. Na terugkomst in Riga maken we daar een prachtige wandeling langs allerlei oude gebouwen, met name de Rococowijk is zeer indrukwekkend. En onze gids (geschiedkundig onderlegd) weet ons zeer veel te vertellen. Maar dat hadden we al ontdekt wanneer we een kerk binnen gingen. We hadden die dag wel wat mensen die zich minder goed voelden, jammer. Maar is allemaal

weer goed gekomen. De volgende dag is " marktdag". We bezoeken dan de overdekte markten in de oude zeppelin hangars langs de rivier. Indrukwekkend en leuk om te zien. En het was mooi weer dus dan is het gezellig om even rond te wandelen, met name over de bloemen en fruit markt, wat een kleuren. Hierna gaan we de stad verder verkennen met o.a. een bezoek aan de Sena Klets, een klein museum met allerlei klederdrachten van de diverse streken, veel blauw en rood, mooi. Na de lunch gaan we met de bus verder naar Tartu in Estland. Hoe noordelijker we komen zien we dat alles hier toch wat later in bloei is dan in het zuidelijker Litouwen. Vanavond is er het songfestival.(Nederland gewonnen met Duncan Laurence) De volgende ochtend hebben we eventjes tijd om dit stadje te bekijken. Grote brede hoofdstraat die op de rivier uitkomt met allerlei mooie kleine zijstraatjes. Iedereen kon daar haar gang gaan. Of een kerk, het Raadhuisplein met het mooie raadhuis, terrasjes, winkeltjes, een relax momentje. Hierna rijden we door naar Tallinn de hoofdstad van Estland, gelegen niet zo ver van Finland, even de Oostzee oversteken. De Hanzestad Tallinn is heel gezellig, mede ook door de vele universiteiten maar bovenal door de veel gezellige straatjes, de oude stadsmuren met de wachttorens, de vele cafeetjes, restaurants en diverse winkelstraten. Te veel om op te noemen.

's Avonds hebben we een afscheidsdiner in een restaurant in de stad, de Olde Hansa, een middeleeuws aandoend geheel, super leuk. Maar ook middeleeuwse gerechten en drankjes. Eventjes wennen voor onze smaakpapillen. Maar we hebben plezier en de gids trakteert ons nog op een zelf gezongen lied, (Hij zong vroeger in een bandje). Op de terugweg was iedereen vrolijk. de wijsheid in de kan en dan nog iets daarvoor, haha. Tallinn vond ik zeker de moeite om nog eens te bezoeken en dan in je eigen tempo. Wij hadden een Nederlands sprekende gids die ons veel over met name geschiedenis vertelde. Maar toch iets minder over de recente tijd. Wil je daar meer over weten. Zou ik u aanraden het boek " De Baltische Staten", van Jan Blokker eens te lezen, dat maakt veel duidelijk. De laatste dag vertrekken we weer zeer vroeg, maar ons hotel was niet zo ver van het vliegveld. Na op Schiphol van een aantal mensen afscheid genomen te hebben, gaan we verder met de bus richting Drenthe, waar we begin van de middag weer aankomen. Al met al weer een reis om met plezier op terug te kijken, allemaal bedankt en tot een volgende.



vrouwen van **nu** 
orethe
commissie reizen