

## Geslaagde fietsvakantie alleenstaanden Vrouwen van Nu Drenthe

Van 10 t/m 14 september verbleven we met 20 vrouwen in de groepsaccommodatie "Marinushoeve" te Havelte. Er waren 9 vrouwen die voor het eerst mee fietsten.



We werden verwelkomd door Emmy en Tietje die de koffie en thee klaar hadden staan en daarna volgde de eerste fietstocht. Een paar Vrouwen van Nu uit Havelte fietsten een paar dagen met ons mee om ons de mooie plekjes van Havelte en omgeving te laten zien.

5 dagen fietsten we door ons mooie Drenthe in een gezellige sfeer. Er werd gepraat, gelachen, serieuze gesprekken gevoerd en 's avonds werden er spelletjes gedaan voor wie dat wilde.

De accommodatie was mooi met prima bedden en een grote verblijfsruimte. Het eten werd verzorgd door de catering en de laatste avond gingen we dineren.

Op een paar regenbuitjes na op de woensdag hadden we goed fietsweer en we zien al weer uit naar onze volgende ontmoeting op 20 oktober a.s. waar dan zeker nagepraat zal worden over deze mooie vakantie.

