

noord-holland

VROUWEN
van **nu** 

vacature

provinciaal bestuur

vrouwen van nu noord- holland

Zoals u ongetwijfeld door de jaren heeft gemerkt, is het Provinciaal Bestuur altijd met veel enthousiasme en (groeierende) expertise bezig met allerlei bestuurlijke maar ook creatieve, ondersteunende en mediagerichte activiteiten.

Het organiseren van vergaderingen, ondersteunende trainingen maar ook creatieve workshops bijvoorbeeld, is wat we met veel liefde doen. En als het allemaal lukt, kunnen we met veel voldoening terugkijken op een geslaagde samenwerking.

Helaas is een einde gekomen aan de fantastische bestuurlijke inzet voor Vrouwen van Nu van zowel Gea als Anneke. We zullen uiteraard later op passende wijze afscheid nemen van deze kanjers. Maar u zult begrijpen dat hierdoor een nijpende situatie is ontstaan voor wat betreft het voortzetten van het Provinciaal Bestuur Noord-Holland.

Ben jij die vrouw die we zoeken voor het Provinciaal Bestuur?

- Ben jij in voor een uitdaging?
- Voel je je verbonden met en betrokken bij onze vereniging Vrouwen van Nu? En wil je meer voor onze vereniging kunnen betekenen?
- Wil je je inzetten voor 3000 Vrouwen van Nu in Noord-Holland?



wij luiden de bel!



- Maar ook samen met het Landelijk Bestuur en andere provincies inspiratie opdoen en van gedachten wisselen?

- Werk je graag in een enthousiast, innovatief en productief team?

- Zorg jij er mede voor dat dit dynamische team allerlei projecten tot een goed einde brengt?

- Weet je dat je zowel bestuurlijk, ondernemend als creatief jouw kwaliteiten kunt benutten?

Dan zouden wij, als Provinciaal Bestuur Noord-Holland, je graag leren kennen. Leeftijd speelt geen rol, wat we wel vragen is; ogen gericht op de toekomst, digitaal vaardig en een hart dat klopt voor onze mooie vereniging.

Is besturen je op het lijf geschreven, neem dan contact met ons op om een afspraak te maken, dan kunnen wij je van alles vertellen over Vrouwen van Nu Noord-Holland. Contact: Paula Reerink, emailadres: pb.secretaris.vvn.nh@gmail.com

nhung dam 11 april in de brink in obdam

In het Magazine van december stond dat schrijfster Nhung Dam op 8 april naar Obdam zou komen, later bleek dat Nhung Dam die dag niet kan. Nu komt auteur, columnist, actrice en theatermaker Nhung Dam op maandag 11 april.

In een afgelegen dorp aan de rand van de wereld probeert een Vietnamese familie te overleven. Als bootvluchtelingen werden ze door een noordelijk vrachtschip uit het water gevist en in een voor hen onbekend ijskoud land geplaatst. Als de vader op een dag onaangekondigd vertrekt, zit de Chinese maffia het achtergebleven gezin op de huid. De elfjarige dochter raakt bekneeld tussen de totale wanhoop van haar moeder en de gekte van de omgeving vol vreemden. Het enige wat ze heeft in een wereld vol hoeren, tandpastaverkopers en gokverslaafden is haar rijke verbeelding.

'Duizend vaders' is het debuut uit 2017 van Nhung Dam, een ontwapenend verhaal, even zuiver als tragisch. Geschreven met lichte toets en volkomen dichtbij.

Behalve auteur is Nhung Dam ook actrice. Ze speelt in series als Klem, Dertigers en Het geheime dagboek van Hendrik Groen. In 2020 toen ze door de corona geen optredens meer had, liep ze elke dag vanuit haar huis in Amsterdam. Met het aantal afgelegde kilometers zou ze op Sicilië aangekomen kunnen zijn, al heeft ze in werkelijkheid Amsterdam niet verlaten. Maar zoals Confucius zei: 'De weg zelf is je bestemming'. Onderweg kan het namelijk dat je een ander mens wordt.



'3 miljoen voetstappen naar Sicilië' is een indrukwekkende, eizinnige voorstelling over zoeken naar geluk, over leven, over onmacht en over schoonheid. Over deze wandelingen heeft ze een theateervoorstelling geschreven, waarmee ze langs de theaters gaat. Een hoopgevende ode aan de fantasie. Nhung Dam heeft elke week een column in het Noord-Hollands Dagblad.



We kijken uit naar de ontmoeting met Nhung Dam op **11 april, 14.00 uur**

Locatie: **De Brinkin Obdam** (bereikbaar met openbaar vervoer)

Kosten leden €10,00 (vermeld uw ledenpasnummer!), niet-leden €20,00, inclusief koffie/thee.

Aanmelden **vóór 6 april** bij Ineke Naber, hjnaber@tele2.nl

Graag de 10 euro overmaken naar

Banknr. NL33RABO 0327706007 t.n.v. Vrouwen van Nu NH.



Cultuur & ZO zit net als iedereen in de wachtkamer. Wachten op de versoepeling van de maatregelen rond Corona.

We zijn wel enthousiast bezig met het samenstellen van een afwisselend programma voor 2022. Over de lezingen van Govert Schilling in Dirksborn op 15 maart en op 11 april van schrijfster Nhung Dam in Obdam lees je meer in dit Magazine. Informatie over activiteiten in juni en najaar 2022 lees je in het Magazine dat in mei verschijnt.

Er is één belangrijke wijziging bij het aanmelden voor alle komende activiteiten: bij aanmelding, altijd per mail, moet je naam en **je lidmaatschapsnummer** van Vrouwen van Nu vermeld worden.

Je vindt je lidmaatschapsnummer op het kaartje dat was bijgevoegd bij de contributierekening die in december 2021 is verstuurd, als bijlage van het Magazine Vrouwen van Nu.

Wij hopen je te ontmoeten bij onze activiteiten en wensen je een gezonde start van een mooi cultureel voorjaar!

vrouwen van nu
van alle
markten
thuis

op zoek naar buitenaards leven met Govert schilling

Wetenschapsjournalist en publicist Govert Schilling schrijft over sterrenkunde en ruimteonderzoek voor kranten en tijdschriften in binnen- en buitenland. Hij publiceerde tientallen boeken en is een welkome gast in TV programma's als ontwikkelingen in de sterrenkunde en ruimteonderzoek vragen om nadere toelichting. Voor zijn werk op het gebied van de sterrenkunde zijn hem divers prijzen en onderscheidingen toegekend.

Govert Schilling weet als geen ander zijn persoonlijke passie voor de kosmos over te dragen aan zijn publiek. Hij biedt zijn gehoor een verrassende en relativerende kijk op de plaats van de mens en aarde in ruimte en tijd.

Dinsdag 15 maart, aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Locatie: Prot. Kerk, Raadhuisstraat 5, 1746 BE Dirksborn.

Informatie en aanmelding per mail: hjnaber@tele2.nl.
Graag bij uw aanmelding ook **uw lidmaatschapsnummer** vermelden.

Kosten: 10 euro

Bankrekening: NL33RABO0327706007 t.n.v. Vrouwen van Nu NH O.v.v. uw naam



hou je van reizen??



vacature

Wij, de Commissie Reizen van Nu, Noord-Holland, zijn op zoek naar jou!

Elk jaar biedt de Commissie Reizen meerdere reizen aan, waaronder een stedenreis, rondreis, excursiereis en fietsvakantie. Samen zoeken we naar leuke bestemmingen en ieder commissielid organiseert een reis, die ze vervolgens samen met een collega begeleidt.

Natuurlijk word je ingewerkt en je gaat uiteraard eerst op pad met een meer ervaren lid.

Heb je zin om samen met ons nieuwe reizen te organiseren?

Kun je met de computer overweg?

Kun je je redden met Engels en/of Duits?

Houd je van fietsen?

Heb je zin om je tijdens de reis in te zetten voor de vrouwen?

Dan is deze uitdaging een kans om je sterke eigenschappen te gebruiken.

Neem contact met ons op, wij kunnen je alles vertellen over ons werk bij de Commissie.

Patricia.reizenvannu@gmail.com



een kijkje in de wereld van een krantenbezorgster

22 geleden begon ik met kranten bezorgen, augustus 2000, maanden heerlijk weer, en al gauw deed ik extra vakantiewijken. Ik vond het maar raar dat we buiten op de grond in het donker bijlages moesten insteken en zei, mijn dochter gaat ook een wijk doen, maar ik laat haar niet als een sitting duck daar op de grond zitten. Geef mij die uitdeelpost maar. En zo geschiedde. Toen nog vanuit huis, later zou het depot verhuizen naar een heerlijk ruim pand even verderop.

Al mijn kids deden wijken, ikzelf deed er ook een aantal. Het was een klein depot maar na die verhuizing kwam daar nog twee keer zoveel bij (Noord- en Zuidcharwoude) Inmiddels waren naast de Alkmaarse Courant de Telegraaf en Schager Courant erbij gevoegd. Het was nogal middeleeuws met faxen en halfslachtige communicatie met het hoofdkantoor dus daar ging ik om modernisatie vragen (email, app) en jawel het kwam. Ik deed namelijk toen ook nog de nabezorging tweemaal per dag. Alsook het registeren en inwerken van nieuwe bezorgers.

Superzwaar

Begon ik eerst als bezorger van Alkmaarse Courant en later Telegraaf, nu doen we alle kranten, ook van de Persgroep dus. Distributie van concurrenten samen doen was vroeger uit den boze, maar ja, die kosten moesten verdeeld worden want abonnees haakten af en nu hebben we wel een stuk of tien titels in onze tas. Weliswaar zijn de hoeveelheden sterk gereduceerd, de wijken zijn met dezelfde mate aan elkaar gevoegd en dus fiets je tegenwoordig veel meer met vaak wel 4 wijken in je tas. Zaterdag kan dat niet. Dan zijn de kranten en in te steken boekjes zo dik en dan ook nog de vele zaterdagabonnees erbij, superzware tassen per wijk dus.

Iron lady

Bezorgers vinden is altijd een probleem geweest helaas, alleen tot ca. een jaar geleden had ik nog vaak back up van ouders, of juist kinderen of andere bezorgers en was ik normaliter voor 7.00u of 8.00u op zaterdag klaar. Helaas is dit nu niet meer zo. Ten eerste heb ik nog maar één jongen van 18 in mijn bezorgteam, verder alleen senioren, de oudste van 72 doet met veel plezier vier wijken (een prestatie hoor, iron lady), maar ik (59) doe ook steeds vaker meer dan 4 wijken en ben dus veel later thuis.

Kranten bezorgen is voor mij een levenselixer. Zonder moeite zes dagen in de week 2.45 mijn bed uit, naar het depot, bestelbus leeghalen, kranten verdelen en om ca. 4.30 heerlijk de frisse stille ochtend in, queen of the night, iets nuttigs doen, met een begin een midden en een eind. Zeer goed voor de mind. Maar nu merk ik dat ik gefrustreerd raak en dat uit zich zowel geestelijk als fysiek. Want ik wil alle kranten op tijd bezorgen, maar nu kom ik soms pas half elf aan. Zonder pauze. Als je dan ook nog een boze abonnee moet aanhoren...En dit is dus bij goed weer (wat het bijna altijd is, maar je snapt dat het bij regen en/of storm, gladheid/kou, een ander verhaal is en veel langer duurt.

Er gebeurt natuurlijk wel eens wat...

Zo liepen er eens twee dronken jongens op de provinciale weg en ze wilden een grote KPN haspel midden op de weg rollen. Ik met mijn grote mond natuurlijk roepen dat ze dat even niet moesten doen. Waarna de jongens achter mij aankwamen. Gelukkig kon ik een supersmal steegje in schieten, en had ik nog geen achterlamp die bleef branden, maar mijn knieën knikten vervaarlijk verlamd van pure angst.

Ook had ik een keer een stel jongens dat nogal luidruchtig stond te ginnegappen terwijl ze op een busje stonden te wachten. Toen vonden ze het leuk verstopperij te gaan spelen. En mij te laten schrikken. Gelukkig heb ik zelf ook van die grote jongens, en ik zag zijn knie achter het inhammetje uitsteken. Dus ik liet hem maar schrikken, roepende dat ie dat maar met zijn eigen moeder moet doen. Gelukkig dropen ze af.

Brandweer

Ja, en dan ook een paar de brandweer moeten bellen. Ik zag een oranje gloed en achteraf de brandstichter voorbijlopen, reed erheen en zag een inmiddels groeiend vuur tegen een schuurdeurtje aan branden. Eerst de bewoners proberen te waarschuwen maar die waren niet thuis. Toen maar de brandweer gebeld. In paniek weet je natuurlijk de straatnaam amper, en ik wou ook door want ja, de kranten wachten niet. Gelukkig kwamen er anderen aanlopen die het in de gaten hielden.

Storm

Een andere keer stormde het flink. Ik zag bouwhekken langs het terrein omvallen door de wind, en bedacht me opeens, he wat gek, ik zie vuurdeeltjes langs vliegen. Bleek een onverlaat iets brandends in het bouwkeetje te hebben gegooid en met die wind door het raam tochtend joeg het vuur al snel tot flinke grootte en kon de schuur van de burens daardoor ook vlam vatten. Brandweer gebeld, jongens zonder sirene mag ook wel, maar nee, met toeters en bellen kwamen ze aangieren. Ik was al weg, want ja, de kranten brengen zichzelf niet weg.



Hoe vaak ik in de deur nog sleutels zie zitten, ja zelfs de deur op een kier, dan roep ik naar binnen en roep of het klopt of de deur openstaat. Met als antwoord een slaperig en paniekerig NEEEE?! Ook auto's, zelfs bestelbussen vol gereedschap staan wel eens met deuren wagenwijd open. Ik reed ook wel eens recht op een verdachte auto met ik denk dealers af. Gewoon maar doen of er niks aan de hand is, krantje erin, snel weer weg.

Lekker handig

Het is natuurlijk meestal pikkedonker en je ziet niks soms. Waarom niet iedereen een buitenlamp heeft?? En natuurlijk een nieuwe plant neerzetten in het pad naar de brievenbus. Of een touw naar een tent of nu die elektriciteitskabels naar auto's. En nu we het over brievenbussen hebben, ik eis voor iedereen weer een ouderwetse groene PTT bus, of een dege-lijke klep met opstaand randje die niet vastvriest. Nu heb je van die designbussen die je met drie handen moet openen om je krant erin te krijgen. Of juist goedkope, met verroeste, vlijmscherpe randen. En oh ja, ook geen agressieve kat, die naar je vingers grijpt met nagels,(of achter je aan komt!). De laatste keer smeerde ik met mijn bloedende vinger op de krant en zei dat ze een buitenbus moesten nemen.

Hoewel je echt geen enge figuren ziet (die zijn al weg rond die tijd), schrik je je rot als er opeens een Abraham of Sarah pop, levensgroot voor je staat. Andersom denken mensen ook dat ik the Grim Reaper (Magere Hein) ben, als ik mijn capuchon op heb. Gillend staan ze in de deur dan.

Maar al en al ben ik zo blij dat ik dit al jaren doe. Het voelt altijd zeer goed om de dag te beginnen met een voldaan gevoel zowel fysiek als mentaal. En een gezonde blos krijg ik er gratis bij.

Diane Roozendaal

Depothouder Oudkarspel/Noord- en Zuid-scharwoude
Lid van afdeling Langedijk



klimaat en milieu, in gesprek met petra van kleef.

Tegenwoordig kan je geen krant of tv aanzetten of het gaat er over. Hoe kan je door het woud van aanbevelingen, suggesties en adviezen goede keuzes maken om duurzamer door het leven te gaan en een bijdrage leveren aan een beter milieu. Zonnepanelen, schone auto's, minder uitstoot, huizen nog beter isoleren, minder vlees eten en ga zo nog maar even door.

Groene helden

Petra heeft keuzes gemaakt en is actief aan de gang gegaan. Waar andere mensen afhaken is zij zich gaan verdiepen en probeert andere mensen met haar enthousiasme aan te steken. Ze bereikt via haar blog "Groene Helden Academie" al heel wat mensen en de online cursus -eigenlijk meer een training- die ze zelf heeft ontwikkeld <http://www.groeneheldenacademie.nl/zero-waste-kickstart> geeft mensen veel houvast in hoe ze op een verantwoorde manier in kleine haalbare doelen kunnen verduurzamen. Te beginnen met het verminderen van huishoudelijk afval.

Ik spreek Petra van Kleef in haar woning in Heerhugowaard, nadat ik een artikel over haar manier van leven las. Zelf ziet ze het als een avontuur: "Ik heb hiervoor gekozen en steeds ga ik een stapje verder. Gelukkig staat mijn partner er achter dat we op deze manier leven en doet actief mee om zo duurzaam mogelijk te leven".

Was er een aanleiding waardoor je dacht: En nu is het klaar ik ga het anders doen?"

Er is niet een specifiek moment geweest, maar de wens om duurzame stappen te nemen kwam door een langer bewustwordingsproces en daarnaast een manier om mezelf te ontwikkelen. Het besef dat mijn kinderen straks met een leefomgeving/wereld worden opgezadeld waar wij onverantwoordelijk mee zijn omgegaan, waarvan zij de zure vruchten gaan plukken en dat ze ons gaan verwijten "jullie wisten het en hebben er niets aan gedaan". Dat vooral heeft voor mij de aanzet gegeven om het anders te doen.

Champignonbakje

Daarnaast werd ik vooral geraakt door een aantal documentaires. Die van Edwin en Liesbeth Ter Velde, zij zijn gewoon heel klein en dicht bij huis begonnen. Op een dag gooiden ze een plastic bakje waarin champignons hadden gezeten weg. Beiden dachten: hoezo weggooien? Is er geen andere oplossing? Kunnen we van plastic niet iets maken, het bruikbaar maken en er een andere bestemming aan geven? Dit was het begin van een interessant project. Uiteindelijk maken ze een



Petra in de achtertuin

reis met de van plastic gemaakte "Solar Voyager" op Antarctica onder extreem moeilijke omstandigheden. Er gaat uiteraard een lange tijd van voorbereiding en ontwikkeling aan vooraf. Een echte uitdaging, ze noemen het zelf een reis naar een nieuwe mindset. Op www.cleanzantarctica.nl kun je er alles over lezen. Dat champignonbakje was de aanzet tot een nieuwe mindset: zo weinig mogelijk afval produceren en het afval ombuigen tot iets bruikbaar. **Zero Waste.**

Petra is klein begonnen: hoe kun je boodschappen doen en zo weinig mogelijk verpakking/plastic gebruiken. Klein beginnen, fruit van de markt of naar een winkel van Eko Plaza, een broodzak maken. Glazen potten voor losse pasta's en andere voedingsmiddelen. Als je steeds bezig bent met geen afval achterlaten, geen verpakkingsmateriaal accepteren, dan zie je nieuwe mogelijkheden eerder, je krijgt er oog voor. Zo ontwikkel je dat verder, je krijgt er plezier in, ontmoet mensen die gelijkgestemd zijn, krijgt meer zelfvertrouwen en zo gaat het balletje rollen.

Zero Waste

"Zero Waste", betekent letterlijk: niets verspillen. Zero Waste Nederland" is een landelijk burger- initiatief, dat ten doel heeft mensen te informeren en te inspireren om duurzaam te gaan leven. In de week van 4 juni worden er tours in diverse steden georganiseerd om mensen kennis te laten maken met adressen waar voedsel zonder verpakkingsmateriaal te verkrijgen is en adressen waar je kan lunchen of koffiedrinken.

Wat is zo'n Zero Waste tour eigenlijk?

<https://zerowastenederland.nl/missie>

Een lokale host, Petra, verzorgt een tour in Alkmaar, begeleidt een wandeling of fietstocht langs Zero Waste locaties in de eigen regio/woonplaats. De host bezoekt met de deelnemers de plekken die ze zelf kennen en fijn vinden. Zo krijg je als deelnemer de fijnste tips en "inside information".

Er worden minstens vijf locaties per tour bezocht, met een divers aanbod, zoals verse groenten en fruit, een toko of ecop-laza, tegenwoordig veggiewinkels, een plek waar je bulk/-drooggoed kunt verkrijgen, een leuke lunchroom of koffietent.

De groepjes zijn klein zodat er ruimte is om vragen te stellen en anderhalve meter aan te houden. Wil je een sfeerimpresie? Check dan deze video op ons Youtubekanaal. Of bekijk - deze video van gids Sarah in Nijmegen.



Alles op de fiets

Plastic Soup

Iedereen heeft wel gehoord van plastic soep, www.plastic-soupfoundation.org

In oceanen drijven plastic deeltjes rond en hopen zich op. Een wereldwijd probleem, als er niets gebeurt, dan zit er in 2050 meer plastic in de zee dan dat er vis in zwemt. Inmiddels zijn er onder studenten mooie initiatieven en projecten om oplossingen aan te dragen. Denk aan de uitvindingswedstrijd: "The Young Plastic Pollution Challenge".

Het boek van Babette Porcelain "De verborgen Impact" maakt vooral duidelijk dat er echt iets mis gaat als we zo doorgaan, we hebben maar één aardbol en daar moeten we zuinig op zijn!

Om bij Petra terug te komen hoe ziet zij het over 5 jaar, waar werkt ze naar toe?

Petra wil meer mensen benaderen via haar blog en haar trainingen, in gesprek gaan met de gemeente, wat doet de gemeente, staat klimaat en milieu hoog op de agenda? Zich aansluiten bij andere organisaties, een kennisplatform ontwikkelen, waar mensen met vragen terecht kunnen, maar ook begeleiding kunnen krijgen.

Het was een goed en interessant gesprek en ik bewonder haar enthousiasme en doorzettingsvermogen.

Greet Spijksma

samen maken we de wereld plastic-vrij

toolkit plastic soup

Via Vrouwen van Nu Noord-Brabant is een prachtige toolkit beschikbaar gesteld (Powerpoint) die niet alleen als inspiratie kan dienen, maar ook een avondvullend programma kan vormen voor een afdelingsavond met als thema het wereldwijde plastic probleem (Plastic soup).

Veel informatie, suggesties, stof tot nadenken, een quiz, en natuurlijk een lijst van voornemens die je zelf of samen kunt gaan uitvoeren om de wereld van plastic te ontdoen, op grote en kleine schaal. Voor onszelf, maar ook onze kinderen.

Voor meer informatie, neem contact op met het Provinciaal Bestuur en vraag naar de Powerpoint presentatie.



vegan havermout- koekjes met kokos en pitten

125 gram tarwebloem

125 gram suiker (of kies een alternatief zoals agavesiroop, golden syrup of een andere zoetmaker)

100 gram havermout

100 gram geraspte kokos

125 gram plantaardige boter

10 gram (wijnsteen) bakpoeder

Optioneel voor extra vulling/voeding:

Handje rozijnen

**Handje pitten: bijvoorbeeld pompoenpitten of zonnebloempitten
2 eetlepels (gebroken)lijnzaad**

Het recept voor vegan havermoutkoekjes met kokos:



Verwarm de oven voor op **160 graden** (hetelucht) en leg 2 bakplaten klaar. Ik bekleed deze met siliconen matten om geen bakpapier te hoeven gebruiken. (Op de foto trouwens nog de anti-aanbakplaten die ik vaak gebruikte, maar liever niet meer vanwege de schadelijke anti-aanbaklaag).

Doe de tarwebloem, bakpoeder, havermout, kokos en eventueel de rozijnen, pitten en lijnzaad in een kom en meng door elkaar.

Smelt ondertussen de boter in een pannetje en doe daar ook de suiker bij. Als de boter gesmolten is (suiker hoeft niet per se opgelost te zijn), gooi je de inhoud van het pannetje bij de droge ingrediënten en je roert dit goed door.

Druk telkens een eetlepel met deeg plat in je handpalm en leg dit op de bakplaat.

Je kunt ook een stuk deeg in je handpalm samenknijpen en dit op de bakplaat leggen. Het geeft niet als het deeg op de bakplaat een beetje uiteenvalt (dat komt door al die heerlijke ingrediënten). Druk het weer een beetje samen op een hoopje, in de oven komt dat wel goed.

Bak de havermoutkoekjes in 20 minuten gaar in de oven.

Laat de koekjes goed afkoelen. Je kunt ze daarna een week bewaren in een goed afgesloten trommel. Knapperige, maar kruimelige havermoutkoekjes

Waarschuwing: Deze havermoutkoekjes zijn lekker crunchy en kruimelen daardoor erg tijdens het eten. Ook na het bakken kan het zijn dat er soms brokjes afvallen. Die mag je van mij als bakker gelijk opeten. De kruimels die op de bakplaat blijven liggen, kun je als granola opeten, zo verspil je niks.



idee voor afdelings- avond

Peter van Breemen uit Heemskerk heeft een bijzonder boek geschreven over zijn turbulente jeugd en de zoektocht naar zijn vader, een puzzel van vijftig jaar. Daarover kan Peter ook boeiend vertellen. Hij is niet voor niets al voor twee televisieshows (De Vijf Uur Show en Tijd voor Max) uitgenodigd om daar zijn verhaal te doen. Bovendien was hij eerder twee keer te zien in DNA Onbekend, het programma van Caroline Tensen.

Hij heeft zijn doel bereikt door stug vol te houden en ook gebruik te maken van de verschillende (digitale) mogelijkheden om de historie van zijn familie uit te zoeken en z'n eigen roots na te pluizen. Nieuw DNA-onderzoek heeft hem uiteindelijk geholpen zijn vader te vinden.

Voor een optreden van ca. anderhalf uur (2x 3 kwartier) vraagt Peter 100 euro, excl. reiskosten (0,25 eurocent/km, max. van 50 euro). Natuurlijk biedt hij in de pauze en na afloop van deze interessante en vooral leuke bijeenkomst belangstellenden de gelegenheid zijn boek te kopen.

Neem contact op met (maar haast u want er komen al aanvragen binnen):

Peter van Breemen

tel. 0613279056

email: petervbreemen@hotmail.com

PS: Mocht u tevoren een exemplaar van het boek ter beoordeling willen ontvangen, mail dan uw verzoek naar: **info@iskander-uitgevers.nl**
Dan sturen we u graag een exemplaar toe!

Met hartelijke groet,

Marjan van den Berg