

# flevoland

vrouwen  
van **nu** 

volg je droom, jouw tijd is **nu!**



**fijne kerstdagen  
en een sprankelend 2019!**

# Lelystad

## Kunstwerk en pronkstuk.

Tijdens de voorbereiding van het 45-jarig jubileum van de afdeling Lelystad in 2016 kwam een groot, prachtig geborduurd tafelkleed tevoorschijn met daarop het stadswapen van Lelystad, de letters NBVP (de afkorting van de toenmalige naam van onze vereniging, Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen) en de jaartallen 1971-1981. Als bestuur wilden wij graag weten waarvoor het gemaakt was en vooral: door wie? We kwamen daar, al rondvragend, helaas niet achter. Maar we waren wel vastbesloten om het op die feestelijke dag te gebruiken.

We hebben het aan de wand achter het podium in de zaal opgehangen zodat het voor iedereen goed zichtbaar was.

Hoewel we geprobeerd hebben om het daarna een vaste plek op onze verenigingsavonden te geven, bleek dat plan in de praktijk niet haalbaar omdat er dan vaak een beamer gebruikt wordt en daarvoor heb je nu eenmaal een witte achtergrond nodig.

Dus werd het zorgvuldig opgeborgen.

Ons bestuur zit al jaren niet meer achter de bestuurstafel; ook niet tijdens de jaarvergadering.

Er waren leden die dit jammer vonden.

Voor de jaarvergadering van 2018 is toen besloten om de bestuurstafel weer van stal te halen.

Het was tevens een mooie gelegenheid om het kleed te gebruiken.

Bij de opening vestigden we graag de aandacht op het kleed en vroegen nog maar eens of iemand er meer van wist.

Tot onze verrassing stond een van onze leden op en zei: Ja hoor, ik weet er alles van, want ik heb het zelf ontworpen en er samen met een aantal andere dames vele uren aan gewerkt! We hebben toen een afspraak bij haar thuis gemaakt. Daar vertelde mevrouw Trapman dat het gemaakt is voor het 10 jarig jubileum.

Van het stadswapen bestond geen borduurpatroon en daarom ging zij de uitdaging aan om het zelf te ontwerpen en ook de rest van het kleed.

Er werd hard gewerkt om het op tijd af te krijgen. Er is destijds een veelzeggend gedicht gemaakt rondom het kleed en dat mag hierbij natuurlijk niet ontbreken! Onze afdeling is heel blij met dit unieke pronkstuk dat -nu we de achtergrond ervan kennen- nog meer waarde voor ons heeft. We zijn mevrouw Jeanne Trapman en de andere dames (waarvan we tot op heden de naam niet kennen) dankbaar voor de vele uren en de energie die zij bereid waren eraan te geven en dat de bestuurstafel bij de jaarvergadering blijvend in ere is hersteld, zult u begrijpen!

Namens het bestuur, Yolande Somer van Donk,



Mevr. Trapman

## Hier lig ik dan.

*Hier lig ik dan, ik ben het nu goed zat !  
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad.  
Ze wisten niet eens waar ze me konden kopen  
en hebben half Nederland af moeten bellen en lopen.*

*De beste winkels zeiden dat ik in deze breedte niet was te koop  
en bij Blokker in Heemstede vervloog alle hoop.  
Ze zagen het niet meer zitten en ten einde raad  
moest er dan maar dwars over me heen een naad.*

*Mooi was het niet, maar je moet wat verzinnen.  
Ze hadden krap tijd en moesten nodig beginnen !  
En tenslotte, wie had er kunnen dromen  
dat ik nog uit Spakenburg zou moeten komen !*

*Ze begonnen toen vlug en al ras  
wisten ze wat voor klus of het was.  
Ja, wie in Nederland heeft ook een wapen met staarten en vinnen ?!  
Ze moesten er nog heel wat op verzinnen!*

*En wie liet ons nimmer staan in de kou ?  
Dat was deze geweldige vrouw!  
Nooit zat ze op me te vitten.  
Altijd zag ze het nog wel zitten.*

*Ze heeft buiten de zoom, de hele klus geklaard  
en altijd haar goede humeur bewaard.  
Over de prijs hebben we ook geen klachten;  
Ik was goedkoper dan ze dachten !*

*En voor dit feest zat wel aardig wat in kas  
maar het kleedoverschot kwam ook goed van pas.  
Er blijft nog wat over, nou dat staat buiten kijf.  
Wie zou het beter en zuiniger kunnen beheren dan Jet IJff !*

*En in deze komende vijf jaren  
kunnen de handwerksters nieuwe ideeën vergaren.  
Hartelijk dank allemaal voor het geven.  
Dat jullie allen er veel plezier aan mogen beleven !*



Haven Elburg

## stads- wande- ling Elburg

### Verslag.

Georganiseerd door de Provinciale Cultuur- en Tuinencommissie Vrouwen van Nu Flevoland.  
Dinsdag **2 oktober** kwamen 41 vrouwen in Elburg voor een stadswandeling. Met 2 gidsen hebben we belangrijke huizen en gevels bekeken. Ooit was Elburg een Handels en Vissersplaatsje dat rechtstreeks op de Zuiderzee uitkeek. Aangenomen wordt dat Elburg tussen 1220 en 1271 voor het eerst stadsrecht kreeg. Het werd een keer vervallen verklaard en later weer hersteld in 1312. Het was een langgerekte bewoning aan een lange straat, met oud-Hollandse gevels, visnetten als versiering boven de Jufferenstraat en Vischpoortstraat. Als je de gevels bekijkt zie je mooie gevelstenen. Een deel van Elburg is beschermd stadsgezicht. Er zijn 100 rijksmonumenten, gemeen-



Visschepoort Elburg met lantaarn (l) en bel (r)

telijke monumenten en een aantal oorlogsmonumenten. Het vijftiende eeuwse Agnietenconvent met verstilde kloostertuin is prachtig. In de dertiende eeuw nam de bevolking toe, met vissers, ambachtslieden en handelslui. Het heeft karakteristieke en door monumentenzorg beschermde keitjes stoeperen. Elburg heeft aan de rand een stadswal. De haven van Elburg is net een oud schilderij, er liggen historische vissersboten. Na de wandeling konden we nog naar het Museum waar een mooie tentoonstelling is van de vereniging van Emailleurs. Hierna nog een drankje bij de plaatselijke horeca en huiswaarts. Théa Reinhart.

## ENS

### Jaarlijkse fietsdag 4 september 2018

Deze keer dichtbij huis, door eigen leden georganiseerd.

Om 09.00 uur vertrokken we vanaf het Bloemenplein in Ens.

We fietsten richting Schokland en door het Schokkerbos naar de Noordpunt van Schokland, daarna via het schelpenpad richting Emmeloord.

Het was een beetje mistig, maar al gauw kwam de zon erdoor.

Perfect fietsweer dus en we genoten van de natuur en van de stilte.

In Emmeloord hebben we een koffiestop gehouden bij het Voorhuys.

Via Tollebeek fietsten we naar Urk.

De heer Jaap Bakker, gekleed in origineel Urkerdracht, wachtte ons al op voor Museum Het Oude Raadhuis, waar de geschiedenis en cultuur van Urk wordt uitgebeeld.

De heer Bakker nam ons mee op Ginkiestocht (1,5 uur), vol met humor. Ginkies zijn korte, smalle steegjes die o.a. gebruikt werden voor allerlei kattenkwaad, om op zaterdagavond je liefje te kussen en om te ontkomen aan ernstige gevaren.

### Belangrijk:

Je bent niet **in Urk**, maar **op Urk**.

Urk was vroeger een eiland in de Zuiderzee. Nu ligt het in de Noordoostpolder en toch is de eilandcultuur nog springlevend.

Onderweg vertelde hij o.a. over het oude vissershuisje, de makelaartjes (versieringen op de daklijsten) die verschillende betekenissen hebben, de ginkies, die o.a. ook als vluchtwegen werden gebruikt in de tweede Wereldoorlog en de kleine tuintjes voor de huizen.

De was ophangen gaat hier soms nog op de ouderwetse manier, geen knijpers maar tussen gedraaide touwen.

Ook bezochten we het vissersmonument. Hier staan de namen van alle verdronken vissers uit Urk opgetekend. Tegenover dit monument staat het "Kerkje aan Zee", bekend van "zingen in de zomer". In juli en augustus zijn daar zangavonden, ook in de Bethelkerk.



De heer Bakker vertelt

Natuurlijk liepen we ook langs de haven, de werf en de vuurtoren.

Daar zat kunstenaar Ronald Baarda, die bezig was met het maken van een schilderij.

Voorbij de vuurtoren kun je bij helder weer drie provincies zien n.l. Flevoland, Noord-Holland en Friesland.

Het is dan ook een geliefd plekje om op een bankje heerlijk over het water te kijken en al je zorgen te vergeten.

Bij laag water zie je ook de Ommele-bommelestien.

Daar komen alle kinderen die op Urk zijn geboren vandaan.

Vader stapt dan met de vroedvrouw in een bootje en roeit naar de steen, waar hij na betaling zijn kindje in ontvangst neemt. Jongens zijn duurder dan meisjes en als het om een tweeling gaat dan is er een actie van "twee voor de prijs van één".

**Tijd om te lunchen.** Lekker buiten op het plein voor het museum.

We kregen anderhalf uur de tijd om op eigen gelegenheid Urk in te gaan.

Om half 4 stapten we weer op de fiets richting Schokkerhaven.

Halverwege bij de Zwolsehoek een pauze, waar appels uitgedeeld werden. Op Schokkerhaven hebben we aan het water bij Pier 16 gegeten.

Dat was prima verzorgd. We genoten niet alleen van het eten maar ook van het uitzicht, met de ondergaande zon.

Meer **info Ginkiestocht**: [www.stralendschrijven.nl/bezienswaardigheden-urk-ginkiestocht](http://www.stralendschrijven.nl/bezienswaardigheden-urk-ginkiestocht)



## bezoek urk

**Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit op 26 februari 2019**

In een loods op het industrieterrein op Urk wordt een bijzondere collectie van de Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit (SHVB) bewaard.

De (goede) oude tijd krijgt u hier te zien, op het gebied van verpleegkunde.

Drie houten kasten met uniformen, 23 stalen kasten met objecten op het gebied van medisch specialisme. Insignes, leerling spelden, wijkverpleegsterjas en Solex. Sanitaire objecten.

Uit alle periodes van begin 20e eeuw tot nu staan de attributen opgesteld, te veel om op te noemen.

U mag overal rondlopen en in alle kasten kijken, er is **anderhalf uur** voor gereserveerd.

Ziekenverpleging is zo oud als de wereld, lang voor onze jaartelling kenden natuurvolken en cultuurvolken al vormen van ziekenverzorging.

Men kende aan de medische gedragsdrager graag machten toe, die men zelf niet bezat, bijvoorbeeld contact met het hogere, het onbegrijpelijke.

Naar aanleiding van het artikel in Vrouwen van Nu magazine september is dit bezoek gepland.

**Datum:** Dinsdag 26 februari 2019

**Adres:** Foksdiep 2. 8321 MK Urk

**Tijd:** 11.00 uur

**Kosten:** € 5,00 p.p. maximaal 20 dames

**Opgeven:** i.v.m.gids voor 18 februari

Théa Reinhart: telefoon 036-5246890

Email: [vrouwenvannu.flevoland.cultuur@gmail.com](mailto:vrouwenvannu.flevoland.cultuur@gmail.com)

Opgave is betalen tenzij er een vervanger komt!

**Route:** Afslag Urk-Nagele nemen. Op de rotonde richting Urk, vervolgens de tweede weg naar rechts richting de Zwolse Hoek inslaan. Daarna links over de Abbert volgen totdat u bij Breehorst-Zwolstediep komt. Op deze weg naar rechts afslaan (Zwolshediep). Aan het eind van deze weg rechts ligt het pand waar SHVB gevestigd is.

## BRIDGE- DRIVE 2019

De Provinciale Culturele Commissie Flevoland organiseert een Bridgedrive op **woensdag 13 maart 2019** voor leden en niet leden. Ook speelsters uit andere provincies zijn van harte welkom.

**Locatie:** Café Restaurant "AAN UT WATER" Flevo Marina, Ysselmeerdijk 17, 8221 RC Lelystad

Voor de TomTom: Overstag 20 N 302 Houtribweg Neem op de A6, afslag 11. Lelystad Noord en volg N 302( Houtribweg) richting Bataviastad/ Flevo Marina 5km. Neem rechts de afslag "Overstag" Flevo Marina. Onder aan de dijk is parkeergelegenheid (gratis) en neem de trap naar het restaurant. Bij het restaurant is beperkte parkeergelegenheid, door via de slagboom naar boven te rijden. Voor uitrijdenpenning wordt gezorgd.

**Tijd:** 9.30 tot 16.00 uur

**Kosten:** € 25,00 p.p. voor leden en € 28,00 voor niet leden incl. koffie/thee/gebak/uitgebreide lunch

**Opgave:** met partner of groepje voor 1 maart 2019 bij Marijke Witteveen  
Telefoon 0320-213206 of  
Email : [marijke.witteveen@kpnmail.nl](mailto:marijke.witteveen@kpnmail.nl)

## Agenda

**26 februari 2019:** Bezoek Urk SHVB

Waar: Foksdiep 2

Tijd: 11.00 uur

**13 maart 2019:** Bridgedrive Lelystad

Tijd: 9.30 tot 16.00 uur

**2 april 2019:** Jaarvergadering PB

**28 april 2019:** Zondagmiddag wandeling

Waar: Dronten

**16 mei 2019:** Museum Staphorst

**21 mei 2019:** Agrarische Toer

**6 augustus 2019:** Provinciale fietsdag

Waar: Bant

**17 oktober 2019:** Stadswandeling

Waar: Amersfoort

Verder info op de website:

[Vrouwenvannu.nl/flevoland](http://Vrouwenvannu.nl/flevoland)

**Kopij** inleveren **voor 20 december**

[vrouwenvannu.redactie@flevoland.com](mailto:vrouwenvannu.redactie@flevoland.com)