

oktober 2024

Hjirby noegje wy jim út foar de twadde spesjale ledengearkomste y.f.m. de opheffing fan ús ôfdieling. Dizze gearkomste sil hâlden wurde op tiisdei 22 oktober om 19.45 oere yn it Lokaal.

Aginda:

- 1 iepening
- 2 meidielings
- 3 voorstel tot opheffen fan de feriening op 1 jannewaris 2025
- 4 omfreegjen
- 5 slúting

Ferslach ledengearkomste 12 april 2024 Oanwêzich binne 26 leden

1. Els iepent de gearkomste.
2. Der binne gjin meidielings.
3. Els fertelt dat ten minste 2/3 fan de leden dy't stimme meie (by ús is dat eltsenien) oanwêzich wêze moatte om in beslút nimme te kinnen. Dat is op dizze jûn net it gefal. Der wurdt dus net stimd. Der sil in nije gearkomste komme wêr't it beslút ta opheffing ter stimming brocht wurde kin (dan is it oantal oanwêzichen net fan belang)
Els dielt mei dat der in oerliz komme sil mei de ynteressegroepen.
4. Der binne fierder gjin fragen, wol wurdt nochmaals sein dat it spitich is.
5. Els slút de gearkomste.

Oanslútend oan dizze gearkomste ha wy de lêzing:

Vrouwen van het Friese Verzet, troch Hessel de Walle

(kofje en tee wurdt op dizze jûn fersoarge troch de quiltgroep)

Hessel is de schrijver van het gelijknamige boek en zal hierover vertellen.

In de Tweede Wereldoorlog speelden tientallen vrouwen als koerierster, pilotenhelper, chauffeur, spion of anderszins een rol in het Friese verzet.

In de traditionele verzetsliteratuur blijft het beeld vaak beperkt tot dat van de koerierster. Uit dit boek blijkt dat hun rol veel verder ging.

Hoofdpersonen zijn tweeëndertig vrouwen die in Friesland betrokken

waren bij het verzet tegen de Duitse overheerser. Voor een deel afkomstig uit deze provincie, maar voor een deel ook uit de rest van Nederland.

Deze vrouwen moesten in de oorlog het hoofd bieden aan een wrede

bezetter. Maar daarnaast moesten ze ook opboksen tegen een maatschappij waarin vrouwen geacht werden de tweede viool te spelen op het gebied van huwelijk, opleiding en werk. Bijna vanzelfsprekend behoorden deze vrouwen tot het strijdbare type. Een type dat bereid was verzet te plegen op verschillende fronten. Het boek laat daarom niet alleen zien hoe het hen in de Tweede Wereldoorlog vergaan is, maar ook in de periode ervoor en daarna. Het schetst een beeld van de omstandigheden waaronder ze opgroeiden, hoe deze omstandigheden gaandeweg veranderden en hoe deze vrouwen omgingen met hun positie in een door mannen gedomineerde maatschappij.



Wieke Bosch



Esmée van Eeghen

Elkaars Andere

Op sneontemiddei 28 septimber is it winterskoft wer begongen. Froukje Reitsema en Margriet Kemper wiene ús gasten mei de foarstelling 'Elkaars Andere', een pleidooi voor naïeve nieuwsgierigheid. Dizze twa froulju, mei ferskillende eftergrûn en ferskillende hûdskleur namen ús mei nei harren jeugd yn ferhalen en gedichten. In foarstelling om stil fan te wurden.



Chocodip

Er liep eens een jongen mij voorbij,
die tussen neus en lippen zei: chocodip
Ik, ik schoot in de lach, slapstick.
Stan Laurel in een haperende wereld,
Hij riep niet: flikker op naar je eigen land,
hij wist niet welke dat zou moeten zijn
Hij riep niet: nikker, zwartje, koelie, spleetoog,
Lichtbruin is geen kleur, mijn moeders ogen heb ik niet.

Ik keek niet achterom, maar hield een
klapbes van taal in mijn hand, een
perfecte kleine luchtbel, een klaterende
druppel uit een blauwe hemel: chocodip,
Bespottelijk, wit van binnen onschuld.
Ik was niet zwart en sprak niet dik, ik was
karamel en sprak knisperend en zoetjes,
hij sprak meikaas, melk van het eerste gras.

Hij en ik, daar toen, oneindig traag en
oneindig onwetend, in tegengestelde richting,
samen op weg naar een nieuwe tijd.

Waar ben je?
Kraakt jouw gebeente al?
Schud ook jij je hoofd om de wereld?

Denk je nog wel eens aan mij?
Glimlach je dan? Schaam je je dan?
Herinner jij je het knappend
openspringen van een woord?
Of grom je bij alweer een bus vol vluchtelingen?
Fluister je niet meer op straat maar achter je scherm?
Gaat de wereld naar de kloten?
Is de melk zuur en vlokkig?

Jij en ik,
twee passanten op een stoep
wee lichamen, twee levens.

Margriet Kemper, uit de voorstelling *Elkaars Andere*

Provinsjale Hantwurkdei tongersdei 31 oktober

Op dizze dei organisearret de Commissie Handwerken en Textiele Werkvormen Fryslân in Hantwurkdei yn

MFC 'It Kattehûs', Rijksweg 180 yn Jirnsum, mei

- moarns in lêzing fan Dita Blom fan Blomstertuga, oer har hantwurkreizen nei Sweden en it bordueren fan Sweedske wol op wol
- middeis in workshop Naaldviltten van een pompoen û.f.f. Jet Reitsma

Tiden: 10.00 – 16.00 oere

Kosten foar dizze dei binne: € 35,- ynklusyf konsumpsjes en materialen.

Sels in lunsjpakketsje meinimme.

Opjefte: foar 21 oktober by chtw1949@gmail.com

of telefoanysk by Mettje Leijenaar, t: 0513 466 810

Betelje op rek.nr. NL48 RABO 0373 7572 63 op namme fan commissie CHTW û.f.f. 'Handwerkdag 2024'

Je binne oanmeld as it ynskriuwjild op 'e rekken stiet.

Presintaasje nije reizen

Ek op reis mei Vrouwen van Nu? De Commissie Reizen Fryslân organisearret in reüny en ynformaasjemiddei mei de presintaasje fan har nije reizen yn 2025 op: **T**iisdei 12 novimber o.s. middeis om 14.00 oere yn Zalencentrum Kurioskerk, Julianalaan 38 yn Ljouwert.



Save the date:

20-11 lêzing Albert Draaijer oer De Zeearend, 19.45 oere

20-12 waarme wintermiddei mei ferhalenferteller John Ebink, 15.00 oere

Informaasje oer lanlike en provinsjale aktiviteiten, ek wat it opjaan en beteljen oangiet, kinne jim fine op 'e provinsjale webside:

<http://www.vrouwenvannu.nl/fryslân>, by agenda activiteiten.

Slagget dit net, freegje dan jim kontaktlid om de digitale ynformaasje.