

Voorzitter/ redactie	Agatha in 't Veld	a.veld371@upcmail.nl	06-11135751
secretaris	Hilde van Ommen	h.m.van.ommen@hotmail.com	06-51033315
Penningmeester ledenadministratie	Roelie Nijholt	roelie.nijholt@gmail.com	06-42327109
notulist	Linda Wouters	<u>lcwouters@hotmail.com.</u>	078-6165256 0638303371
Alg. Bestuurslid	Marijke v.d. Graaf	marijkevdg@telfort.nl	078-6171102/ 06-15688622
Alg. Bestuurslid	Carla Visser	<u>cvdschuit@gmail.com</u>	06-23979147

Dordrecht, maart 2025

Beste Vrouwen van Nu,

Wij nodigen jullie uit op **dinsdagmiddag 11 maart a.s.** voor de **JAARVERGADERING**

Agenda:

- 1 Ingekomen stukken.
- 2 Aanbieden cheque aan het voedselbos St. Buitenzinnig.
- 3 Notulen jaarvergadering 2024.
- 4 Jaarverslagen 2024.
- 5 Financieel verslag 2024.
- 6 Vragen over bijgesloten financieel verslag kan je schriftelijk of per mail indienen bij Roelie Nijholt tot 3 maart.
- 7 Verslag kascommissie, bestaande uit Henny Middelkoop en Adriëne Wevers.
- 8 Benoeming reserve kascommissielid.
- 9 Jubilarissen.
- 10 Afscheid bestuursleden.
- 11 Toekomst "Vrouwen van Nu" afdeling Eiland van Dordrecht.
- 12 Rondvraag.

Pauze, dan komt

Marlies Kooiman, teamleider Vluchtelingenwerk Dordrecht, zal in het algemeen iets vertellen over de asielroute die afgelegd wordt en specifiek hoe het met deze mensen verder gaat als zij in Dordrecht komen wonen.

Vluchtelingenwerk zet zich in voor een Nederland waar vluchtelingen zich welkom voelen. Zodat ook zij veilig en zelfstandig kunnen leven, hun talenten mogen inzetten en mee kunnen doen aan de samenleving. Stel je voor: je hebt je thuisland ontvlucht uit angst voor onderdrukking, vervolging en oorlog. Nu kom je aan in een vreemd land. Waar moet je heen en hoe bouw je hier een bestaan op? Dat - en meer - is waar Vluchtelingen Werk bij ondersteunt. We hopen hiermee vluchtelingenwerk bekender te maken in Dordrecht. Er is gelegenheid om vragen te stellen en te kijken hoe wij van betekenis kunnen zijn voor Vluchtelingenwerk bv d m v spullen beschikbaar stellen voor de weggeefwinkel en voor specifieke situaties zoals helpen bij verhuizen, of voor eventueel vrijwilligerswerk.

De **middag** vindt plaats in **de Biesboschzaal van Dubbelmonde, Koningstraat 290**

Aanvang 14.00 uur. Zaal open vanaf **13.30** uur.

Gastvrouwen zijn deze middag: Lootjes: Ina Jonkheijm en Ria de Wit..

Koffie / Thee: Leny van Drunen en Nel de Winter.

Terugblik Ineke Strouken



Ineke Strouken is een expert op het gebied van immaterieel erfgoed en volkscultuur. Zij heeft talloze publicaties op haar naam staan en speelt een belangrijke rol in het behoud en de promotie van Nederlandse tradities en culturele gebruiken. Het geven van informatie en lezingen over tradities die geworteld zijn in het dagelijks leven is haar passie.

Erfgoed materieel/immaterieel

Erfgoed kan zowel materieel als immaterieel zijn. Materieel erfgoed omvat tastbare objecten zoals gebouwen, kunstwerken en historische voorwerpen. Immaterieel erfgoed daarentegen bestaat uit niet-tastbare elementen zoals tradities, gebruiken, feesten, ambachten, muziek en mondelinge overleveringen.

Wat zijn tradities?

Tradities zijn gewoonten, gebruiken, rituelen en verhalen die binnen een gemeenschap of cultuur van generatie voorkomen. Ze vormen een belangrijk onderdeel van ons erfgoed en dragen bij aan de identiteit en het gemeenschapsgevoel van een groep mensen of land. Tradities geven een gevoel van geborgenheid en herkenbaarheid. Niet altijd kunnen tradities uitgelegd worden. De normen en waarden van een groep/land zijn abstract. Hoe leg je aan Japanners uit dat wij uit ons dak gaan bij een Elfstedentocht of ons gezicht schminken tijdens volksfeesten. En wat is de definitie van 'De Nederlander'.

Historie

De historie van tradities gaat vaak ver terug in de tijd en is nauw verweven met de geschiedenis van een land of cultuur. Door de eeuwen heen hebben tradities zich ontwikkeld, aangepast en overleefd, waardoor ze een levend en dynamisch element van ons culturele erfgoed vormen. Gebruiken worden generatie op generatie doorgegeven, ook onbewust. Tradities gaan mee met de tijd en worden steeds aangepast. Zo wordt in



Nederland Halloween steeds meer gevierd en komen er nieuwe tradities bij.

Dankzij onze multiculturele samenleving wordt Keti Koti, roze maandag en Chinees nieuwjaar gevierd. Een traditie eigen maken heeft tijd nodig. Het duurt zo'n 4 generaties voor een traditie overgenomen is.

Tradities verdwijnen ook, denk aan roken, bidden voor het eten. Het vuurwerk tijdens de viering van oud en nieuw staat nu ter discussie.

Unesco

Het internationale Unesco Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Erfgoed uit 2003 heeft als doel om het belang van tradities en immaterieel erfgoed te ondersteunen en te beschermen. Nederland heeft dit verdrag in 2012 ondertekend.

In 2017 werd het Ambacht van de Molenaar als eerste Nederlandse element ingeschreven op de lijst van Unesco. Daarna volgden o.a. de Valkerij, het bloemencorso en het Zomercarnaval in Rotterdam.

Deze bescherming is moeilijk, ambachten verdwijnen (klompen maken, Haagse Hopjes worden niet meer gefabriceerd)

Nederlandse tradities samengevat

Nederland kent vele tradities die van generatie op generatie worden doorgegeven.

We houden van gezelligheid, verkleeden.

Enkele voorbeelden van tradities zijn:



- Koningsdag: een feest voor het volk met hedendaags de vrijmarkten in diverse steden en spelletjes voor kinderen.
- Beschuit met muisjes bij geboorte
- Het haringhappen met uitjes of augurken dikwijls tijdens de vlaggetjesdag in Scheveningen
- De kaasmarkt in Alkmaar, het verhandelen van harde kaas
- Sinterklaas, oorspronkelijk een heilige uit Turkije (Mira) echter ook de Grieken claimen zijn bestaan. De huidige vorm is typisch Nederlands met Zwarte Piet als helper (voorheen met roe en zak)
- Stampot: eenpansgerechten met knollen, uien, spek of vlees werden in één pot boven het vuur gekookt.
- Tompoes: De tompoes wordt vernoemd naar een circusartiest: General Tom Thumb, een dwerg. Een Amsterdamse banketbakker maakte een gebakje dat hij zijn naam gaf.



- Verjaardagstaart met kaarsjes, kaarsen als symbool van licht en leven.
- Drop: wordt gemaakt van ingedikt zoethout sap en Arabische gom, de naam is afgeleid van drupje/druppeltje de vorm van het kokindje
- Valentijn: ouder dan Sinterklaas. De bisschop Valentijn van Rome zou de blinde dochter van een cipier genezen hebben. In de gevangenis zou hij haar vlak voor zijn terechtstelling een liefdesbrief geschreven hebben, ondertekend met: 'Je Valentijn'. Toen ze de brief na zijn dood las, kon ze weer zien. Rond Eindhoven is een put waar het water hogere staat dan het water in het beekje dat er naast ligt. Op 14 februari lopen de bedevaartgangers zingend in het donker naar de kapel om bij het beeld van Valentijn steun te vragen.
- Vasten: het afsluiten van de slechte tijd. Start na de carnaval met het halen van een askruisje op woensdag, een teken van nieuw leven. Dan 40 dagen vasten. Ter vergelijking de moslims kennen de Ramadan.



- Palmpasen/Pasen: het begin van de nieuwe periode, aansterken na de winter.
- Eieren ophalen bij de boeren en deze verven.

Ook kennen wij persoonlijke tradities. De geur van draadjesvlees op zondag wekt nostalgische herinneringen op. Zo heeft iedereen tradities die eigen zijn. Kun je er 10 noemen?

Annemieke van der Neut.

Er waren deze middag 55 leden aanwezig en de loterij heeft € 54.- opgebracht.

De mooie plant was voor Ini Bresser.

Muntjes

Alles wordt duurder, zo ook de drankjes in Dubbelmonde. Daarom zijn we genoodzaakt de prijs van de muntjes te verhogen. 5 muntjes kosten van nu af € 7.-

Kerstviering

De kerstviering is op maandag 15 december. Zet deze datum vast in je agenda.

Rectificatie

In het jaarboekje was de advertentie van Verschoor reizen niet zo mooi afgebeeld, daarom plaatsen we er nu nog één in de nieuwsbrief.



De volgende **bestuursvergadering** is 12 maart a.s.
Tot die datum kun je copy of ideeën aanleveren bij Agatha in 't Veld,
Berkenhof 26. Bij voorkeur per mail: a.veld371@upcmail.nl