

voortvarend  
vooruit



op weg naar  
de toekomst

## NIEUWSBRIEF

januari 2025



*Gelukkig nieuwjaar!*

### Privacy wet

In het kader van de privacywetgeving heeft iedereen destijds een toestemmingsverklaring afgegeven. Mocht je in je verklaring iets willen veranderen, laat het ons dan weten, dan wordt er een nieuw formulier opgestuurd.

**Bijeenkomst donderdag 16/01:  
Jaarvergadering + presentatie door  
burgemeester van Medemblik Michiel  
Pijl  
Dorpshuis Twisk  
Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf  
19.30 uur**



De eerste helft van de avond houden wij onze jaarvergadering met verslagen, verkiezing en presentatie van het jaarprogramma. Na de pauze zal burgemeester Michiel Pijl van Medemblik ons vertellen over het ambt van burgemeester.



Als je graag met een uitje mee wilt en je zoekt mensen om mee te gaan, maak gebruik van de donderdagavond bijeenkomsten om dit om te roepen



**CODE BLAUW**  
dinsdag 21  
januari 2025  
20.00 uur,  
Dorpshuis  
**ABBEKERK**

**Klaas Wilting komt naar het  
Dorpshuis in Abbekerk met zijn  
succesvolle theatershow "Code  
Blauw."**

Wij mogen aansluiten bij onze zusterafdeling Abbekerk/Lambertschaag. De avond is voor iedereen, dus ook de heren zijn welkom. Voor leden van de Vrouwen van Nu is de avond gratis. Niet leden betalen € 5,00.

Klaas Wilting vertelt over de vele zaken die hij als politiemann en als woordvoerder van een groot politiekorps meemaakte.

De show is gelardeerd met prachtige oude en nieuwe, in Amsterdam opgenomen filmbeelden en is soms spannend, soms wat verdrietig, soms heftig.

Het zijn allemaal verhalen waar Klaas persoonlijk bij is geweest of het woord over heeft gevoerd. Zijn echtgenote Gerda doet de techniek en start de films op.

De twee boeken die Klaas heeft geschreven zullen - gesignd - ad € 20,00 per stuk te koop zijn.

Vooraf opgeven voor de avond bij Yvonne Koenders tel.0622.47.002 of per email: [yvonne.van.roden@quickenet.nl](mailto:yvonne.van.roden@quickenet.nl)  
.....

### **Marian Westerbos stelt zich voor...**

Mijn naam is Marian Westerbos. Sinds maart 2022 woon ik in Twisk. Daarbij kwam een lang gekoesterde wens in



vervulling: ooit nog eens in West-Friesland te wonen. Bijna 40 jaar woonde ik in Hoofddorp. In die tijd werkte ik als verpleegkundige in diverse ziekenhuizen. Ik

heb 15 jaar als oncologieverpleegkundige gewerkt in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Dat was een zeer leerzame tijd. Het heeft mijn kijk op het leven, maar ook op de dood, enorm veranderd en gevormd.

Na de geboorte van mijn twee kinderen, eerst een dochter, daarna een zoon, besloot ik een iets minder intensieve baan te zoeken als part-timer. Helaas moest ik later door

gezondheidsproblemen mijn beroep vaarwel zeggen.

Ik werd medisch pedicure en begon mijn eigen praktijk. Ik werd ondernemer, leerde bijzondere technieken, waaronder voetreflexmassage. Ik had veel plezier in het kijken naar 'de hele mens' en leerde veel verder kijken dan alleen de aandoening. Mijn volgende opleiding werd natuurgeneeskunde met als specialisatie energetische therapieën. Het was een drukke, maar fijne tijd.

Na jaren met veel plezier gewerkt te hebben, kwam het nadenken over vermindering van werkuren. Ik had inmiddels mijn huidige echtgenoot leren kennen en samen begonnen wij te fantaseren over een rustiger leven buiten de randstad. We gingen op zoek naar een huisje in West-Friesland. Ons droomhuis staat op de Maar in Twisk! Een topbeslissing! We wonen hier met veel plezier. We hebben ons enthousiast in het sociale leven gestort en voelen ons al helemaal thuis in dit fijne, warme dorp.

Mijn interesse in de mens is natuurlijk geen sikkepit veranderd. Nog altijd volg ik meerdere cursussen en opleidingen maar ik kijk nu meer naar de ontwikkeling op geestelijk en spiritueel gebied. Afgelopen jaar kwam ik met een kleine fijne groep mensen in de blokhut

bij ons in de tuin samen. We leerden en oefenden hoe je zaken heel anders kunt ervaren door je eigen houding en gedachten te veranderen. Komend voorjaar wil ik heel graag weer een nieuwe groep starten. Ik zal daarover te zijner tijd nader berichten.

Inmiddels ben ik alweer ruim een jaar lid van Vrouwen van Nu. Ik wilde heel graag nieuwe mensen leren kennen en dat lukt heel goed. Met plezier bezoek ik de maandelijkse bijeenkomsten in het Dorpshuis. En met nog meer plezier ga ik elke dinsdag heerlijk schilderen bij Lia. In de toekomst ga ik misschien wel bij meer groepen aansluiten, maar voor nu is het goed! Ik geniet van Twisk met al haar activiteiten; wandel graag met onze twee windhonden; ben nog druk met het ontdekken van nieuwe mooie plekjes, op de fiets of te voet. Zoals gezegd: een droom is uitgekomen!

.....