



Flits! Maart 2024

Voorjaar bij Vrouwen van Nu Dirkshorn

Een voorjaar dat bol staat van de activiteiten. Maandelijks bijeenkomsten, koffieochtenden, lezingen, uitjes, als je niet kunt kiezen doe je gewoon met alles mee!

Er staan ook een aantal veranderingen op stapel: zoals een nieuwe website. Dat betekent dat we druk bezig zijn, (aan het proberen zijn), om de inhoud over te zetten en te vernieuwen. Per 1 april 2024 is de oude website verdwenen en per 15 april kun je inloggen bij de nieuwe. We mailen jullie de gebruiksaanwijzing toe als de website ingericht is.

Creatief en Kunst NH organiseerde een mooie tentoonstelling met handwerken van de diverse handwerkclubs van afdelingen van VvNU NH. Op zondagochtend ging ik op bezoek en werd heel hartelijk ontvangen door het creatieve tweetal van onze afdeling: Marijke Couvert en Marianne Fijnheer. Zij hadden een mooie stand met handwerken die gemaakt waren tijdens de door hen geleide workshops. Ik kreeg er meteen weer zin in!



Wereldwonderen Deze keer een foto verslag op de volgende pagina's van al weer de derde bijeenkomst van dit jaar. Een mooie avond met Rob van Eck, een fijne spreker met een prachtige presentatie over de 7 klassieke en de 7 nieuwe Wereldwonderen. De strepen op de foto's zijn een gevolg van het kopiëren.

De 7 klassieke wereldwonderen



Piramide van Cheops

De Piramide van Cheops of de Grote piramide van Giza is het enige van de zeven klassieke wereldwonderen dat nog steeds bestaat. De Piramide staat bij het stadje Giza of Gizeh, vlak bij de Egyptische hoofdstad Cairo.



Vuurtoren van Pharos

De vuurtoren van Pharos stond op het eiland Pharos, net buiten de haven van de Egyptische stad Alexandrië aan de Middellandse zee. De toren werd rond het jaar 300 voor onze jaartelling gebouwd en was waarschijnlijk de eerste vuurtoren die ooit werd gebouwd.



Hangende Tuinen van Babylon

De hangende tuinen van Babylon zouden hebben gestaan in de buurt van wat tegenwoordig Bagdad in Irak is. Ze zijn volgens de verhalen in opdracht van de koning gebouwd voor 1 van zijn vrouwen die niet kon wennen aan het leven in de grote stad Babylon.



De Kolossus van Rhodos

De Kolossus van Rhodos was een bronzen beeld van 32 meter hoog. Het beeld stelde de Griekse zonnegod Helios voor en hij waakte over de haven van het Griekse eiland Rhodos.



Tempel van Artemis

De tempel van Artemis was een kolossale tempel gebouwd door Kroisos in 550 voor Christus ter ere van Artemis (de godin van de jacht, de natuur en de geboorte).



Het beeld van Zeus

Het beeld werd gemaakt ter ere van Zeus, voor hem werden eveneens de Olympische spelen georganiseerd. Het beeld stond in een tempel in Olympia.



Mausoleum van Halicarnassus

Het mausoleum van Halicarnassus was de graftombe van Mausollos. Hij was een bestuurder, een soort vazalkoning, van de streek Caria. De hoofdstad van Caria was Halicarnassus, de huidige badplaats Bodrum in West Turkije, waar de fundamenten van het mausoleum nog steeds te zien zijn.

De 7 "nieuwe" wereldwonderen



Chichén Itzi

Chichén Itzá was een belangrijke stad van de Maya's, gelegen op het schiereiland Yucatán in Mexico. In deze stad staat onder andere de Piramide van Kukulcén die is opgenomen in de werelderfgoedlijst van UNESCO.



Cristo Redentor

Cristo Redentor is het indrukwekkende standbeeld van Christus dat met gespreide armen uitkijkt over de stad Rio de Janeiro in Brazilië. Cristo Redentor betekent in het Portugees "Christus de Verlosser".



Colosseum

Het Colosseum staat in Rome en er werd voor deze naam gekozen omdat naast het Colosseum een 32 meter hoog beeld van Nero stond genaamd Colossus van Nero, waarin hij werd afgebeeld als zonnegod.



Chinese Muur

De Chinese Muur, die ook wel de Grote Muur of de Muur van 10.000 li (een Chinese afstandsmaat) wordt genoemd, is een verdedigingsmuur van ongeveer 6200 kilometer lang. De muur staat in het noorden van China en leidt van een groot herbouwd fort 300 kilometer ten oosten van Peking tot aan het plaatsje Lop Nur in de regio Sinkiang.



Machu Picchu

Machu Picchu is een oude Incastad in de buurt van de stad Cuzco in Peru die sinds 1983 op de wereld erfgoedlijst van de UNESCO staat. Omdat de Spanjaarden bij de verovering van Zuid-Amerika deze stad niet hebben gevonden, is hij gespaard gebleven en is er nog veel van de Inca-beschaving te vinden.

Rotswoningen

Petra is de huidige Jordanië rode Jordaanse woonden



in Petra

Romeinse naam voor de hoofdstad van de Nabateeërs, die in het ligt. De stad ligt in een kloof en is grotendeels uitgehakt in de rotsen met alleen maar hamers en beitels. Op het hoogtepunt ongeveer 60.000 mensen in deze uitgehakte stad.

Taj Mahal

De Taj Mahal is een mausoleum in de Noord-

Agra

In de 17e eeuw gaf de Indiase grootmogol Sjah van het grafmonument voor zijn die na 17 jaar huwelijk in het kraambed was 15e kind (1631).



Indiase stad

Jahan opdracht tot de bouw hoofdechtgenote Mumtaz Mahal, gestorven na de bevalling van haar

Koffieochtend dinsdag 23 april 10.00 – 12.00 uur. Bij LandGoed Schagerwaard, Middenweg 23a, Dirksborn.

Met de mei herdenkingen in het vooruitzicht besteden we deze ochtend aandacht aan een bijzondere vrouw in de lezing **“Truus Wijsmuller maakte het verschil”** door historicus en docent Leen Spaans. Toen er oorlog dreigde in Europa waren het de nazi's van Duitsland en Oostenrijk die de Joodse bevolking terroriseerden. Joodse ouders wilden hun kinderen in veiligheid brengen, bij familie ver weg als het kon. Maar ze mochten het land niet uit. Truus heeft 10.000 kinderen via Nederland naar Engeland gebracht.

Hoe zij dit, met gevaar voor eigen leven, deed vertelt Leen Spaans ons deze ochtend.

Opgeven bij Ria.hoogland@gmail.com voor 17 april of op de bijeenkomst van 16 april a.s.

De Reiscommissie speelt hierop in en organiseert een uitstapje naar Taqa Theater de Vest waar **zondagmiddag 30 juni** van 13.00 tot 15.00 uur de voorstelling “Truus” wordt gepeeld. Je gaat dan kijken en luisteren naar balletschool Attitude en Schagens Harmonie. Dans is hét medium bij uitstek om het verhaal van Truus Wijsmuller van vrede en menslievendheid, juist in deze tijd, opnieuw onder de aandacht te brengen. Opgeven bij de reiscommissie op de komende bijeenkomst.



De Reiscommissie

*Op **vrijdag 12 april** hebben we een afspraak gemaakt met geitenhouderij, zorgboerderij & inloop huis ‘t Roode Hart’. en Nico Borst werken samen met hun kinderen met hart en op de geitenhouderij welke ze in 2015 in Burgerbrug zijn gestart.*

voor dit bezoek zijn € 11,50 pp. Inclusief reiskosten. Opgave uiterlijk 29 maart via de op de verenigingsavonden in februari en maart.



Wendy
handen
Kosten

mail of



Uitje Vrouwen van Nu vrijdag 3 mei

Het jaarlijks uitje hebben we in kannen en kruiken.

We starten deze dag met een beetje in de geschiedenis te duiken. Hier en daar wat gluren en turen.

Kijken hoe het was en is bij de burens. Na het gluren zijn we wel toe aan een bakkie koffie of thee, vanzelf

vanzelf met wat lekkers er bij, daarna op naar activiteit nummer twee.

Zo'n anderhalf uur Lekker bezig met lijf en leden.

Voor een aantal van ons misschien al lang geleden.
Wie er met de eer gaat dat zal later pas blijken.



Nadat we de ballen hebben laten rollen
gaan we op pad om de buikjes te laten bollen.

Wij zien het helemaal zitten, jullie ook????

Opgeven en betalen uiterlijk 26 april per mail(teakenkes@ziggo.nl) of op de clubavond.

We vertrekken 12.30u vanaf parkeerterrein de Veersloot, denken rond 19.30 uur het programma af te sluiten.
Kosten van dit geheel verzorgde uitje € 55,00.

A.u.b. overmaken op banknummer: NL 59 INGB 0002161185 tnv T. v.d. Molen.

Uiteraard hebben we een aantal mensen nodig die willen rijden, het is niet ver, bij daglicht, geen ingewikkelde rotondes of invoegstroken op snelwegen. **Dus meld je a.u.b .aan als chauffeuse!!!**

**Wat je jullie nog even moeten laten weten,
dit jaar geen lunch maar om een uur af zes gaan we warm eten.**

We hopen op lekker veel animo.

De reiscommissie,

Annemiek, Hennie, Ida, Tea.



vrouwen van nu

Winactie: Àma Gloria

ÀMA GLORIA is een ontroerende coming of age film over Cléo en haar kindermeisje Gloria, met een bijzonder sterke acteerprestatie van de jonge Louise Mauroy-Panzani. De zesjarige Cléo (Louise Mauroy-Panzani) groeit op in Parijs. Sinds haar geboorte wordt ze opgevoed door de Kaapverdische Gloria, terwijl haar alleenstaande vader zelden thuis is. Cléo en Gloria zijn onafscheidelijk. Tot Gloria een telefoontje krijgt van haar familie en ze dringend terug naar huis moet om voor haar eigen kinderen te zorgen. Als Cléo de zomer bij Gloria in Kaapverdië mag doorbrengen, vormen deze maanden hun laatste herinneringen samen.

Ama Gloria draait vanaf 28 maart in de bioscoop, Cine Bergen, Zwarte Schuur. We mogen 3x 2 tickets weggeven. Kans maken doe je door uiterlijk 31 maart een mail te sturen naar winactie@vrouwenvannu.nl o.v.v. "Ama Gloria", je lidnummer, naam en adresgegevens.

5 april Lezing Susan Smit over De heks van Limbricht, een op feiten gebaseerde roman over het laatste proces van de heksenvervolging in Nederland in 1674. Hoe het recht, de kerk en de machthebbers mondige vrouwen het zwijgen konden opleggen.

Boekhandel Plukker, Gedempte Gracht 71, Schagen. Nog enkele kaarten.

Aanvang 19.30 uur. Opgeven tot 1 april

Kosten €12,50

29 mei

Rondleiding Stationsgebied Zaandam, we zien de hedendaagse architectuur, kenmerkende Zaanse houtbouw, het blauwe huis van Monet. Koffie bij Bagels and Beans om 10.30 uur, om 11 uur begint de rondleiding en duurt ongeveer 2 uur.

Opgeven tot 20 mei. Kosten €15,00.



27 juni

Vaartocht door het IJperveld onder begeleiding van een gids. Een veenweide gebied met sloten, rietkragen, bijzondere plantengroei. Inloop vanaf 13.00 uur, aanvang vaartocht 13.30 uur. Kosten €12,50 incl. koffie/thee. Alleen voor leden. Opgeven tot 18 juni.



Voor al deze activiteiten opgeven bij Ineke Naber, hnabe@kpnmail.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer. Kosten overmaken op: NL 33 RABO 0327706007, t.n.v. Vrouwen van Nu.

