

NOORWEGEN 13 T/M 20 AUGUSTUS 2022

Zaterdag 13 aug.

Om 10.00 uur zijn alle dames aanwezig op Schiphol en kunnen wij om 10.30 uur al inchecken. In tegenstelling tot alle verwachtingen gaat alles heel vlot. Een groep dames kan zelfs via een speciale route naar de security. Het vliegtuig vertrekt om 14.45 uur en om 16.35 uur komen wij in Oslo aan. Onze gids Mariëlle staat op ons te wachten en wijst waar de bus staat. Als alle koffers zijn ingeladen vertrekken wij naar Fagernes. Het is een rit van ruim 2 uur, waarbij wij al kunnen genieten van het mooie Noorse landschap. Aangekomen bij het Scandic hotel Valdres deelt Mariëlle de passen van de kamers uit. Wij worden om 20.30 uur verwacht in de eetzaal voor het buffetdiner.

Zondag 14 aug.

Na een zeer uitgebreid ontbijtbuffet vertrekken wij om 10.00 uur om een bezoek te brengen aan het cultuur- en natuurpark van Valdres. Wij rijden door de populaire wintersportplaatsjes Beitostolen en Bygdin. Onderweg houden wij nog een fotostop op 900 m hoogte en bij Bitihorn op 1300 m hoogte hebben wij een toilet- en koffiestop. Hier worden ook nog de nodige foto's gemaakt. Wij vervolgen onze rit boven de boomgrens met stroomversnellingen en kleine gletsjers. Wij gaan lunchen in Bessheim, waar wij allemaal heerlijk in de zon op het terras kunnen zitten. Daarna rijden wij terug naar het hotel, maar onderweg wordt



nog gestopt bij de Lyskapellet. Dit is een mooi klein kerkje met een prachtig glasmozaïek, waar wij naar binnen gaan om alle kleuren goed te kunnen bewonderen. Zo rond 15.00 uur zijn wij terug in het hotel. Drie dames gaan in het koude meer zwemmen, enkele dames in het zwembad van het hotel en anderen maken een wandeling in de omgeving. Vanaf 19.00 uur is het weer tijd voor het dinerbuffet.



Maandag 15 aug.

Alle dames zijn keurig op tijd in de bus, dus kunnen wij precies om 09.00 uur vertrekken richting Hamar en Lillehammer. Tijdens de (wel mooie) lange rit geeft Mariëlle uitleg over een bruine kaas, Brunost genaamd, die een specialiteit in Noorwegen is. Deze kaas ligt ook bij het ontbijtbuffet in ons hotel. De kaas heeft een aparte karamelsmaak, waar je wel of niet van houdt. Ook vertelt zij dat de Noren de kaasschaaf, paperclip en de ski's hebben uitgevonden. Wij rijden door Gjøvik langs het grootste meer van Noorwegen. Het Mjosameer is 117 km lang en op het breedste stuk 15 km breed en 480 m diep. Eerst rijden wij naar Hamar, waar wij alleen een korte fotostop hebben. Dan rijden wij verder naar het openluchtmuseum Maihaugen. Omdat wij wat later aankomen laat de gids ons alleen wat belangrijke gebouwen zien. Waaronder een school, waar wij het Noorse alfabet en Tusen Takk leren.

Daarna kan iedereen tot 15.30 uur op eigen gelegenheid het museum gaan bekijken. Nu gaan wij op weg naar Lillehammer, waar de Olympische springschans ligt. Daar wordt ook de groepsfoto gemaakt. Dan gaan wij terug naar het hotel waar wij vanaf 19.00 uur weer van het buffetdiner kunnen gaan genieten.



Dinsdag 16 aug.

Vandaag gaan wij een tocht maken door het Valdresdal in de directe omgeving van Fagernes. In de bus feliciteert Mariëlle Tiny met haar verjaardag en geeft haar een cadeautje. Dit heeft de reisleiding tot hun schaamte over het hoofd gezien, maar zij gaan dit goed maken. Wij rijden over onverharde wegen langs het Strondafjord richting Ulnes, waar een 750 jaar oude witte stenen kerk staat. Helaas regent het, dus foto's maken en dan weer snel de bus in.



Wij gaan verder langs het smalle Slidrefjord naar Loman. Daar staat een staafkerk gedateerd van rond 480 tot 1250 jaar. Hij is gebouwd met 4 staanders en is de hele middeleeuwen in gebruik geweest. In de 18^e eeuw is de kerk herbouwd, omdat hij op punt van instorten stond. Het is een hele klim naar deze kerk, omdat het pad heel stijl is. Gelukkig is het nu droog. Dan gaan wij voor de lunch naar een boerderij hoog in de bergen. Wij krijgen daar een 3 gangen lunch bestaande uit;



1^e Watermeloen met div. soorten worst en een salade met flatbrood. 2^e Soort groentesoep
3^e Rommegrot met kaneel en suiker. Tegen 14.40 uur zijn wij terug in het hotel en hebben de rest van de middag vrij. Vanavond hebben wij een 3 gangen diner in een aparte voor ons gereserveerde ruimte. Na het diner feliciteert Riet Tiny met haar verjaardag en overhandigt haar een cadeau. Ook wordt er voor haar gezongen.



Woensdag 17 aug.

Vandaag moeten wij vroeg uit de veren. Wij kunnen al om 06.30 uur ontbijten, want wij moeten al om 07.45 in de bus zitten. Iedereen is op tijd en het is 2 uur rijden naar het station van Geilo. Bij het station zet Josteyn, onze chauffeur, ons af. Daar wachten wij op de reguliere trein van Oslo naar Bergen. Mariëlle heeft de plaatsen 38 t/m 68 voor ons gereserveerd. De trein is ruim een half uur vertraagd, dus wachten. Om 11.35 uur vertrekken wij met de Bergensbanen. Vanuit de trein is het uitzicht prachtig, maar er zijn ook veel tunnels en dat maakt het soms lastig om foto's te maken.



In Myrdal aangekomen moeten wij snel overstappen naar wagon 11 van de Flåmbaan. Halverwege kunnen wij uitstappen om de grote Kjosfossen waterval te bewonderen. Deze heeft een verval van 225 m. Onderweg zien wij veel watervallen en stroomversnellingen, maar rijdt de trein ook door veel tunnels. In Flåm aangekomen wijst Mariëlle ons waar de bus staat en hebben wij tot 14.30 uur de tijd om te lunchen en rond te kijken. Als wij allemaal weer in de bus zitten vertrekken wij voor de rit terug naar het hotel. Deze voert ons door een 24.5 m lange tunnel met verschillende daglichtplekken. Onderweg zien wij ook nog rendieren. Tegen 18.00 uur zijn wij weer in het hotel. Nadat wij ons hebben opgefrist krijgen wij ook deze keer een 3 gangen diner.

Donderdag 18 aug.

Vandaag is het onze vrije dag, maar vlakbij is het Valdras Folkemuseum. Dit museum is dit jaar in Noorwegen het museum van het jaar geworden.

Wij verzamelen om 10.30 uur en gaan het museum met elkaar bezoeken. Het blijkt een verrassend

mooi museum, waar wij een demonstratie met een "hardingfelo" krijgen en daarna een spectaculaire dans. Ook Gemmy laat haar danskunsten zien. Verder zijn er vele klederdrachten en typisch Noorse hoofddekseis te bekijken. Hier gaan wij ook lunchen en kunnen heerlijk buiten op het terras zitten. Aansluitend gaan wij een wandeling naar de dichtbij zijnde waterval maken. Onderweg vallen steeds meer dames af. Uiteindelijk blijven wij met 5 dames over, die het gelukkig wel de moeite waard vinden. Om 17.00 uur komen alle dames op een leuke plek in het hotel bij elkaar voor koffie of thee met wat lekkers.



Na dit gezellige samen zijn is het weer tijd voor het buffetdiner in de voor ons gereserveerde ruimte.

Vrijdag 19 aug.

Vandaag gaan wij weer vroeg op pad. Deze keer maken wij tijdens het ontbijt ook ons lunchpakket klaar. Voor 08.15 uur zitten alle dames al in de bus en kunnen wij dus wat eerder vertrekken. Wij rijden door het Hemsedal, wat een ski-oord in opkomst is. Onderweg zien wij een grote groep rendieren. Ondanks dat de bus niet kan stoppen lukt het een aantal dames toch dit te fotograferen. In Borgund aangekomen zet Josteyn ons af bij het informatiecentrum waar wij op onze gids wachten. Eerst vertelt zij ons



over de klokkentoren. Deze vrijstaande klokkentoren is waarschijnlijk net zo oud als de stafkirke en is nog steeds in gebruik. Dan gaan wij de kerk bekijken. Zij vertelt dat de kerk dateert uit 1180. Tot 1868 was deze kerk in gebruik. Vervolgens gaan wij naar binnen en wijst zij ons op alle bijzondere kenmerken van de kerk en de manier waarop deze werd gebruikt. Vanaf 1877 behoort deze kerk tot het cultureel erfgoed van Noorwegen. Dan krijgen wij de gelegenheid om de kerk aan alle kanten te bekijken en fotograferen.



Vervolgens gaan wij naar Gudvangen, waar wij op de boot “Lady Elisabeth” stappen. Wij maken een mooie tocht door het Sognefjord en het Aurlandfjord. Het weer werkt vandaag niet echt mee, want het regent regelmatig. Toch genieten wij van de ruige rotspartijen en de vele watervallen. Tegen 15.45 uur komen wij in Flâm aan en krijgen wij tot 16.15 uur de gelegenheid rond te kijken en te shoppen. Dan vertrekken wij weer naar Fagernes. Op weg naar de tunnel (24.5 km) neemt Josteyn de historische route, die prachtig is. I.v.m. het instorten van een brug is er een wegomlegging en moeten wij wachten. Arlie maakt van de gelegenheid gebruik om Josteyn te bedanken voor zijn veilige rijden en zijn inzet om ons alle mooie routes te laten zien en overhandigt hem een envelop namens alle dames. Vandaag was een erg lange dag, dus gaan wij wat later naar het buffetdiner.

Na het diner neemt Riet het woord en zij dankt Mariëlle voor de prettige en kundige manier waarop zij ons heeft begeleid en overhandigt haar een envelop namens alle dames. Verder vertelt Riet over de boot/fietsreis IJsselroute voor volgend jaar. Arlie geeft aan dat het plannen van de reizen naar Portugal en IJsland voor volgend jaar moeizaam gaan. Dit omdat de touroperators nog geen tijd hebben voor de reizen van volgend jaar. Zodra de reizen rond zijn krijgen alle deelnemers aan onze reizen alle informatie voordat de reizen in het Landelijk Magazine komen te staan en kunnen dan reeds inschrijven op volgorde van binnenkomst.

Dan vraagt Willemijn het woord. Zij dankt de dames voor hun begeleiding en overhandigt hen een cadeau.

Mariëlle vertelt hoe het programma van morgen eruit ziet en dat in het park de toiletten alleen met Noorse kronen kunnen worden betaald. Riet heeft hier een oplossing voor. Zij heeft Noorse kronen gepind en kan dus voor alle dames het toiletbezoek betalen.

Zaterdag 20 aug.

Al weer onze laatste dag, waarop wij weer vroeg uit bed moeten. Ook vandaag maken wij bij het ontbijt ons lunchpakket klaar. Voor 08.00 uur zitten alle koffers in de bus en kunnen wij vertrekken voor onze laatste trip naar Oslo.

Eerst gaan wij naar het beeldenpark van Gustav Vigeland. Daar aangekomen is er nog gelegenheid een kopje koffie te drinken en het gezamenlijke toiletbezoek. Dan komt om 11.00 uur onze gids Marry, die ons door het park leidt en ons veel over Gustav Vigeland en zijn werk vertelt. Zijn idee was de verschillende stadia van het leven en de kringloop ervan in beeld te brengen.



Aan de andere kant van het park stappen wij weer in de bus en gaan een stadstour door een gedeelte van Oslo maken. Marry vertelt dat men het centrum van Oslo autovrij gaat maken en daarom zijn er veel tunnels aangelegd. Bijna alle openbare vervoer is elektrisch in Oslo. Wij rijden langs de havens waar wij een mooi uitzicht over de stad hebben. Ook zien wij het gemeentehuis met daarop de klokkentoren die elk uur speelt. Onze tour gaat verder langs belangrijke gebouwen zoals het nieuwe Munch museum en het Operahuis. De bibliotheek in Oslo is de beste in de wereld en dit jaar geopend. Aan het einde van de tour nemen wij afscheid van Marry en gaat Josteyn op zoek naar een plek om te lunchen. Die vindt hij uiteindelijk dicht bij de luchthaven met voldoende plek voor iedereen om de lunch op te eten. Dan brengt Josteyn ons naar luchthaven, waar wij vlot kunnen inchecken. Na een rustige vlucht komen wij op Schiphol aan. Bij de bagageband nemen wij afscheid van elkaar en wensen iedereen een goede thuisreis. Al snel hebben alle dames hun koffers en gaan op weg naar huis.



Dames, dank voor jullie deelname aan deze mooie reis. Het begeleiden van deze reis hebben wij beiden met veel plezier gedaan. Ondanks het grote verschil in leeftijd en achtergrond waren jullie een gezellige, sociale groep. Misschien tot ziens bij één van onze volgende reizen.

Mede namens Riet v.d. Werff
Arlie Baas