

Verslag museumclub 1 14 september naar Den-Bosch

Voor het eerst na 1 ½ jaar weer met de trein op stap met als doel 's-Hertogenbosch.

Met de trein van 9.19 uur. Het was een vrij drukke trein dus konden we niet allemaal bij elkaar zitten. In Roosendaal overstappen, zonder te rennen de trein kunnen halen, en helaas kwamen we in de stiltecoupé terecht en nog steeds een beetje verspreid. In Breda stroomde de trein leeg en konden we verhuizen naar het "praatgedeelte" en zaten we weer bij en naast elkaar (3+4)

Na aankomst in Den-Bosch hadden we trek in koffie met Bosse bol. We waren het al iet van plan maar bij bakker Jan de Groot stonden er buiten een flinke rij. Ine had al naar bakker Royal gemailld dat we zouden komen. Het was lekker weer dus hebben we op het terras plaats genomen en genoten van onze "sjekelade bol". We hebben onze tijd genomen en werden gelukkig niet weggekeken.

Vandaar was het een wandeling van een kleine tien minuten (700 meter) naar het museum. Het tijdslot was pas om 12.45 uur gereserveerd dus hebben we voor het museum op het terras onze bammetjes gegeten en verder gekletst.

Er waren twee tijdelijke tentoonstellingen: Eva Jospin "paper tales" (tm 19 september) en Dali "en "niets anders (tm 21 november)

Vooral Eva Jospin was prachtig. Indrukwekkende monumentale installaties, gemaakt van simpel bruin karton. Niet alleen indrukwekkend vanwege de grootte maar door de aandacht voor details.

Dali en niets anders: niet de werken waar we Dali van kennen (Figueres, Pubol en Port Lligat) maar we zien hem van de andere (verrassende) kant: van erotische schetsen tot zelfontworpen advertenties. Daarnaast een bijzondere selectie foto's dat ons een inkijkje geeft in zijn leven aan de Spaanse kust.

We kregen dorst. Gelukkig ging op het terras net een groepje vrouwen weg, zodat wij hun tafeltje in konden nemen. Na weer bijgekomen te zijn van het slenteren hebben we tot slot de vaste tentoonstelling "Van Gogh in Brabant" bekeken. Naast zijn werken worden ook o.a. brieven, persoonlijke documenten getoond.

Kwart over vier hadden we het wel gehad. Inmiddels was het heel zachtjes gaan miezeren. We zijn naar de Parade (5 minuten) gelopen om bij Stadsherberg 't Pumpke te gaan eten. De avondkaart ging pas om 17 uur in dus zijn we even de St. Jan ingelopen om een kaarsje te branden en het glas in lood te bewonderen.

Om 17 uur stond onze tafel gereed en hebben we lekker binnen gegeten. We zaten als enigen binnen dus hebben we niemand gestoord met ons gepraat.

In ca 15 minuten naar het station gelopen. Na even uitzoeken in welk gedeelte we moesten gaan zitten om in Roosendaal het minst ver te hoeven lopen (dat is dus achterin) hadden we de trein van 19.12 uur. Zonder vertraging kwam deze aan in Roosendaal en wonder boven wonder stond de trein naar Vlissingen bijna tegenover de onze.

20.41 stapten we weer in Kapelle uit. Allemaal een beetje vermoeid van de indrukken, het lopen en niet te vergeten het praten.

Het was fijn om na zo'n lange tijd elkaar weer te zien.

Ine Derksen

