

Toespraak op 18 oktober voor 85 jarig bestaan van de provinciale afdeling Zuid-Holland in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam.

Welkom op ons 85 jarig jubileumfeest van de provinciale afdeling Zuid-Holland.

Allereerst wil ik graag het provinciaal bestuur voorstellen:.....

Een bijzonder welkom Leny Moerbeek, penningmeester van het landelijk bestuur. Tevens heet ik welkom de bestuursleden van de provincie Noord-Holland, Zeeland en Noord-Brabant

Namens het PB heb ik een paar Huishoudelijke mededelingen: *Vouchers*.

Om 11.00 uur kan een afgevaardigde van de afdeling de enveloppe met vouchers afhalen bij Truus van Neuren.

Foto's. Ter herinnering aan deze dag zou het fijn zijn dat alle afdelingsbesturen 2 groepsfoto's zouden willen maken. Dan zorgen wij dat ze via de website beschikbaar komen voor de website.

Gastvrouwen: U heeft al gemerkt dat u welkom bent geheten door een aantal gastvrouwen. Zij lopen ook straks rond om een praatje te houden en ze zijn duidelijk herkenbaar.

U bent hier op een bijzondere locatie en ik wil graag uitleggen waarom wij hiervoor gekozen hebben.

De voorbereidingen voor dit feest beginnen vaak al een jaar van te voren en wij kunnen het ons nu niet voorstellen maar toen had de Corona ons in zijn greep.

Waar en wanneer willen wij dit feest gaan vieren? We kwamen uit op een buitenlocatie.

Ik weet niet wie Diergaarde Blijdorp opperde maar het voorstel werd omarmd. We gingen aan de slag en zo staan we met z'n allen hier in de Rivierahal.

Hier kunnen we elkaar vrij ontmoeten, lekker wandelen en kennismaken met andere Vrouwen van Nu.

Maar wanneer is de provinciale afdeling nu precies op gericht?

In de kast op ons kantoor vond ik verschillende notulen boekjes en daar heb ik de gegevens en verhalen uitgehaald.

Ik ga even terug in de tijd. Op **12 januari 1937 vond de oprichtingsvergadering** plaats van de Bond van Boerinnen en Plattelandsvrouwen provinciale afdeling Zuid-Holland in Rotterdam.

Doel/missie was o.a.: meewerken aan de verbetering van de culturele, maatschappelijke, hygiënische en economische toestanden op het platteland.

Er kwamen sprekers die de huisvrouwen en boerinnen thuis of in een zaaltje cursussen aanboden, een cursus waarin de vrouw als huisvrouw en moeder centraal stond. De onderwerpen van de cursussen waren vooral nuttig.

Aanwezig waren 32 dames uit de provincie tevens een afgevaardigde van het Hoofdbestuur. Op die vergadering werd het bestuur per acclamatie gekozen. De bestuursleden kwamen uit Oostvoorne, Hendrik Ido Ambacht, Alphen a/d Rijn, Waddinxveen en Barendrecht.

Het H.H.reglement wordt besproken en er wordt afgesproken 0,25 cent per lid af te dragen aan het provinciaal bestuur. Mocht het niet mogelijk zijn dan mag dit bedrag ook in termijnen geïnd worden.

De 1^e bestuursvergadering vindt plaats op **9 maart 1937** in de lunchroom van de Bijenkorf.

Daarna huren zij regelmatig een bovenzaaltje van Paul Kaiser, Coolsingel in Rotterdam.

Op **20 mei 1941** vindt in de theeschenkerij in Diergaarde Blijdorp de laatste provinciale jaarvergadering plaats tijdens de bezetting. In deze vergadering wordt afgesproken dat ze in de zomer nog bij elkaar willen komen en dat de Rivierahal hier geschikt voor is.

Ik lees nergens in de boekjes of dat gelukt is.
Tijdens de bezetting verdween de bond uit beeld.

Op 27 september 1945 wordt er weer na de bevrijding een bijeenkomst gehouden. Aanwezig zijn de afdelingen Alphen a/d Rijn, Waddinxveen, Moordrecht, Nieuwerkerk, Zevenhuizen, Bleiswijk, Benthuizen en Zoetermeer. De Presidente was blij met de opkomst van 60 dames.

Op 1 januari 1946 werd de naam gewijzigd in Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen'

In het notulenboekje wordt geschreven over een provinciale vergadering op **24 april 1946 in de theeschenkerij in Diergaarde Blijdorp**. 200 vrouwen hadden zich aangemeld.

in 1940 bedroeg het ledenaantal 863 en is in 1946 uitgegroeid tot 1335.

Heel veel nieuwe afdelingen zijn er na 1946 opgericht.

De bestuursvergaderingen werden veelal thuis gehouden maar als de provinciale afdeling een vergadering had uitgeschreven dan was de Diergaarde Blijdorp een favoriete plek om elkaar te ontmoeten

In de jaren 50 en 60 werd het Landbouwhuis, Anna Paulownastraat in Den Haag gebruikt voor de provinciale vergaderingen. Het laatste PB verslag is van **1 maart 1960**. Daarin vertellen de PB leden dat zij verschillende afdelingen hebben bezocht en wordt er voorgesteld om streekdagen te gaan organiseren.

Het notulen boekje wordt daarna niet meer gebruikt.

De typemachine kwam in de plaats van de vulpen en de verslagen verdwenen in mappen in het archief. In de jaren 90 kwam de computer het werk lichter maken en verdween alles op de harde schijf.

Maar achter de schermen werden er activiteiten aangeboden voor scholing en ondersteuning.

Er wordt veel nagedacht en gesproken over de toekomst over de rol van de vrouwenorganisaties in een veranderde samenleving.

De wereld om ons heen blijft veranderen en dat gaat razendsnel en om hiermee om te gaan, blijft de vereniging alert. We worden in **2012 Vrouwen van Nu**.

In 2022 moeten we weer meebewegen. Niet voor niets is er gekozen voor ons thema 'de kunst van bewegen'

De missie van 1937 is heel anders dan die van nu. Toen moesten de vrouwen onderricht worden en waren vooral gericht op de plattelandsvrouwen en boerinnen.

Maar na 85 jaar is de maatschappij heel erg veranderd. Het lijkt wel of het steeds sneller gaat. Kijk maar eens hoe wij invulling geven aan ons leven en vergelijk dat met de generatie van onze ouders. Nu; naar de sportschool en op stap met de camper; toen een plek in het bejaardtehuis en lekker verzorgd worden.

Nu staat de vereniging weer voor grote uitdagingen, het ledenaantal loopt terug. We moeten aantrekkelijk blijven voor de huidige leden, aantrekken van nieuwe doelgroepen en het uitdragen van onze boodschap; Met de kracht van vrouwen onze leefomgeving versterken. Om die beweging in te zetten is het nodig om een beleidsplan te maken voor 2023-2026. Het landelijk bureau is er mee aan de slag gegaan en de uitkomst daarvan worden in het najaar verder in de vereniging uitgerold en besproken. Wij hopen natuurlijk dat u met ons mee beweegt. Lees het Vrouwen van Nu magazine en de nieuwsbrieven dan bent u altijd op de hoogte.