

Terugblik

Donderdagavond 11 november.



Een teleurstelling! Geen muzikale avond! Geen gezellig samenzijn! Geen wijntje! Dat alles doordat onze gastspreker en haar man niet konden aantonen dat zij op doktersadvies niet gevaccineerd mochten worden. Jammer! Het zou een vrolijke avond moeten worden maar dat pakte anders uit.

Maar..... er was wel een smakelijk kopje koffie en een excuus.

Iedereen was ook "lekker vroeg" weer thuis.



Onze avond in december was donderdag de 9e.

Dit zou onze Kerstavond zijn met eerst, voor de liefhebbers, een etentje, later op de avond een optreden van de zussen Groenewoud. Maar met de aangescherpte coronaregels en een klein groepje deelnemers heeft het bestuur moeten besluiten om deze avond niet door te laten gaan.

Deze avond wilden we ook gebruiken om afscheid te nemen van **Alex en Elleke** om hen te bedanken voor alle diensten die ze ons hebben verleend. Dit gaat het bestuur nu op een ander moment doen. Namens al onze leden bedanken we hen met een kleine attentie.



Mededelingen



Er zijn nog wat plekjes over om een **Kerststuk** te maken bij Casa Flores. Opgeven bij Tine Weernink. Tel.: 0229 551875. Er wordt goed om de coronaregels gedacht. Anderhalve meter tussen de deelnemers en allemaal een mondkapje op. Kosten: € 25,- incl. koffie en thee en een lekker koekje. **Maandag 20 en dinsdag 21 december** op de middag!



Voedingsspecial: het eerste Vrouwen van Nu Magazine, dat in februari 2022 uitkomt, staat volledig in het teken van **gezonde en duurzame voeding**.



Wil je iemand eens verrassen? Schaf dan eens een extra exemplaar van ons magazine aan om cadeau te geven, vraag een proefexemplaar aan via [deze link](#).



Onderteken de petitie "**ik ben geen man!**" Vrouwen van Nu ondersteunt deze petitie en roept zoveel mogelijk vrouwen op om deze petitie te ondertekenen. Zodat er hopelijk meer onderzoek gedaan wordt naar het vrouwenlichaam. **Mirjam Kaijer**, oud-verpleegkundige en nu schrijfster en journalist heeft veel artsen en wetenschappers gesproken en onderzoek gedaan naar de vraag hoe het komt dat er zoveel vrouwen (onverklaarde) gezondheidsklachten hebben, vooral de vrouwen boven de 45 jaar. Met alle ondertekeningen van de petitie en persoonlijke verhalen van vrouwen gaat zij naar de Tweede Kamer. Ga naar het hieronder staande adres en klik op het blauwe balkje met "petitie". Verder spreekt het voor zichzelf. Er wordt wel gevraagd of u uw aanmelding wil bevestigen. Niet vergeten anders telt uw stem niet.

Onderteken hier de petitie: <http://mirjamkaijer.nl/petitie/>



Filmnieuws

Ondanks de aangescherpte regels zijn de bioscopen overdag gewoon open.
U kunt dus op dinsdagmiddag nog naar de VUE in Hoorn en wel op



Dinsdagmiddag 14 dec.: "My Salinger Year". Een Canadese film over New York in de jaren 90, geen satire, maar een coming-of-agedrama. Joanna wil schrijver worden, maar veel verder dan rondhangen in literaire cafés komt ze aanvankelijk niet. In een van die cafés pikt ze een vriendje op. Hij lijkt spannender dan de jongen die ze achterliet toen ze naar New York ging. Deze film heeft een prettige ouderwetse toon.

OF

"Eiffel". Een romantisch en waargebeurd verhaal. Speelt zich af rondom de Eerste Wereldtentoonstelling.



Voor wie gaat: heel veel plezier!



Wist u dat . . .

- 👉 uzelf een "interesseclubje" kunt samenstellen? Misschien wilt u graag naar een museum. Niet steeds naar dezelfde, maar naar andere steden. Misschien zijn er onder ons die dat ook willen. Vorm met elkaar een museumgeopje. Kom met ideeën! Er is zoveel mogelijk.
- 👉 U tot 10 december een oranje kaars voor uw raam kunt zetten als ondersteuner van "geen geweld tegen vrouwen". Het mag ook een andere kleur kaars zijn hoor!
- 👉 U op You Tube een ontzettend leuk kerstverhaal van Herman Finkers kunt bekijken? Het is uit 2014 en heet: Kroamschudd'n in Mariaparochie". Een aanrader!



Omdat wij de meesten dit jaar niet meer lijfelijk zullen ontmoeten wil het bestuur langs deze weg alle leden een prachtige en sfeervolle Kerst toewensen en een gezellige Jaarwisseling!
Blijf positief en gezond. Dan zien wij elkaar hopelijk op de tweede donderdag in januari 2022.

ELK EIND
IS EEN BEGIN
DAT KOMT PRIMA
VAN PAS
NEEM JE VOOR
WAT JE WILT
MAAR LAAT ACHTER
WAT WAS!

Fijne Feestdagen! Tot ziens in 2022!

