

Terugblik

Humor, Hollandse zuinigheid en buitentaferelen!

Zomaar enkele kreten uit het betoog van Madelein Duijvestijn, een verzamelaarster van Sinterklaaspapier, op donderdagmiddag 14 november. Maar voordat ik verder ga vertellen hoe deze middag van de VvNu uit Berkhout en Bobeldijk verliep, zetten we ons trouwe lid, **Sylvia Koenen**, in het zonnetje! Te midden van allemaal prachtige vellen Sinterklaaspapier kreeg Sylvia een oorkonde en een mooie bos bloemen omdat ze **35 jaar lid** is van onze vereniging. Gefeliciteerd Sylvia!!

En toen was het tijd voor Mevr. Madelein Duijvestijn.

Ze begon haar betoog met uit te roepen:

"Wie verzamelt er nou Sinterklaaspapier? Nou ik!"

Madelein heeft een opleiding gevolgd voor dessin-ontwerpster en is werkzaam geweest in de confectie en textielindustrie en heeft altijd belangstelling gehad voor dessins. Ze zag in het begin echt wel hoe verrassend het inpakpapier kon zijn, maar van verzamelen was nog geen sprake. Pas toen ze Dhr. Jaap Stout leerde kennen, een rasechte verzamelaar, begon zij ook echt te verzamelen. Ze legde contacten met groothandels om monsterboeken in haar bezit te krijgen en met andere spaarders ging ze ruilen. Toen Jaap Stout overleed kreeg Madelein zijn hele collectie Sinterklaaspapier. Haar eigen verzameling omvat nu ongeveer **4800 verschillende Sinterklaaspapieren** waaronder ook een aantal van voor de 2e W.O. Op de dia's die ze vertoonde kon je mooi de tijdgeest zien waarin het papier werd uitgegeven. Van een bruin paard in het begin, naar een witte schimmel in onze tijd. Van daken vol met schoorstenen en antennes naar flatgebouwen zonder dat alles. Ook alle tradities rondom het Sinterklaasfeest zijn te vinden op het pakpapier zoals: de aankomst, de rijtoer, het zingen bij de schoen. Thema's zoals muziek, vervoer, humor en de rol van Sinterklaas en Zwarte Piet vind je erop terug.



Dat Madelein nog steeds blij gemaakt kan worden met een rol inpakpapier bleek ook deze middag. Mevr. Ida de Jong, die vroeger een winkel heeft gehad in Den Haag, had een originele rol inpakpapier van dertig jaar oud voor Madelein meegenomen. "Speciaal voor jou bewaard!" zei ze. Die sprong een gat in de lucht van blijdschap uitroepend "Mag ik die hebben?" "Geweldig!" "Van dit papier heb ik maar een heel klein stukje! En nu een hele rol!"

Iedereen die deze middag heeft bijgewoond kijkt nu met een andere blik naar het Sinterklaaspapier! Wat een prachtige illustraties staan daar toch op. Dank je wel Madelein, we hebben van deze middag genoten!

Door: Renie van Aartrijk.



Maandag 16 december gaat een groepje dames bij Casa Flores een mooi Kerstwerk maken. Dit keer kan er gekozen worden tussen een Kerststuk of een Kerstkrans. Ongetwijfeld zullen het weer prachtige stukken worden, onder de altijd kundige leiding van Lies en Sylvia Hart. We willen ze dan ook hartelijk bedanken voor hun hulp en inzet! Nooit wordt er tevergeefs een beroep op hen gedaan. Hartelijk dank dames en hele fijne feestdagen en we hopen volgend jaar weer een aantal keren op jullie te mogen rekenen! Namens alle Vrouwen van Nu uit Berkhout en Bobeldijk nogmaals, hartelijk dank!



Onze volgende bijeenkomst is op **donderdag 19 december**.

Dan vieren we ons **Kerstfeest**.

Deze avond bestaat uit twee delen; het Kerstdiner en onze Kerstavond.



Om 17.00 uur gaan de deuren open van de Ridder en om 17.30 uur starten we met het Kerstdiner voor alle leden die zich daarvoor hebben aangemeld. Het Kerstdiner is een "Proeverijtje" in drie gangen. Daarbij is één drankje inbegrepen. Meerdere drankjes zijn voor eigen rekening. De verwachting is dat het eten ongeveer tot 19.00 - 19.15 uur zal duren. De zaal zal dan in gereedheid worden gebracht voor het avondprogramma met (kunst)historicus **Martijn Pieters**, die ons vast heel veel leuke Kerstfeiten gaat vertellen. De inloop voor de avond is vanaf 19.30 uur. Onze avond

begint gewoon om 20.00 uur, maar de koffie is al klaar om 19.45 uur! De koffie met wat lekkers is deze avond voor rekening van de club!

Mededelingen

"wij wensen jullie een kerst in vrede
een jaar zonder verdriet of tegenslag
mogen de dagen, weken, maanden,
gevuld zijn met een lieve lach!"



Wilt u als het nieuwe jaar is begonnen de contributie weer overmaken? Dat is inmiddels € 53,50. Alstublieft niet eerder dan in januari betalen a.u.b.! Het rekeningnummer t.n.v. VvNu afd. Berkhout/Bobeldijk is: NL22 RABO 0329 7015 92, o.v.v. uw naam en "contributie 2020".



Helaas moeten wij afscheid nemen van **Rikkie Kostelijk en Truus van Beenen**. Zij gaan een vereniging zoeken die wat dichterbij huis is. Veel succes daarbij en dank je wel voor jullie jarenlange bijdragen aan onze VvNu.



Maar gelukkig komen er ook weer twee nieuwe leden bij! We heten **Ans Redeker en Trudie Kuypers** van harte welkom en hopen dat ze het bij ons naar hun zin zullen hebben!



Wist u dat . . .



Vrouwen van Nu de boerinnen steunt die op social media oproepen tot het ondertekenen van de petitie "**Steun de boerinnen van Nederland**". Ze roepen minister Schouten op om oog te hebben voor vrouwen in agrarische bedrijven. "Geef de boerinnen overlevingskansen voor de toekomst". Wilt u deze vrouwen steunen? Ga dan naar [citizengo.org](https://www.citizengo.org).



we met eenentwintig mannen en vrouwen op zaterdag 28 december de lichtjeswandeling in Amsterdam gaan lopen?



de Vrouwen van Nu Beurs met ingang van 2020 Vrouwen van Nu Dag gaat heten? Deze dag plaats vindt op donderdag 8 oktober 2020 in Theater Orpheus in Apeldoorn? In 2020 het landelijk bureau de Vrouwen van Nu Dag organiseert en we dan het 90-jarig jubileum vieren van Vrouwen van Nu?



Op vrijdag 6 maart het jaarlijkse Vrouwenweekevent plaats vindt in Utrecht? Daar de Vrouwen van Nu Verschilmaker 2020 bekend zal worden gemaakt?



Het bestuur van de Vrouwen van Nu Berkhout/Bobeldijk wenst al haar leden een sfeervolle Kerst, een mooi eindfeest en een betekenisvol 2020.

Al is het jaar niet vlekkeloos verlopen
en deden sommige dingen zeer

Weet dan, de deur staat altijd open
dan maken we het gezellig: tot de volgende keer!



Die volgende keer is in het nieuwe jaar 2020. Om precies te zijn:

donderdagavond 9 januari 2020!

Staat uw huis ook zo gezellig vol met Kerstspullen? Weet u ook niet waar u moet beginnen met opruimen en vindt u spullen van de hand doen ook zo moeilijk? Kom dan naar deze avond want deze avond gaan we "ontrommelen" o.l.v. **Mascha Lapien**, de Ontrommelcoach. Zij heeft een passie voor opruimen en een fascinatie voor de relatie die we met onze spullen hebben. Waarom zijn we zo gehecht aan spullen, wat zijn de verhalen erachter en hoe komt het dat loslaten zo moeilijk is? 'Kom binnen, maar let niet op de rommel' is een bekende begroeting. Maar wat is eigenlijk rommel voor jou? En hoe kom je er vanaf? Dat gaat Mascha ons vertellen. Om 19.45 is de koffie en thee klaar om uitgeschonken te worden en om 20.00 uur begint de avond. Wat zou het gezellig zijn als de zaal vol zou zitten. We rekenen op u allemaal.



Mocht u nog lief of leed met ons willen delen, bel of mail ons dan!



Het bestuur; Tine, Waltraud, Gerda, Margreet, Trudy en Renie, wenst u allemaal
fijne Feestdagen en een mooi Oud en Nieuw en tot 9 januari 2020.

