

Krachtige vrouwen in de geschiedenis

Door Yvonne Kroon

Woensdag 16 maart 2022

Vanavond zijn 59 dames naar de Tabor gekomen .

Het is de eerste keer dat het nieuwe bestuur in functie is en, helaas, het is een “uitgedund” bestuur. Marlou is met vakantie (was al gepland) en Leijng en Marijke zijn ziek. Beterschap beiden!

Eveline neemt de honneurs prima waar en heet iedereen van harte welkom.

Vanavond zijn er drie nieuwe leden aanwezig, hartelijk welkom.

In “Door boeken verbonden” is plaats voor twee nieuwe leden. Interesse, geef je op bij Babs v.d. Werf.

Ook de leestafel van Miny met leuke bladen is er weer, de opbrengst is voor de lief-en-leed pot.

Na deze mededelingen is het woord aan Yvonne Kroon.

Zij wil met ons verhalen van krachtige vrouwen door de eeuwen heen delen.

Vanavond is best spannend voor haar want door Corona heeft zij deze presentatie bijna 3 jaar niet kunnen geven.

Een bonte verscheidenheid aan vrouwen passeert de revue. Van Haesje Claes, de vermoedelijke stichtster van het Burger Weeshuis uit de 16e eeuw tot Annie M.G. Schmidt in de 20e eeuw. Mooi om te horen hoe vrouwen door de eeuwen heen hun persoonlijke stempel hebben gedrukt op o.a. liefdadigheid, kunst, literatuur, wetenschap en zelfs op sport.

Na afloop bedankt Eveline Yvonne Kroon voor haar mooie verhalen en overhandigt een fles lekkere wijn. Het was een interessante avond.

Marianne v.d. Weide