

De Museumgangsters zijn op hun vaste museumdag, 1<sup>e</sup> dinsdag vd maand, naar Gouda geweest.

De reis begon al met hindernissen. Op het vertrekstation Kapelle-Biezeling had de trein al 15 minuten vertraging. Tot Bergen op Zoom zou de trein niet verder rijden dan Rotterdam-Centraal maar toen kwam ineens trein rijdt niet verder dan Roosendaal in Beeld. In Roosendaal uitgestapt en wachten op de trein richting Rotterdam. Aangezien deze trein in Vlissingen was vertrokken was het met iedereen die in Roosendaal er uit moest, een drukke trein. Gelukkig konden we allemaal zitten.

In Gouda hadden we uiteindelijk 30 minuten vertraging opgelopen.

Tegenover het station eerst aan de koffie en daarna naar de St. Janskerk. Hier kregen we allemaal een audio-tour met koptelefoon. Via onze oortjes hoorden we de hele geschiedenis van de kerk en Gouda. Via de binnenplaats kwamen we in het Gouds museum. Hier hingen een aantal cartons van de glas-in-lood ramen van de kerk.

Even op de binnenplaats een pauze met koffie/thee en voor sommigen een lekker stuk gebak.

Tot slot het restant van de gewone tentoonstelling gezien.

Toen kwam de vraag: Waar gaan we eten? Even een rondje over de Markt, met zijn vele restaurants, gelopen. We zijn bij Swing gestopt. Leuke menukaart en heel belangrijk betaalbare prijs. Daarnaast zag het er heel uitnodigend uit. Een vol terras maar we hebben binnen gegeten. Het eten smaakte heel goed.

Helaas misten we op één minuut de trein maar na een verder voorspoedige reis waren we 21.11 weer terug in Kapelle