

De Museumgangsters zijn op 5 oktober naar St. Annaland geweest.

Om 13.15 uur met 10 dames in drie auto's vertrokken we in de stromende regen naar het streekmuseum De Meesstoof in St. Annaland.

We hadden geluk: de smid was nog aanwezig en het vuur was nog warm, zodoende kregen we eerst een uitleg over het smeden en de overige ambachten.

Daarna in het, geheel verbouwde, hoofdgebouw uitleg over de indeling van het museum.

En wat is er allemaal te zien:

Poppenhuizen uit vervlogen tijden

Streekdracht in de mode

Keramiekexpositie: Verschil in tijd en stijl, werk van keramisten van Tholen

Voor fietsliefhebbers: Thoolse kampioenen o.a. Hage en Fopma

En verder:

Tweede verdieping (hoofdgebouw): Bekijk onder andere het kruidenierswinkeltje en de stijlkamer.

Schoolklas: Beleef het onderwijs van 100 jaar geleden.

Meekrap: Hier kom je alles te weet over de meekrapteelt en het gebruik.

Ambachtenshuur: De timmerman, leermaker, smid: je vindt ze allemaal hier.

Wagenshuur: Bekijk hier diverse wagens en rijtuigen.

Noorse geschenkwoning: Een origineel overblijfsel van de Watersnoodramp van 1953.

Nadat we alles boven hadden bekeken was het tijd voor de koffie/thee en voor 5 dames warme chocomel.

Daarna werden we nog rondgeleid door het schoolklasje en werd er verteld over de meekrap.

Helaas was er voor de wagenshuur en de Noorse geschenkwoning geen tijd meer. De woning hadden we al bij een vorig bezoek, in 2008, bezocht.

De terugreis ging weliswaar vergezeld van de zon en rond 17 uur waren de drie voertuigen met de dames weer terug op het thuishonk.