

Afdelingsavond 17 september Mozaïek

Onder begeleiding van Gea Tiemens hebben we een mozaïekcreatie gemaakt.

Na wat uitleg ging iedereen aan de slag.

Wat ga ik maken en welke kleuren ga ik gebruiken.

Gezellig met elkaar overleggen en tips geven.

Langzamerhand kwamen er mooie ontwerpen uit.

Een pleistertje plakken hoort er ook bij. Maar daar was Gea op voorbereid.

Op het eind van de avond had iedereen een mooi creatie.

Deze moet nu eerst 24 uur drogen zodat de lijn droog is.

We kregen een zakje voegsel en instructie mee naar huis.

Dan kunnen we thuis onze creatie invoegen en dan is ie klaar.

Voor de overige foto's zie fotoalbum

