

De Museumgangsters zijn dinsdag 7 maart, met 7, naar het Watersnoodmuseum in Ouwkerk geweest.

Wij vonden dat we in het herdenkingsjaar dit als Zeeuwen "verplicht" waren. Vijf jaar geleden waren wij hier ook.

Inmiddels is er wel het een en ander veranderd cq bijgekomen. Naast de vaste expositie waren er ook wisselexposities te zien oa Sinking cities Gouda, herdenking in Delfts blauw, de klimaatwand en "ik ben van 1953".

Als je het allemaal ziet word je wel stil en word je aan het denken gezet.

Met name over het feit dat er over niet al te veel jaren 1.000.000 extra woningen nodig zijn omdat deze door enorme verzakking van de fundering instorten/gesloopt moeten worden.

Dat er iets gedaan moet worden is na het zien van dit alles wel duidelijk.

Tegen vijf uur waren we weer terug op Kapelle. Nog steeds onder de indruk van wat we allemaal gezien en gehoord hebben