

flevoland

vrouwen van nu 



Uitnodiging

60
jarig jubileum
Provinciaal bestuur

Graag nodigen wij u uit voor een geheel verzorgde dag met in de middag een optreden van zangeres Inez Timmer.

• DAG •
Woensdag 2 November 2022

• TIJD •
10:30 – 16:00 uur

• PLAATS •
Restaurant De Cantine
Oostvaardersdijk 01 11
8242PA Lelystad

• KOSTEN •
Bij de ingang €10,- p.p. betalen
Let op! Dames buiten de provincie of niet leden betalen €40,-

• AANMELDEN •
Bij Julia Bosschert via
vrouwenvannu.pbflevoland@gmail.com
of tel. 036 522 7346
Uiterlijk opgeven vóór 24 oktober 2022
Opgeven is betalen

viering 51 jarig jubileum afdeling Lelystad

Op 11 mei was het dan eindelijk zover; de viering van ons 51 jarige jubileum! In 2021 kon het feest vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan maar gelukkig waren de plannen opgeslagen in het vat waarin niets verzuurt, en de feestvreugde was er misschien zelfs nog wel wat groter op geworden in het jaar dat we erop moesten wachten. Als bestuur waren we begin 2021 vol goede moed en met veel enthousiasme aan de organisatie begonnen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het bereiken van de 50-jarige mijlpaal verre van zonovergoten was; er hing een donker wolk boven het voortbestaan van onze afdeling en hoeveel valt er dan eigenlijk te vieren...?

Ondanks herhaalde, dringende oproepen (gedurende meerdere jaren), lukte het maar niet om opvolging voor de zittende bestuursleden te vinden. Het merendeel naderde een zit-

tingstermijn van 10 jaar en de penningmeester had deze zelfs al ver overschreden. Hoezeer het ons ook aan het hart ging; wij waren toch ook op het punt gekomen dat wij vonden dat wij niet konden/wilden blijven zitten omdat anderen -om welke reden dan ook- niet opstonden.

Dit zou tot noodgedwongen opheffing van onze afdeling leiden.

Er was door de leden in de loop der jaren een aanzienlijk bedrag op de spaarrekening verzameld en het leek ons niet meer dan logisch en redelijk om het grootste deel hiervan naar hen te laten terugvloeien in de vorm van een geweldig jubileum- en afscheidsfeest: We konden dus flink uitpakken! Als bestuur waren wij direct enthousiast over een vaartocht op een historisch zeilschip over het Markermeer met een bezoek aan de Markerwadden. Dit plan werd tot in detail uitge-



werkt zodat we alleen nog maar afhankelijk waren van het humeur van de weergoden. Het moest zo lang mogelijk een verrassing blijven voor onze leden, maar wat was het moeilijk om onze mond niet voorbij te praten! En toen werd het ook nog eens met een jaar uitgesteld!

Zoals alles, had deze wachttijd ook een positieve kant. Naarmate de tijd dichterbij kwam dat wij de opheffingsprocedure zouden moeten laten opstarten, bekwam ons steeds meer het gevoel dat er iets te gebeuren stond wat eigenlijk niet zou mogen gebeuren. Dit in een tijd waarin eenzaamheid -vooral onder ouderen- een groot thema is en waarbij veel initiatieven worden gestart om die tegen te gaan. Het mocht toch niet zo zijn, dat een vereniging die zijn gelijke niet kent wat betreft de diversiteit in aanbod van activiteiten "onder één dak", verloren zou gaan. Koortsachtig hebben we als bestuur vergaderd en opties tegen het licht gehouden om opheffing toch nog te voorkomen. We kwamen uit op een concept waarbij iets meer actieve inzet van de leden wordt gevraagd waardoor het takenpakket van de bestuursleden aanzienlijk kleiner wordt. Met de leden werd afgesproken om het concept na een proefperiode van één jaar te evalueren met elkaar.

Daarmee kwam de organisatie van het feest in een veel vrolijker licht te staan en zo scheepten 75 vrouwen zich op 11 mei 's-middags in de Bataviahaven in op de prachtige driemaster "Abel Tasman". Gelukkig waren de weergoden met ons! Wij werden allerhartelijkst ontvangen door de kapitein en zijn bemanning en de hele reis heeft het ons aan niets ontbroken. Met de Vrouwen van Nu-vlag hoog in top wapperend en na het heffen van een feestelijk glas, werden de trossen losgegooid en werd koers gezet naar de Markerwadden onder het genot van een kopje koffie of thee met een petit four. Wie

wilde kon daar van boord om deze nieuwe natuuraanwinst te bewonderen.

Het was de bedoeling om op de terugweg naar Lelystad te genieten van het uitgebreide warm en koud buffet, maar er was intussen een stevige wind opgestoken, waarbij het de vraag was of wij allemaal wel voldoende over zeebenen beschikken en daarbij zoveel jongleerkunst aan de dag konden leggen om het bord met opgeschepte heerlijkheden zonder "ongelukken" naar onze zitplaatsen mee te nemen! In overleg met de kapitein is toen besloten om eerst naar Lelystad te varen en daar eenmaal veilig aan de kade, het buffet te openen.

Alle dames hadden het uitstekend naar hun zin en er werd heel wat afgekleetst! Als bestuur hadden wij wel gedacht dat er veel bij te praten zou zijn maar 6 uur lang...? Daarom hadden wij nog een creatieve activiteit bedacht en het benodigde materiaal meegenomen aan boord.

Dit bestond uit een houten fotolijstje, dat naar eigen inzicht met schelpen beplakt kon worden en een foto van de Abel



Tasman als aandenken. Het is ongelofelijk maar waar; de dames vermaakten zich zo met elkaar, dat de tassen met materiaal ongeopend weer mee van boord gingen!

Daarom belegden we twee weken later nog een knutselmiddag om het fotolijstje alsnog te versieren. Ook die middag was heel geslaagd en hier wisten we "praten en breien" heel goed te combineren!

De viering van het jubileum van onze afdeling gaat voor iedereen de boeken in als een onvergetelijke dag!

We hopen dat de stevige wind die we tijdens de vaartocht in de zeilen hadden, een gunstig voorteken was dat we als afdeling op volle kracht vooruit mogen blijven gaan.

Op naar de 55 jaar!

agrarische tour buiten flevoland

Donderdag 2 juni 2022

Na twee jaar corona mochten we dit jaar weer op stap.

Het beloofde een mooie dag te worden met het weer en dat was ook zo, lekker veel zon dus jassen waren niet nodig.

Om 9.00 uur vertrokken we met Marion reizen uit Dronten. We wisten niet waar we heen gingen. Maar rond 10.00 uur stonden we bij geitenboerderij "de Twiegweerd" van de familie Fokker voor de deur, waar we een kopje koffie/thee kregen met Blokzijler brok, wat gebak-

ken was door Jeanette v.d. Meer. Tijdens het koffie drinken vertelde Jeanette Fokker veel over het fokken en houden van geiten. Op dit moment waren er ongeveer 3000 geiten in twee stallen.

Na de koffie mochten we wat rondkijken op de boerderij. Jeanette en een stagiaire van haar liepen met ons mee om vragen te beantwoorden. Het was zeer interessant. Er was ook een klas van het AOC uit Zwolle. Deze studenten deden veehouderij en dierenverzorging. Ze waren momenteel de nagels van de bokken aan het knippen. Dat zag er indrukwekkend uit.

Om 11.00 uur verzamelden wij ons bij de bus waar een proeverij van geiten yoghurt, geiten vanille vla en natuurlijk geitenkaas voor ons klaar stond. Dit alles kon gekocht worden in haar winkel. Jan v.d. Weerd was bij "de Twiegweerd" aangesloten bij de groep en hij was onze gids in de bus. Hij deelde ons foldermateriaal uit over de IJsseldelta en de stad Kampen. Tijdens een twee uur durende rondrit via Kamperveen (waar zijn zoon woont op de boerderij) naar Terwolde. Hij wist echt veel ook over de mensen die daar woonden. Via de Nieuwendijkbrug naar Reeve het nieuwe dorp bij Kampen. Dan naar Zalk vroeger bekend van Klazien uut Zalk door langs de IJsseldelta met zijn bay-passes via Hattum naar Terwolde.

Rond 13.00 uur kwamen we aan bij brasserie de KriebelZ in Terwolde waar wij een heerlijke warme lunch met dekselse pannetjes konden gebruiken en ijs met warme bosvruchten als toetje.

Na 1,5 uur stapten we weer in de bus en werden we door de chauffeur Menno (die soms echt kunstwerken vertoonde op de smalle dijkjes) naar "de Aardbeientuin" van de Familie Bronsink in Oene gebracht. Daar werden we verrast met een flinke beker verse aardbeien en wie dat wilde mét slagroom. Het was heerlijk. Aansluitend kregen we van Gerrit nog uitleg en een rondleiding over zijn bedrijf wat ook weer zéér interessant was.

Na een bezoekje aan de winkel waar heel veel aardbeien maar ook andere etenswaren en hebbedingetjes werden gekocht gingen weer huiswaarts. Rond 17.30 uur waren we weer in Dronten na een heel gezellige, mooie en interessante dag.

Met dank aan Lianne Schlepers, Jeanette v.d. Meer, Yolande Somer van Donk en Joke Rebel die deze superrrrrrdag voor ons mogelijk hebben gemaakt.

Groetjes Ank Lelieveld



Heerlijke aardbeien met slagroom



IJsseldelta, opvang water



Wat was dit lekker, eten uit dekselse pannetjes



Nieuwsgierige geiten



almere

Stadswandeling in en rond Almere

Georganiseerd door de provinciale commissie Cultuur en Tuinen van de Vrouwen van Nu Flevoland op

Donderdag 6 oktober 2022.

Almere, een jonge stad en gemeente in Flevoland. Rem Koolhaas ontwikkelde in 1994 een visie op het centrum van Almere. Samen met Floris Alkemade, René van Zuuk en Herman Hertzberger. Almere staat bekend om haar architectonische gebouwen waaronder de bibliotheek, het theater en het prachtige uitzicht in het voormalig Hudsongebouw. Kunstlinie Almere (KAF) is een theater en expositieruimte en heette oorspronkelijk Schouwburg Almere. Het ontwerp is van de Japanse architecten Kazuyo Sijema en Ryue Nishizawa. De bibliotheek is een ontwerp van de Amsterdamse architecten Meyer en van Sloten. Naast de bibliotheek zijn in het gebouw een theater, filmzaal, lunchcafé, cursussen en studieruimte ondergebracht.

Internationale architecten uit Tokio, Londen, Parijs en Zurich hebben hun handtekening in Almere achtergelaten.

Kosten: 10 euro.

We wandelen met een gids.

Start: Bij tourist information (VVV) Diagonaal 199, Almere

Tijd: 14.00 uur

Parkeren (betaald): Hospitaalgarage. Met de trap of lift in het midden van de parkeergarage naar boven dan kom je uit op het plein waar de tourist information is gevestigd.

Opgeven: Voor 15 september 2022: Bij Truus 06 12 16 82 48 of mail vrouwenvannu.flevoland.cultuur@gmail.com

Opgeven is betalen!

zeewolde

Op **dinsdag 2 augustus** kwamen 27 leden van Vrouwen van NU Flevoland om 9.30 uur bijeen om samen een dagje te **fietsen in Zeewolde.**

Natuurlijk weer mooi weer, we zijn bijna niet anders gewend. Iedereen had een elektrische fiets bij zich en twee dames zelfs een fiets met drie wielen.

De Buren, het nieuwe restaurantje van Coloriet, was de verzamelplaats waar de koffie met cake werd gepresenteerd.

Vandaar gingen we lopend naar het Bankje aan het Marktpad. Dit bankje is geschonken aan Zeewolde door onze vereniging en is een Social Sofa. Hannie Dekker heeft ter plekke ons het een en ander verteld en duidelijk aangewezen wat er zoal op te zien is en hoe het tot stand kwam, een heel bijzonder verhaal.

Per fiets werd de tocht gestart in twee groepen, voorop twee met gele hesjes en afgesproken hoe aangegeven werd als er tegenliggers waren. Via het Beukenlaantje langs het Horsterpark en over Bosruiterweg langs het Polenhotel waar 600 mensen wonen, sommigen werken ook buiten Zeewolde. Aan de rechterkant ligt de Hoge Vaart en via de brug gingen we daarover en toen volgden we dat kanaal terug naar de Spiekweg. We passeerden toen vooral fruitbedrijven.

Natuurlijk ook uitzicht op de heel hoge windmolens. We stopten voor een bijzondere uitleg van een veelzijdig fruitbedrijf van de familie Smits aan de Sterappellaan. We zagen veel en we hoorden nog veel meer over de bijkomende activiteiten die die mensen allemaal organiseren. Geweldig goede vertelster en toen ook nog een prachtige winkel waar heel veel te zien en te koop is. Hier hebben ook onze meegebrachte lunchpakketten opgegeten, en een flesje sap, keuze uit heel veel verschillende soorten fruit, gedronken!

De route werd vervolgd, via de Knarsluis, onder de Gooiseweg door langs de Biezenburcht naar het Tulpeneiland. Hier ligt de Ark van Noach, bovenin de Ark ook een restaurant, daar weer een



drankje (geschonken door onze eigen vereniging). De hoge Ark geeft een mooi uitzicht en ook de tulpenstoeltjes buiten werden even bewonderd terwijl Thea heel veel vertelde over het eiland en wat er meer te zien was. Weer verder fietsen langs de "Potloden" naar het Gemeentehuis, waar toevallig ook nog de burgermeester informatie gaf over enkele kunstwerken. Langs het oorlogsmonument naar de tuin van Hilly Nieuwenhuis. Mooie tuin en een mooi verhaal en vooral voor ieder een lekker stuk meloen! Sorry, we zagen nog veel meer bijzonderheden, maar te veel om alles te vernoemen. Ik raad ieder die dit leest en niet bij deze groep was, ga ook deze ronde fietsen, je zult ons dorp echt gaan waarderen!

Einde van de tocht weer bij de Buren, daar weer een drankje en een hartig hapje. En vooral Dank aan ieder die deze dag organiseerden. Ik wil niemand vergeten, dus aan ALLEN dank! Het was geweldig! Toos van Stokkum



Agenda

6 oktober: Stadswandeling
waar: Almere

2 november: 62-jaar VvN Flevoland
waar: Restaurant "de Cantine"
Oostvaardersdijk 0111, 8242PA Lelystad

Kopij inleveren voor **20 juli 2022**
vrouwenvannu.redactieflevoland@gmail.com